

Sanctus

– et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke

Nr. 39, 12. årg — oktober 2018



liberal katolsk kirke i Danmark

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Ansvarshavende præst:

Lise Ollendorff
Finsensgade 52, 2. th., 8200 Århus N
Tlf: 6091 7602; mail: lise@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:

Dorte Abildskov
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 4284; mail: dorte@lkk-dk.dk

Kasserer:

Finn Andersen
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 5030; mail: finn@lkk-dk.dk

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand:

Birgit Adelsteen Ljungdahl
Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød
Tlf: 6131 9193; mail: birgit@lkk-dk.dk

Biskop CW Leadbeaters Kirke, Roskilde

Ansvarshavende præst:

Kenneth Christensen
Sommervej 11, 4040 Jyllinge
Tlf: 2874 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Helligånds Oratorium, København

Ansvarshavende diakonisse:

Simone Andersen
Brumleby 103, 2100 København Ø
Tlf: 8161 9320; mail: simone@lkk-dk.dk

Kasserer:

Simone Andersen (se ovenfor)

Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark

Bestyrelse:

Kenneth Christensen, formand
Kirsten Mols, kasserer

Øvrige

Regionalbiskop for Danmark

Evert Sundien
Hagagatan 37, 1., S-113 47 Stockholm
Tlf: +46 70660 4269; mail: biskop.evert@lkk.se

Generalvikar: pastor Jan Kvistborg
Hasselvej 50, 9260 Gistrup
Tlf: 2938 7444; mail: jan@lkk-dk.dk

Biskop: Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5067 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Pastor Mogens Blichfeldt
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke
Tlf: 2963 8479; mail: mogens@lkk-dk.dk

Pastor emeritus Natascha Høyer
Walkendorfsvej 88, 5700 Svendborg
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Diakon Karin Joy Wolff
Holmevej 6, 9490 Pandrup
Tlf: 4059 4440; mail: karin@lkk-dk.dk

Diakon Per Nielsen Hundrup
Solsbækvej 44
9300 Sæby
Tlf: 4037 2901; mail: per@lkk-dk.dk

Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt:
februar, juni og oktober.

Ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg.
Indlæg sendes til: redaktionen@lkk-dk.dk senest
15/12 (februar), 15/4 (juni) og 15/8 (oktober)

Artiklerne udtrykker forfatterens holdning.

Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk –
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Forside

Forside: En hvid mitra
Billeder til artiklen om hjertets vej er fra Else Marie
Posts bog *Jesu Hellige Hjerte*

Mester Jesus

*Af Mester Polidorus Isurenus til Geoffrey Hodson
Fra "Illuminations of the Mystery Tradition"*

Oversættelse af Niels Brønsted i Teosofia, september 1999

Geoffrey Hodson var præst i LKK, og var højtrespekteret i bredere kredse for hans okkulte evner.

Artiklen stammer fra bogen *Light of the Sanctuary, The Occult Diary of Geoffrey Hodson*.



Som en indviet i de større mysterier¹ blev Jesus bedt om at genopvække mysticismens ild i sit land og tiltrække de jøder, der kunne reagere på de skjulte mysterier. De såkaldte disciple var mænd og kvinder, som blev udvalgt af ham og forberedt til indvielse. Han både udgjorde og grundlagde selv en mysterieskole. Før han døde, blev denne fast etableret blandt en lille klike af disciple og indviede. Han besøgte dem konstant mange år efter og afslørede endnu dybere

1 Mysterierne udgjorde... en række dramaer, hvor skabelsens og naturens mysterier blev personificeret af præster og elever, der spillede forskellige guder og gudinder og på den måde gentog scener, der formodedes at have fundet sted i disses liv. Man forklarede deres skjulte mening for kandidaterne til indvielse og indføjede dem i filosofiske doktriner — Theosophical Glossary by H. P. Blavatsky, o.a.

mysterier for de udvalgte. De såkaldte "sår" er symboler på disse mysterier, og afsløringen af dem til Skt. Thomas og andre symboliserer den fortsatte overlevering af åndelig sandhed. Han forstod jødernes sande mission og viste, at den er åndelig og ikke verdslig.

Jesus forsøgte at nedbryde tidens døde formalisme og give folket sandhedens levende vand. Hans saligprisninger og bjergprædiken², såvel som andre dele af læren, er åndelige grundsætninger, der ikke blev husket og optegnet korrekt, men i virkeligheden var beregnet på at vække den latente mysticisme i den jødiske race og drage dens mere fremstående medlemmer ind mod det indre liv. Han var uhyre blid og samtidig i stand til at udlade en voldsom energi i opfyldelsen af sin mission og fordømmelsen af tidens onder. Hans blidhed var helt vidunderlig, hans tolerance altomfattende, og alligevel fik retfærdig harme ham til en gang imellem at udvise en hellig vrede, der var ærefrygtindgydende at overvære. Men han overvandt

2 Matthæusevangeliet, 5-7, o.a.

også den og overgav sig til den ene vilje. Det var en af hans største personlige bedrifter og er optegnet som en del af hans kvaler i Gethsemane. Hans accept af martyriet på et tidspunkt, hvor han sagtens kunne have reddet sig selv og forvirret sine fjender med sine okkulte evner, er et af de mest sublime eksempler på underkastelse og selvbeherskelse i menneskehedens historie.

Du³ kendte ham ganske godt og blev dybt grebet af hans esoterisme, og også af de ovennævnte egenskaber. Du absorberede hans esoteriske lære og førte den senere i livet til Ægypten, hvor du gav den til mig⁴ og mine landsmænd dér.

Han blev overskygget af en guddommelig stråle i 30-årsalderen og var derefter, en gang imellem, en avatar. Det er denne avatars kraft, som han overførte til de 70 apostle, og som, man sagde, ramte dem som flammeter. Det var også den guddommelige stråle, der satte ham i stand til at indstifte den apostolske succession⁵ med så stor en virkning, at den har holdt sig op igennem tiden. Indstiftelsen af den hellige

nadvers sakramente skete ligeledes under indflydelse af den overskyggende sollogos, symboliseret ved en stemme og en due i evangelierne.

Lod eller Lydda var skueplads for mange vidunderlige møder, og som søn af Alexander Janneus deltog du i nogle af dem. Den familieposition forhindrede dig også i at drage fuld nytte af de muligheder, der viste sig. Du havde en gæld til din familie, som mesteren rådede dig til at betale⁶. Janneusfamilien var lidt af en klan, ligesom Flaviusfamilien, som du senere blev født ind i som en kvinde og romersk aristokrat. Som Flavia huskede du meget, ikke om den historiske Jesus, men om den mysticisme du absorberede i den jødiske inkarnation. Hun var en slags læg-sibylle⁷, ofte inspireret og betragtet som et orakel af sin familie og vennekreds. Og i det nuværende liv er erindringen kommet tilbage ligesom mysticismen, kærligheden til det okkulte og de sibylliske egenskaber.



3 Geoffrey Hodson, o.a.

4 Mester Polidorus Isurenus — på det tidspunkt Philo Judaeus, o.a.

5 Den ubrudte bisperække fra apostlenes tid til nutiden formidlet gennem håndspåleggelse ved bispeindvielsen, o.a.

6 Se artiklen Geoffrey Hodsons palæstinensiske liv i Teosofia, maj 1993.

7 Sibylle: Sagnagtig spåkvinde, o.a.

Resumé af LKK seminar på Fyn, august 2018.

Af biskop Uffe

I slutningen af sommeren -18 mødtes en flok mennesker med interesse i LKK, med det formål at igangsætte en proces, der over den næste tid vil danne rammen om en revitalisering af LKK i Danmark.

Vi mødtes en lørdag omkring middagstid, spiste lidt frokost og indtog stedet så det kunne anvendes til vores seminar.

Efter frokost tog vi fat på temaets kerne, nemlig at skabe en grobund for et mere hjerteligt mødested, hvor Kristus i vores egne hjerter, kan mødes med andre menneskers indre kristusvæsen for i forlængelse af det, at give LKK bedre muligheder for at LKK kan revitalisere sit virke i Danmark.

Vi indledte processen med en Kristus meditation, som skabte en fin harmoni og ro i gruppen. Efter meditationen tog vi en dialogrunde som beskrev de vigtigste værdier vi hver især har i hjerte og



sind.

Efter runden spiste vi et lækkert aftenmåltid og sluttede dagens program af med en velsignelses andagt, sunget a'capella.



Søndagen begyndte med morgenmad. Og så i gang med dagens program; at beskrive hvilke konstruktive omgangsformer, der ligger i en naturlig forlængelse af de værdier vi, igår, beskrev.

Seminaret endte med en kortere frokost, oprydning og ønsker om en god hjemrejse.



Vi tog afsked med hinanden med ønsket om at fortsætte processen i det nye år, men mere om det ved en senere lejlighed.

hed.

Når vi er færdig med et mere detaljeret referat, vil det blive 'offentliggjort' på almindelig vis.



Else Marie Post ledte med sikker hånd gruppen igennem Kristusmeditationerne



"Mennesket skal ikke alene leve af Guds ord"



Energi til både sjæl og bil



Der lægges an blandt de først ankomne i ad-hoc kapellet



Hvil fødderne og gå indad



I dette nye forum er der mulighed for at stille alle de spørgsmål man måtte have til alle aspekter af liberal katolsk kirkes lære og ceremoniel. Ingen spørgsmål er for store og ingen spørgsmål er for små. Send blot dit spørgsmål til nedenstående mail, så vil vi finde den rette person, til at svare. Udvalgte spørgsmål og svar vil blive trykt i Sanctus til gavn og glæde for os alle sammen.

Hilsen redaktionen

mail: redaktionen@lkk-dk.dk

Det første spørgsmål er allerede indløbet

Hvordan kan vi vide at sjælen eksisterer, og at der ikke bare er tale om en hjernefunktion?

Lige så længe mennesket har stillet sig selv det spørgsmål – som bliver mere og mere påtrængende, som alderen skrider frem – 'hvad sker der med mig, når jeg dør?' lige så længe har man forsøgt sig med forklaringer herom. Disse forklaringer har været en grundsten i enhver religion gennem tiden. Interessant nok er alle religionerne – uanset hvor meget de end afviger fra hinanden – enige om, at *man* lever videre i et eller andet format. Denne *form* har i de fleste tilfælde været individuel, og det er denne, vi kalder *sjælen*.

Med de store videnskabelige opdagelser fra 1800-tallet og frem, var det blevet tydeligt, at mange af vor religions påstande ikke var holdbare, og der gik nærmest sport i at afsløre dem som falske. Hermed blev sjælen dømt ude, og i bedste materialistiske stil blev alt hertil hørende erklæret som en del af sindet, som igen er en legemsfunktion, der ophører ved døden. Og herefter er der ingenting.

På den anden banehalvdel, har vi dem, der mener at sindet derimod er en funktion hos sjælen.

Det er ikke fordi materialisterne afviser ting, de ikke kan se. Adskillige ting og begreber inden for f.eks. kvantefysik eller astronomi er fuldkommen uden for vore sansers rækkevidde, fordi de enten er for små eller for langt væk, men man anerkender deres eksistens ud fra teorier, som igen forklarer, hvordan andre ting, som man godt kan observere, fungerer. Det essentielle begreb i denne forbindelse er *den bedste forklaring*. Man kan for eksempel være i tvivl om en sygdom skyldes en virus, vi ikke kan se, eller dæmoner, vi heller ikke kan se. Ud fra en helhedsbetragtning som omfatter, smitte, behandling, symptomer osv. konkluderes det at virus er *den bedste forklaring*.

Vil der da være situationer eller mysterier, hvor vi ud fra dette princip vil kunne konstatere, at sjælens eksistens er *den bedste forklaring*?

Et godt bud kunne være nogle af de talløse nær-død oplevelser, som er registreret, hvor folk, efter at de er døde har oplevet ting og sager, som er foregået omkring dem. Hertil vil skeptikeren kunne indvende, at det ikke beviser noget som helst. Hjernen vil på ingen tid ud fra sine erfaringer kunne rekonstruere et scenarie, som stemmer med det, der er foregået. Der, hvor det dog bliver vanskeligt at bortforklare, at *noget* lever videre uden for kroppen, er i de tilfælde, hvor de folk, som har haft nær-død oplevelsen, har været født blinde, men ikke desto mindre efter genopvækkelsen har kunne beskrive ting, som de ingen bevidst referenceramme havde til. I disse tilfælde vil *den bedste forklaring* være at det var *sjælen*, som havde været vidne til situationen.

Men under alle omstændigheder, vil man på et eller andet tidspunkt havne der, hvor man skal *tro* på sjælen, på samme måde, som man engang skulle *tro* på mikrober. Den store psykologiske forskel ligger i at begrebet *mikrober* i modsætning til *sjælen* ikke tidligere havde været sovset ind i et på mange områder tvivlsomt trossystem af religiøs

overtro, som fornuften og videnskaben havde måttet ligge afstand til. På grund af denne *renhed* fra religion accepterer alle eksistensen af mikrober, mens mange ikke vil anerkende sjælens eksistens, skønt argumentationspræmissen er den samme: en teori om noget usynligt forklarer noget håndgribeligt. Når noget kan forbindes med religion, bliver almindelig anerkendt fornuft sat ud af spillet. Selv i dag finder man mennesker, som afviser at *tro* på at dinosaurerne uddøde for 65 millioner år siden. Opvejet mod Bibelens angivelse af 4500 år som den periode, der er forløbet fra verdens skabelse, forekommer sidstnævnte at være *den bedste forklaring*.

Derfor, uanset hvor mange indcier, man lægger på bordet for sjælens eksistens, vil materialisterne altid afvise den, fordi den er forbundet med den religion, det er så vigtigt for dem at lægge afstand til. Formentlig fordi deres sjæl har oplevet, hvor meget ondt religiøs forblændelse kan afstedkomme.

Kenneth



Otto Viking – Biskop and Ufolog

Af Håkan Blomqvist (overs. v. Kenneth Christensen)



I begyndelsen af 1960'erne aflagde den danske ufolog Ole Henningsen adskillige besøg hos Otto Viking (1885-1966) og hans kone Anna i deres hjem Besantgården nær Nakskov. Otto Viking havde siden 1946 været biskop for liberal katolsk kirke i Skandinavien, og han var en internationalt anerkendt teosof. Hans kone Anna havde arbejdet som cirkusprinsesse i mange år. En ret usædvanlig alliance. Men Otto var også en ganske usæd-



Ole Henningsen

vanlig biskop, da han også havde en dyb interesse i ufokontakter og havde skrevet en roman om de skjulte operationer, et hemmeligt selskab af venusianere udførte på jorden. Det var deres fælles interesse i ufo'er, der var årsagen til Ole Henningsens besøg på Besantgården. Ole har været så venlig at fremsende nogle billeder fra hans besøg i 1962.

Allerede i 1955 havde Otto Viking skrevet en artikel i *Flying Saucer Review* (FSR), *Flying Saucers and Religion* by "Monseigneur Otto E. Viking". Den afspejlede de ideer og håb, som adskillige teosoffer i disse år nærrede til at højt udviklede



Otto Viking 1962, foto Ole Henningsen



Anna Viking 1962, foto Ole Henningsen

venusianere ville komme og hjælpe vores planet på et kritisk tidspunkt i jordens udvikling. Otto Viking udtrykte disse ideer i hans artikel: Hvis vi kan være nogenlunde sikre på, at de folk, der kommer fra andre verdener er mere udviklede end vor egen menneskehed, vil der være håb for vor overlevelse ... Det er ikke urealistisk at formode, at en race, som har besejret tid og rum, med stor sandsynlighed også vil have opnået denne overbevidsthed, da dette vil være i overensstemmelse med den gængse måde tingene foregår på. Og hvis det forholder sig på denne måde, må religionerne byde vore gæster fra andre verdener hjertelig velkommen som vore frelsere fra et globalt selvmord og som indstiftere af en verdensreligion til afløsning af alle de gamle "stammereligioner", og således gøre verdensfred til ikke blot en smuk drøm, men til en levende virkelighed." (FSR, vol. 1, no. 5, Nov-Dec. 1955, pp. 19-20).



Med disse tanker afveg teosofferne fra mange antroposoffer, som anså og stadig anser ufomanifestationer som dæmoniske, inspireret af Ahriman I hans bog *Flying Saucers. Physical and Spiritual Aspects*, skriver antroposoffen dr. George Unger: "Sande åndelige oplevelser vil komme til mennesket i vor tid, men Ahriman forvrænger dem til billeder af ufoer." Udgiveren af FSR, Gordon Creighton, blev særdels påvirket af disse ideer i FSR æraens senere år. Tilfældigvis deles dette synspunkt også af mange kristne fundamentalister.

Otto Viking rejste over alt i verden og mødte teosoffer og kolleger fra liberal katolsk kirke. Under et foredrag i Johannesburg, Sydafrika, i sommeren 1959 var den berømte kontaktperson Elisabeth Klarer blandt publikum. I et brev til sin ven Ms Edith Nicolaisen, grundlæggerne af det svenske new age forlag Parthenon fortalte Otto Viking, hvad der skete. "Mrs. Klarer var til stede under et af mine foredrag i Johannesburg, og da vi blev introduceret af en fælles ven. Vi havde en lang og interessant samtale efter foredraget, som Mrs Klarer kommenterede i meget gunstige vendinger, og hun



Elisabeth Klarer

sagde yderligere, hvilket især interesserede mig: "Den filosofi og det livssyn, du præsenterede i foredraget, er i fuldkommen overensstemmelse med venusianernes". Mrs Klarer gjorde et stærkt indtryk som en fuldkommen ærlig, troværdig og ædel personlighed, hvis ord, jeg ikke kunne betvivle" (brev af 10. juli 1959).



Otto Viking havde allerede i 1954 færdiggjort manuskriptet til sin roman *En klode griber ind*. Han kunne imidlertid ikke finde en udgiver. Edith Nicolaisen foreslog at udgive den på svensk på Parthenon (grundlagt i 1957), men denne plan blev aldrig virkeliggjort. Til sidst blev bogen trykt privat i 1961 med illustrationer af Martin Poser. En engelsk oversættelse, *A World Intervenes*, blev udgivet på Exposition press, New York i 1964, dog uden illustrationer. Denne udgivelse er tydeligvis meget sjælden. Jeg købte det sidste eksemplar fra Amazon for et par år siden, og nu kan jeg kun finde et enkelt eksemplar hos AbeBooks.

I bogen kan vi læse den fascinerende historie om de to unge danske fredsaktivister Ole og Anna, som en dag modtager et brev, hvori de tilbydes samarbejde med en anden organisation. Denne gruppe hævder at være i besiddelse af overlegne midler til at forhindre den katastrofe, der truer civilisationen. Brevet er underskrevet af Lami, og dette væsen lover at komme på besøg i en nær fremtid.

Når Lami kommer, fortæller han Ole og Anna at han arbejder for en hemmelig organisation, som



hjælper denne klode igennem en kritisk periode i dens evolution. De får også at vide, at han ikke tilhører denne planet, men kommer fra Venus. Venusianerne har fulgt vor udvikling i hundredevis af år. I 1940'erne fik de af solsystemets indre regering tilladelse til at etablere en koloni på Antarktis og til aktivt at blande sig med vor kultur, idet menneskeheden var begyndt at bruge atomvåben. Lami tilbyder Ole og Anna at blive hemmelige agenter for denne organisati-

on, men de må forblive fuldkommen tavse om deres deltagelse.

Arbejdet vil indebære undervisning i kolonien. Ole og Anna lader sig begejstret hverve, og Lami fortæller, at han vil hente dem i sin *vimana* eller "flyvende tallerken". De skal også holde koloniens eksistens hemmelig, da den er beskyttet af med forskellig avanceret teknologi, og man ønsker ingen forstyrrelse. Igennem adskillige kapitler bliver undervisningen og arbejdet med venusianerne gengivet. Efter mange eventyr og komplikationer lykkes det den hemmelige organisation at etablere fred mellem alle jordens nationer.



En klode griber ind blev i 1961 anmeldt i det svenske magasin *Graal*, som blev udgivet af Ingrid Nyborg-Fjellander, hustru til Sigfrid Fjellander, biskop i liberal katolsk kirke i Sverige. Parret var nære venner til Otto og Anna Viking. I sin anmeldelse skrev new age- og ufo-aktivisten Jan Fjellander: "Hvis man

er bekendt med ufologi ... kan man ikke lade være med at undre sig: er dette blot en roman – er det fri fantasi? Hvor har biskop Otto Viking fået sine ideer fra? *En klode griber ind* er skrevet ud fra ren intuition, og den vækker undren: Er dette sandheden om de flyvende tallerkener?"



Løbet af 1950'erne og 60'erne var lader et stærkt overlap mellem tilhængere af teosofien og ufologer. Ledende teosoffer som Edward L. Gardner, Boris de Zirkoff, Geoffrey Hodson og N. Sri Ram skrev artikler om flyvende tallerkener. Den svenske ufobevegelse blev oprindeligt startet af folk, der var aktive medlemmer i Teosofisk Samfund (Adyar). Historien om forbindelsen mellem ufologien og den esoteriske tradition er stadig ikke særligt godt belyst, og kunne være et interessant emne for studerende i den vestlige esotericisme.

På Håkon Blomquist blog kan man læse flere interessante ufohistorier – <http://ufoarchives.blogspot.com/>

Hæfte med tre artikler om forvandlingen under messen

Af Lise Ollendorff



I tre tidligere numre af Sanctus har jeg skrevet om, hvordan opfattelsen af eukaristien, det vil sige kristi legeme og blod, som vi modtager under messen, har udviklet sig i kirkehistoriens forløb, og hvordan jeg mener LKK's opfattelse af eukaristien har sine rødder også i denne kirkehistorie. Jeg har samlet og redigeret alle tre artikler i et hæfte, der omhandler transsubstantiation, som forklarings-model på den 'væsensforvandling' eller 'substansforvandling' der sker, når brødet og vinen forvandles under messen til Kristi legeme og blod. Og om hvordan LKK har en lignende forståelse, det vil sige at LKK fortolker samme begreb noget anderledes end romerkirken gør. Hæftet er en redigeret universitetsopgave skrevet ud fra mit kendskab til kirkehistorien og min viden om LKK samt mine egne overvejelser om, hvordan LKK's nadverforståelse må være inspireret af Den Katolske Kirkes udviklings-

historie. Jeg forstår LKK som en esoterisk kirke med rødder i katolsk kristendom farvet og omtolket af teosofien, så det kristne fremstår mere universelt end i den meget dogmatiske romersk katolske kirke. LKK kan forstås som en kristen esoterisk kirke med gnostiske rødder.

Et sammendrag:

Kristi nærvær i eukaristien er blevet forstået forskelligt op gennem kirkens historie fra oldkirken og til nutiden, og først i middelalderen er begrebet transsubstantiation kommet på tale. Udviklingen er lang og i slutningen af 1800-tallet kom den også til at præge Liberal Katolsk Kirkes forståelse af eukaristien. Jeg vil i heftet have fokus på forståelsen af forvandlingen af brød og vin til Kristi legeme og blod. Denne forståelse er udviklet gennem kontroverser mellem forskellige modsatrettede opfattelser. Kirken mente sely, at den, på grund af disse kontroverser, allerede i den tidlige middelalder var tvunget til præcisering af sin dogmatik på området. Kirken mente, at ensretning var nødvendig, og kontroverserne om de forskellige opfattelser har allerede på et tidligt tidspunkt i historien udviklet sig til magtkampe.

Dermed blev kirken ensrettet af de mest magtfulde, hvor de der tænkte anderledes end dem blev marginaliseret eller, og for det meste helt udelukket af kirken og dømt som kættere. Det gik især hårdt ud over dem der holdt på den gnostiske eller esoteriske forståelse af kristendommen. LKK, der blev stiftet februar 1917, udviklede sig fra slutningen af

1800-tallet til en sådan kirke. LKK er derfor for en stor del ikke accepteret af den traditionelle kristne kirke som rigtige kristne, selv om LKK er lige så kristen katolsk som Romerkirken blot med en teosofisk/esoterisk tolkning af kristendommen. Med en noget anden tolkning end romerkirken tilslutter LKK sig begrebet transsubstantiation.



*Hæftet kan købes i den lokale LKK – menighed
for et symbolsk beløb.*

Hjertets Vej 3/3

Af Else Marie Post

En ting er at have læst om Hjertets Vej og kende de udfordringer og trin, der er på den vej. Noget ganske andet er at vandre på den. Det er ikke nok at læse om denne vej, det er ikke nok med mental viden og forståelse. Tværtimod kunne man sige. Vejen kan kun vandres ved, at man virkelig overgiver sig til det indre arbejde, renselse af ens personlige væsen og vedholdende arbejde med at få den indre ild til at brænde. Dertil kommer, at man vedvarende stræber efter at leve op til en mere åndelig inspireret livsførelse; vi skal ustandselig bestræbe os på at efterleve Jesu ord og hans disciples anvisninger.

"Bøn

Midlet til at få hjertet til at flamme og brænde er først og fremmest bønnen.

Hvis bønnen skal få hjertet til at brænde og flamme som Jesu hjerte, så skal mennesket hengive sig og overgive sig fuldkomment til det højere liv i Gud. Som Herren siger: *Når I kalder på mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig, når I søger mig af hele jeres hjerte.* (Jer. 29, 14)

Det er ikke nok, at *de med deres læber nærmer sig mig, men med deres hjerter er de fjernt fra mig,*

som Böhme formulerer det, og *ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske Faders vilje.* (Matt 7,21)

Bønnen udvikler sig i tre grader. I begyndelsen beder man med læberne. Munden siger ordene, og tankerne kan være med i den eller de kan svæve rundt. Gennem gentagelse af bønnen kan man stoppe tankestrømmen og efterhånden fastholde og koncentrere sig om indholdet.



Når det lykkes at fastholde ordenes indhold, går man ind i den mentale bøn eller som det betegnes: "stille bøn", en meditativ overvejelse af indholdet. På dette trin begynder en ny indre forståelse at spire frem. Det er ikke en intellektuel forståelse, da intellektet ikke kan fatte Gud, men en spirende analog forståelse, som ikke er begrænset af personlig-

hedens indsigt og vanemæssige forestillinger, men er ubundet, fleksibel og åben overfor inspirationer, der kommer fra en højere usynlig kilde. Gennem vedholdende bøn og meditation vil vort sind efterhånden forvandles til Kristi sind; *Lad jer forvandle, ved at sindet fornyes.* (Rom 12,2) *I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levned, og som ødelægges af sine forførelseriske lyster, og I skal fornyes i sind og ånd* (Ef 4, 22) Denne forvandling sker jo mere og jo dybere vi overgiver os til det guddommelige gennem bøn og meditation.

Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak (Kol 4,2) fortæller os, at det at bede ikke bare går af sig selv, men at bøn kræver vilje til at holde ud, uanset om der er belønning eller ej. Det kræver årvågenhed, *for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.* (Matt 24,42) *Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde.* (Mar. 13,33) Vedvarende lovprisninger og taksigelser, som vi sender til Gud i det høje, åbner Hans hjerte, og til gengæld overøser Han os med kærlighed og barmhjertighed. (Faustina – Barmhjertighedens Apostel)

Lykkes det at forblive årvågen og fordybet i den indre overgivelse og stilhed i bøn, synker hjernen og forstanden efterhånden ned i hjertet, hvor Gud fjerner stenhjertet fra

jeres kroppe og i stedet får I et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. (Ez 36,26)

Den russiske mystiker Thephan Eneboeren sagde: *At bede er at bevæge sig med hovedet ned i hjertet, og dér stå for Herrens ansigt, Han, som altid er nærværende, alt seende, og som bor i dig.*

Bøn er at stå i Guds nærvær med hovedet i hjertet – det vil sige på det sted i vort væsen, hvor der ikke er nogen adskillelse eller splittelse, og hvor vi er fuldkomment ét med Gud. Dér bor Guds ånd, og dér finder det store møde sted.

Gennem bøn kan vi gå gennem vort eget hjerte og bevæge os med hovedet ned i hjertet, og dér kan vi nå Guds hjerte, som omslutter og fylder hele vort væsen og skabelsen med sin kærlighed og barmhjertighed.



Hjertets bøn

Hjertet er bønnens sted, og hjertets bøn retter sig mod Gud fra menneskets centrum og påvirker derfor det hele menneske.

Hjertets bøn er en bøn, der ikke tillader at begrænse vort forhold til Gud til interessante ord eller fromme følelser. Ifølge sin natur transformerer en sådan bøn hele vores væsen ind i Kristus, netop fordi den åbner vor sjæls øjne for sandheden om os selv og sandheden om Gud. (Fra Hjertets enkle vej)

Abba Makarios den Store sagde: Munkens hovedopgave er at gå ind i sit hjerte, og det at gå ind i sit hjerte er at gå ind i Guds rige.

Der er tre ting der karakteriserer hjertets bøn, hvis den skal bære frugt:

- 1. Hjertets bøn næres af korte, enkle bønner.** Abba Makarios: *Man behøver ikke at tale meget i bønnen, men lad os løfte vore hænder op og sige: 'Herre, forbarm dig over mig', på den måde, som du vil og på den måde som du ved.* Ordene kan være et skriftsted, en lovprisning, et billede, eller det kan være Herrens navn: Jesus.
- 2. Hjertets bøn er uophørlig.** *Bed uophørligt.* (Thess 5,17) *Under stadig bøn og anrøbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer*

vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de helige. (Ef 6,18).

- 3. Hjertets bøn er altomfattende.** *Det er et mysterium, at hjertet, som er det inderste i vor eksistens, bliver transformeret af Gud ind i Hans hjerte, et hjerte, som er stort nok til at favne hele universet. Gennem bøn kan vi i vore hjerter bære al menneskelig smerte og sorg, alle konflikter og lidelser, al tortur og krig, al sult, ensomhed og elendighed – ikke på grund af stor psykologisk eller følelsesmæssig kapacitet, men fordi Guds hjerte er blevet ét med vores.* (Fra Hjertets enkle vej)



Det, der kaldes hjertebønnen eller Jesus-bønnen, er bønne: *Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder.* Den kommer

fra lignelsen om farisæeren og tolderen, der går ind i templet for at bede. Farisæeren fortalte om sin gode gerninger, *men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig!* (Luk 18,13) Den har især været anvendt af ørkenfædre og -mødre og i den ortodokse kristendom, men har i dag spredt sig til hele verden. Den kan bedes i hele sin længde, eller i kortere udgaver, helt ned til blot at bede: Jesus.

Ud over at bede uophørligt leve-
de ørkenfædre og ørkenmødre afsondret og i stilhed. At leve afsondret og i stilhed var ikke et mål i sig selv, men det var midler til at befri dem fra og beskytte dem for den

profane verden, så bønnen kunne få dens rette mening: nemlig at blive ét med Gud og fyldes med Kristi sind. Ørkenfader Arsenius bad engang til Gud: *Herre, led mig på frelsens vej.* Og en stemme svarede: *Arsenius, flygt, vær stille og bed uophørligt.*”

Uddrag fra *Jesu Hellige Hjerte*

Af *Else Marie Post*

Den, der længes efter ”noget andet” end det jordiske materielle liv, og som føler sig tiltrukket af ”Hjertets Vej” eller måske allerede går på den vej, kan hente hjælp i bogen, ”Jesu Hellige Hjerte”. Bogen rummer utallige billeder og skriftsteder til meditation, og meditation og bøn på dem kan åbne sindet og hjertet for den bagvedliggende åndelige virkelighed.



Nyheder og program

oktober – januar

Officielt ved kommende biskopkonsekration

Den 14. august kom endelig det længe ventede svar fra vor præsiderende biskop Micael Warnon, at Jan officielt er udpeget til biskop elektus – udvalgt biskop – i Danmark. Med denne godkendelse fra bispesynoden, vil den praktiske planlægning af konsekrationen nu gå i gang. Der skal findes en dato, der skal findes et sted, hvor konsekrationen kan foregå, der skal findes personer til de mange forskellige roller, der skal udfyldes i forbindelse med sådan et stort arrangement.

Vi regner med at alt dette falder på plads i løbet af den næste tid, således at vi kan give præcis information om tid og sted i næste nummer af Sanctus.

Nyt medlem af præstesynoden

Den 19. september blev Per Hundrup efter godkendelse af regionalbiskop Evert Sundien tilknyttet liberal katolsk kirke i Danmark efter i en årrække at have været tilknyttet den frie universelle kirke (liberal katolsk kirke).

Per startede i LKK hos Asbjørn i Ålborg omkring år 2000, hvor han var med til at bygge et menighedsråd op, og efter et par år blev han altertjener i Ålborg.

Efter igennem et par år at have modtaget de små ordinationer og siden diakonordinationen startede Per sammen med Bertil Schröder i 2013 en menighed op i Sæby, hvor han bor. I løbet af de næste par år har Per initiativer flere steder i Jylland indtil det i 2016 kommer til et brud med Bertil.

Per glæder sig til at fortsætte det gode arbejde i Kristi hellige kirke inden for rammerne af LKK i Danmark.

Hilsen fra Jan

Kære menigheder i Marie Magdale-ne kirke og Biskop CW Leadbeaters kirke. Tusind tak for det vidunderlige besøg, jeg har haft hos jer begge og for den hjertevarme jeg blev mødt med. Det var meget inspirerende for mig, at møde jer alle og jeg glæder-virkelig over den mængde af visdom, alle bidrager med til vores kirke.

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195



Nyheder

Den 7. oktober vil biskop Uffe besøge Skt. Gabriels Kirke og celebrere messen. I denne forbindelse vil Århus trofaste altertjener Preben Valeur modtage to af de mindre ordinationer: dørvogterens og læserens grad.

Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed for et let vegetarmåltid og kaffe/te med kage for kun 30 kr. Herunder er der også mulighed for at stille spørgsmål til messen og kirken som helhed.

Sønd. d. 7. oktober, kl. 11.00
19. søndag efter Trinitatis

Sangmesse. Farve: grøn. Motto: takt og tolerance.

Sønd. d. 4. november, kl. 11.00
Søndag i festugen for alle helgens dag

Helbredelsestjeneste og sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 2. december, kl. 11.00

1. søndag i advent

Sangmesse. Farve: violet. Motto: skelneevne.

Mand. d. 24 december, kl. 11.00

Kristi fødsel

Julemesse. Farve: hvid

Sønd. d. 6. januar, kl. 11.00

Helligtrekongers dag

Helbredelsestjeneste og sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 3. februar, kl. 11.00

Celebration af Herrens fremstilling i templet (kyndelmisse)

Sangmesse. Farve: violet. Motto: dømmekraft.

Alle er velkommen til at medbringe egne lys til velsignelse.

Efter messen afholdes årsmøde i Sankt Gabriels menighed



Biskop CW Leadbeaters Kirke

Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste



Alle er velkommen, men hvis det er muligt, bedes deltagelse i tjenesterne meldt senest dagen i forvejen på tlf/sms 2874 1721 eller mail kenneth@lkk-dk.dk.

Sønd. d. 7. oktober, kl. 10.30
19. søndag efter Trinitatis

Sangmesse. Farve: grøn. Motto: Takt og tolerance.

Sønd. d. 4. november, kl. 10.30
Søndag i festugen for alle helgens dag

Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 2. december, kl. 10.30
1. søndag i advent

Sangmesse. Farve: violet. Motto: skelneevne.

Sønd. d. 30. december, kl. 10.30
1. søndag efter jul

Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 27. januar, kl. 10.30
Søndag i festugen for forklarelsen på bjerget

Sangmesse. Farve: hvid.

Progressing Soul

For 10 år siden havde vi den første præsteordination i Danmark af en kvinde. Til denne anledning komponerede Frederik Magle et orgelstykke til liberal katolsk kirke, **Progressing Soul**. Dette stykke har siden været brugt til præsteordinationer i en række europæiske lande, senest i Bonn i april sidste år. Førrige sommer har komponisten arbejdet videre med stykket, og bl.a. lagt et symfoniorkester ind over. Musikken angiver en sjæl som higer mod noget højere, men fortsat er bundet til et jordisk plan. I den midterste del af stykket lykkes dette løft, og mod slutningen "sender" denne sjæl fra sit ophøjede niveau sin energi ned mod jorden.

Det er Frederik Magles ønske, at denne musik spredes så meget som muligt, der er derfor mulighed for at købe den gennem LKK. **En cd med stykket koster 75 kr + porto 18 kr.**

Beløbet går ubeskåret til LKK og kan indbetales på **konto 5396 248296**.

Helligånds Oratorium, København

c/o Simone Andersen, Brumleby 103, 2100 København Ø

Konto: 5396 248326



Tjenesteliste

Sønd. d. 14. oktober, kl. 10.30

20. søndag efter Trinitatis

Mariaandagt, helbredelsestjeneste og sangmesse. Farve: grøn. Motto: Sindsro.

Sønd. d. 18. november, kl. 10.30

25. søndag efter Trinitatis

Mariaandagt, helbredelsestjeneste og messe. Farve: grøn. Motto: udholdenhed.

Sønd. d. 9. december, kl. 10.30

Celebrering af Marias ubesmittede undfangelse

Mariaandagt, helbredelsestjeneste og messe. Farve: hvid.

Sønd. d. 13. januar, kl. 10.30

1. søndag efter helligtrekonger

Mariaandagt, helbredelsestjeneste og messe. Farve: hvid.

Sønd. d. 10. februar, kl. 10.30

5. søndag efter helligtrekonger

Mariaandagt, helbredelsestjeneste og messe. Farve: grøn. Motto: standhaftighed og flid.

Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som lægger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoteriske kristne tradition ligger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 0890 2151819



Tjenesteliste

Sønd. d. 21. oktober, kl. 11.00

21. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: grøn. Motto: sindsro

Sønd. d. 18. november, kl. 11.00

25. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: grøn. Motto: standhaftighed.

Sønd. d. 25. november, kl. 11.00

Søndag før advent

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: rød. Motto: uvidenhedens op-
hør. En dag viet Helligånden.

Sønd. d. 2. december, kl. 11.00

1. søndag i advent

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: violet. Motto: skelneevne.

Sønd. d. 9. december, kl. 11.00

2. søndag i advent

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: violet. Motto: selvforglem-
melse.

Sønd. d. 16. december, kl. 11.00

3. søndag i advent

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: violet. Motto: kærlighed.

Sønd. d. 23. december, kl. 11.00

4. søndag i advent

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: violet. Motto: ret handlemå-
de.

Sønd. d. 25. december, kl. 11.00

Herrens fødsel (juledag)

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: hvid.

Sønd. d. 6. januar, kl. 11.00

Helligtrekongers dag

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: hvid.

Sønd. d. 13. januar, kl. 11.00

2. søndag efter Helligtrekonger

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: hvid. Motto: fællesskab.

Sønd. d. 10. februar, kl. 11.00

5. søndag efter Helligtrekonger

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: grøn. Motto: standhaftighed
og flid.

CW Leadbeaters hovedværk

Videnskaben om sakramenterne

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben om Sakramenterne er udkommet på dansk i bogform. Den er blevet til i et samarbejde mellem udgiveren Else Marie Post og liberal katolsk kirke og udkommet på forlaget Books on Demand.

Bogen er en videnskabelig undersøgelse af den effekt gudstjenesterne har på de indre planer. Den indeholder en beskrivelse af den revision af den gamle tjenesteform, Leadbeater og Wedgwood gennemførte i kraft af grundig teologisk forståelse og med hjælp af clairvoyancens nådegave. Bogen indeholder gengivelser af den gradvise opbygning af den åndelige bygning, som rejser sig un-



der messen. Samtidig er bogen også et dybt kig ned i den særlige esoteriske kristendom, som er liberal katolsk kirkes særlige kendetegn. Det bevidste samarbejde med englenerne bliver beskrevet indgående, og kirkens brug af de syv stråler med tilhørende juveler forklares omhyggeligt.

Videnskaben om sakramenterne kan læses som en indføring ind i en fantastisk verden af ceremoniel, kristen, hvid magi og er et lækkert og nyttigt opslagsværk for den som er interesseret i den liberalkatolske niche i religionernes verden.

Ved køb i LKK koster den 320 kr.