

Sanctus

- et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke

Nr. 40, 13. årg — februar 2019



liberal katolsk kirke i Danmark

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Ansvarshavende præst:

Lise Ollendorff
Finsensgade 52, 2. th., 8200 Århus N
Tlf: 6091 7602; mail: lise@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:

Dorte Abildskov
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 4284; mail: dorte@lkk-dk.dk

Kasserer:

Finn Andersen
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 5030; mail: finn@lkk-dk.dk

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand:

Birgit Adelsteen Ljungdahl
Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød
Tlf: 6134 2365; mail: birgit@lkk-dk.dk

Biskop CW Leadbeaters Kirke, Roskilde

Ansvarshavende præst:

Kenneth Christensen
Sommervej 11, 4040 Jyllinge
Tlf: 2874 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Helligånds Oratorium, København

Ansvarshavende diakonisse:

Simone Andersen
Brumleby 103, 2100 København Ø
Tlf: 8161 9320; mail: simone@lkk-dk.dk

Kasserer:

Simone Andersen (se ovenfor)

Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark

Bestyrelse:

Kenneth Christensen, formand
Kirsten Mols, kasserer

Øvrige

Regionalbiskop for Danmark

Evert Sundin
Hagagatan 37, 1., S-113 47 Stockholm
Tlf: +46 70660 4269; mail: biskop.evert@lkk.se

Generalvikar: pastor Jan Kvistborg
Hasselvej 50, 9260 Gistrup
Tlf: 2938 7444; mail: jan@lkk-dk.dk

Biskop: Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5067 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Pastor Mogens Blichfeldt
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke
Tlf: 2963 8479; mail: mogens@lkk-dk.dk

Pastor emeritus Natascha Høyer
Walkendorfsvej 88, 5700 Svendborg
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Diakon Karin Joy Wolff
Holmevej 6, 9490 Pandrup
Tlf: 4059 4440; mail: karin@lkk-dk.dk

Diakon Per Nielsen Hundrup
Solsbækvej 44, 9300 Sæby
Tlf: 4037 2901; mail: per@lkk-dk.dk

Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt:
februar, juni og oktober.

Ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg.
Indlæg sendes til: redaktionen@lkk-dk.dk senest
1/1 (februar), 1/5 (juni) og 1/9 (oktober)

Artiklerne udtrykker forfatterens holdning.

Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk –
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Forside

Forside: De syv strålejuveler, der bl.a. findes i
biskoppens brystkors

Officielt

Konsekration til bispembedet
af
pastor Jan Kvistborg

vil finde sted
lørdag den 13. juli 2019
kl. 11.00

i
Unitarernes Hus
Dag Hammarskjölds Allé 30
København

Konsekrator er
Peter Baaij

Søndag den 14. juli 2019
kl. 11.00
vil Jan celebrere sin første messe
som biskop samme sted



I forbindelse med det store arrangement i juli, hvor der også vil komme en del internationale gæster, vil der blive behov for hjælpende hænder til det praktiske:

- **Hjælp til opstilling og nedpilning af kirken torsdag den 11. juli hhv. mandag den 15. juli**
- **Hjælp til madlavning fredag (generalprøve), lørdag (konsekration), søndag (biskopsmesse)**
- **Evt. overnatningsmulighed i København**

Frivillige må meget gerne melde ind til kenneth@lkk-dk.dk



Generalforsamling 2019

Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark
afholder ordinær generalforsamling
den 24. marts kl. 12.30 (efter messen)
i Biskop CW Leadbeaters Kirke, Jyllinge.

Dagsorden efter vedtægterne

Alle medlemmer og interesserede er velkommen

At kunne se det usete

Af Jan Kvistborg



Selv efter mange års kærlighed til den liberalkatolske kirke (LKK) fascinerer hun mig stadig. LKK's historie, tradition og forståelse er unik blandt kirker. Hendes esoteriske syn på kristne emner er mageløs og læren om det bevidste rituelle energiarbejde er, ja, magisk. Det ene område efter det andet får en åndelig betydning og dybde, når det sættes under det liberalkatolske, spirituelle lys.

Jeg ser LKK som et isbjerg. De synlige 20 procent over vandets overflade tilslutter sig de traditionelle kristne kirkers tradition. I de usynlige 80 procent, som er under vandet, finder vi områder, hvor LKK adskiller sig fra alle andre kristne kirker. For mig dannes og stadfæstes LKK's identitet med synliggørelsen af disse områder. Derfor har jeg det som erklæret opgave at skrue op for mit liberalkatolske, spirituelle lys for derigennem at undervise i alle de emner, som er de identitetsskabende 80 procent.

For di LKK kaster et forklarende åndeligt lys på mange forskellige kristne emner, er jeg inspireret til at beskrive disse emner ét for ét og

i det tempo, som et så stort projekt dikterer. Primært vil beskrivelserne være relative korte og præcise, og som udgangspunkt vil de blive bragt her i Sanctus. Efterhånden som flere og flere tekster får liv, vil de blive samlet på kirkens hjemmeside lkk.dk.

Udover dette beskrivende projekts bidrag til identitetsskabelsen af LKK i Danmark, kan det bruges til undervisningsbrug og som opslagsværk indenfor den esoterisk kristne tradition. Det styrende for udvælgelsen af emnerne er min egen lyst og interesse til at systematisere og kaste et åndeligt lys på netop de pågældende udvalgte områder. Et særkende for LKK er en åben og rummelig tilgang til tros- og tankefrihed. Fortolkningerne af emnerne er derfor mine egne, inspireret af kilder jeg har tiltro til. Teksterne er på den baggrund min opfattelse af, hvad der er den liberalkatolske kirkes syn på et kristent emneområde – fortolket i et esoterisk lys.

Efterfølgende vil I kunne se, hvad et sådant udvalgt emne kunne være. Jeg har her skrevet om *vi vand*.

Vievand

Af Jan Kvistborg

Hvad er vievand?

Vievand er stærkt magnetiseret vand, der tilberedes ved at blande to af naturens store rensende elementer, vand og salt.

Hvad bruges vievand til?

Hvor vievand anvendes, forårsager det en udladning af åndelig kraft, som renser og rydder enhver form for ophobning af lavere vibrerende stof. Det bevirker, at urolige æteriske, følelses- og tankemæssige vibrationer, dæmpes ned.

Derfor bruges vievand til: enten at forberede og rense et område før en ceremoni, en meditation eller andet, hvor en renselse og klargøring af den psykiske atmosfære, kunne være en fordel; eller til personlig brug, hvor vievandet er en magtfuld faktor, som tilvejebringer en renselse og stabilisering af personlighedens følelser og tanker og æteriske strømninger.

Hvordan laves vievand?

Vi har brug for vand og salt, der er absolut rent, magnetisk set. Når vievand laves, tager præsten først rent vand og rent salt og afmagnetiserer de to dele hver for sig. Her fjernes enhver tilfældig påvirkning, der har gennemtrængt elementerne. Vand optager let omgivelsernes magne-

tisme og kan derfor have visse prægninger i sig.

Denne afmagnetisering ”nulstiller” vandet og saltet, og de bliver i den proces filtreret æterisk, astralt og mentalt for urenheder, som forlader elementerne som grå skyer.

Efter omhyggeligt at have afmagnetiseret dem begge, oplader præsten vandet og saltet med åndelig kraft, først hver for sig, for til sidst at drysse saltet i vandet i form af et kors. Vandet er herefter en særdeles kraftig talisman.

Hvad gør vi, når vi vil bruge vievand?

Vievand skaber en langt større virkning, hvis vi bevidst åbner os for dens indflydelse og med vores viljekraft frigiver og bevidst dirigerer den åndelige kraft, som er opmagasineret i vievandet. For at få det bedste resultat, kan man, idet man tager vievandet på fingerspidserne og slår korsets tegn for sig, fremsige en påkaldelse eller bøn for sig selv, eksempelvis: ”Må Herren rense mig (panden), at jeg højtideligt (hjerter) kan udføre hans tjeneste (skuldre)”, eller Biskops Leadbeaters forslag: ”Må mit følelses- og tankelegeme blive rensed ved den magnetisme, der er nedlagt i dette vand”.

Det centrale er, at ordene og korstegnet udføres med en viljeskraft, som låser op for kraften i vievandet, og at viljeskraften ledsages med bevidstheden om, at der sker en renselse i tanker, følelser, helbred og handlinger.

Hvad gør vi, når vi har taget vievand med hjem og ønsker at rense hjemmet?

Da renselsen primært sker gennem viljen, som dirigerer energien, der er opmagasineret i vievandet, er det ikke nødvendigt at pøse store mængder vand ud, idet renselsen ikke så

meget foretages af de dråber der falder, som af vores vilje, som leder den energi, der er lagret i det magnetiserede vand.

Når vievandet bestænkes, styres kraften øjeblikkeligt, dirigeret med pandecentrets kraft eller vores bevidste vilje, i den ønskede retning. Et brus af rensende kraft skydes ud ved hver bevægelse, lige så langt som viljen og forestillingsevnen rækker.

Hvis man ønsker at skille sig af med vievand, skal det hældes direkte ud på jorden.



Askeonsdag

Askeonsdag falder i år på den 6. marts. Det er på denne dag, palmebladene fra palmesøndag året før brændes med en lille ceremoni. Der er desværre ikke tjeneste på denne dag, men enhver, som har nogle af disse palmeblade liggende kan selv foretage dette enkle lille ritual:

Med asken fra de brændte blade tegner man et lille kors i panden med ordene: "husk at du kommer fra Gud, og at du skal vende tilbage til Gud".

Leadbeaters bispekors

fra cwleadbeater.wordpress.com (overs. v. Kenneth Christensen)



Leadbeaters brystkors kan umiddelbart se ud til at være et usandsynligt emne for et akademisk studie, men det har været genstand for ét: Jenny McFarlane *The Agency of the Object: Bishop Leadbeater and the Pectoral Cross* i Carole Cusack og Alex Normans *Handbook of New Religions and Cultural Production* (Brill, Leiden, 2012, s. 133-152). Afhandlingen er interessant, men utilstrækkelig, idet den ikke indbefatter Leadbeaters komplekse teori om liturgiens magi, eller den komplekse videnskab om strålerne og strålejuvelerne. Selv om forfatteren bemærker, at Leadbeaters kors "*legemliggjorde et stærkt ønske om både at beherske og påvirke de supersensitive*" (s.134), henviser hun ikke til Leadbeaters grundlæggende værker om, hvordan dette kan opnås.

Som en ubetydelig kritik, er hendes henvisninger til liberal katolsk kirkes oprindelse forsimplede og upræcise, og de ville være blevet rettet, såfremt hun havde læst nogen af de basale værker om emnet.



Lane Cove National Park: ligger kopien af korset stadig begravet her?

McFarlane gengiver imidlertid en fascinerende historie om en kopi af Leadbeaters kors, som blev fremstillet for at formilde en vred engel. På et tidspunkt var Leadbeater, med sit brystkors, taget med en gruppe unge disciple på skovtur i en nationalpark (formentlig helt sikkert Lane Cove National Park i udkanten af Sydney). En lokal engel krævede at en kopi af korset blev begravet i en dal i parken, så kraften fra dens udstråling kunne virke for det gode i området. Da dette ikke skete, blev englen vred, og til sidst blev der fremstillet en kopi af korset, som blev begravet som krævet.

En fyldigere version af historien er genfortalt af Leadbeater – omend i en pudsig tredje-persons måde: "Tilfældigvis var der en biskop i vort selskab, som havde sit brystkors på ... En engel blev oprigtigt interesseret i dette [brystkorset] og bad om lov til at undersøge det nærmere. Den forstod fuldt ud dens betydning og dens kraft, og da en anden deltager senere stødte på den, spurgte den ham, om det ville være muligt, at et lignende arrangement af magnetiserede og forbundne ædelstene kunne fremskaffes til den. Den fortalte ham, hvor stor en hjælp det ville være i hans arbejde. Naturligvis ville vi med glæde skaffe den det, som den ønskede. Der var ingen besvær forbundet hermed, idet selv det allermindste fragment af den krævede juvel kan udgøre det nødvendige, strålende center. Omkostningerne ved at lave en sådan talisman, ville derfor kun være nogle få shillings.

Så snart kopien var lavet, tog en gruppe atter ud til dalen for at præsentere den til englen. Den blev meget glad og bad os om at begrave den for ham på et centralt sted, som den udvalgte meget omhyggeligt i forhold til, hvilke træer, der voksede i nærheden. Da dette var gjort, sammenkaldte den et større antal naturånder af en højere type (formentlig dens underordnede) og holdt en vidunderlig lille tilegnelsescere-

moni, hvor de blev forbundet med amulettet og de blev forklaret, hvordan den bruges. Juvelerne blev bragt til at gløde, indtil de var omgærdet af et stor kugle af levende lys, og hver enkelt af ånderne kom hen og badede i stråleglansen, indtil de var fuldstændigt gennemtrængt af den og opladet af den, som var den et batteri. Englen var ovenud lykkelig for denne lille tjeneste, vi ydede, og for vor stærke interesse i dens arbejde." ¹



Udtrykket brystkors betegner almindeligvis et kors af ædelmetal med ædelstene indsat. Det bæres af en romerskkatolsk biskop i en kæde rundt om halsen som et tegn på hans embede. I den romerskkatolske tradition bæres det somme tider også af andre senior prælater (navnlig abeder). Det bruges på anden måde i de anglikanske og ortodokse kirker.

1 CW Leadbeater; *The Inner Side of Christian Festivals*; the St. Alban Press, 1985; s. 247-249

Leadbeater beskrev det på denne måde: "... et massivt guldkors et kors af guld (eller forgyldt sølv) — omtrent 8-10 cm langt, ofte tæt besat med juveler — der hænger på brystet af biskopper og abbeder. I den romerskkatolske kirke indeholder det som regel et relikvie af en slags — når det er muligt et fragment af det, som hævdes at være træ fra helige kors.

I liberal katolsk kirke har vi fundet ud af, at det er en fordel at bruge det samme mønster ved dette kors, som ved alterstenen: vi har indsat de syv strålers juveler, dog på en lidt anderledes måde. Det bedste er en stor central sten, og det vil være passende, om den tilhørte den stråle, der nu er på vej til at blive den dominerende indflydelse i verden — den Syvende Stråle.

Vi sætter derfor en forholdsvis stor ametyst på dette sted og anbringer de øvrige sten rundt om den ligesom før, bortset fra at diamanten er lige over den og safiren lige under den. Yderst på korset kan sættes flere små ametyster. Når den nye rodrace bliver fremherskende, er det muligt, at det vil være en god idé at have diamanten som den centrale sten, men den nuværende ordning vil være den bedste i de næste tusind år eller sådan noget.

Brystkorset er et kraftværk til permanent modtagelse og udladning.

Da det blev konsekreret, blev hver af stenene gjort til et særligt instrument for den pågældende stråles overhoved, hvorved den blev en slags telefonrør med forbindelse til ham — en udpost for hans bevidsthed. Den kraft, der er særegen for ham, stråler hele tiden ud gennem dette kors, på samme måde som man altid kan mærke magnetismen hos et almindeligt menneske, når man kommer i nærheden af det. Det almindelige menneske kan dog, hvis hans opmærksomhed tiltrækkes af noget særligt, eller hvis hans medfølelse vækkes, umiddelbart rette sin udstrålende magnetisme i fokus, og koncentrere den mod den genstand, som tiltaler ham. På samme måde vil kraften fra en stråle altid strømme gennem den sten, der er konsekreret til den, men når et menneske, som tilhører den pågældende stråle kommer i nærheden af denne sten, vil den straks vækkes yderligere til live, og så vil det menneske, hvis det overhovedet er receptivt, kunne modtage en ekstraordinær udstrømning af styrke og hjælp.

Den type kritiker, som altid er opsat på at klare sig uden noget som helst, vil naturligvis hævde, at man formentlig vil kunne påkalde sig opmærksomheden fra en stråles overhoved ved at bede direkte til ham, uden noget forbindelsesled på det fysiske plan. Det er meget muligt, på

*samme måde som man i en vis udstrækning kan kommunikere med en ven på den anden side af en dal ved at råbe til ham. Man kan imidlertid opnå et mere sikkert og bekvemt resultat, og med langt mindre anstrengelse, ved at bruge en telefon. Desuden er nogen venner alt for langt væk til at kunne nås ved at råbe, og en vellavet psykisk telefon kan aldrig gå i stykker, ligesom vore jordiske telefoner så ofte gør."*²



Juvelerne, der sidder i brystkorset konsekkreres – eller magnetises – inden de overdrages til den nye biskop, men hele korset konsekkreres under biskopskonsekrationen med ordene: *"Almægtige Gud, som af din egen allerhelligste vilje gav dig selv som et offer for hele verden og ved denne begrænsning af dig selv helliggjorde korsets tegn og gjorde det til dit for evigt, lad din uudsigelige herligheds syv stråler skinne gennem dette hellige symbol, at dette hellige kors altid må være en strålende sol*

2 CW Leadbeater, *Videnskaben om sakramenterne*; Books on Demand, 2014; s. 435-437

*for den, som bærer det, og en kilde af lys og velsignelse for hele din trofaste menighed, o du som for evigt regerer fra korset. — Sv. Amen."*³

Leadbeaters brystkors, bispering og -stav blev alle designet og fremstillet under ledelse af Gustav Köllerström i 1917. Köllerströms firma var dengang en af Sydneys største juvellerere med mere end 50 ansatte.

(Wilhelm) Gustav Köllerström (1864-1927) blev præsteordineret 9. september 1916 af Leadbeater i Sydney. Han var overhoved i en familie af teosofiske pionerer i Australien. Hans søn Oscar (1903-1978) studerede hos både Leadbeater og Wedgwood og blev senere præst i liberal katolsk kirke. En datter, Norna Hill Köllerström, giftede sig med Harold Morton, den liberalkatolske præst, som forestod Leadbeaters begravelse i 1934.



3 *Videnskaben om sakramenterne*, s. 347

Ved grænsen og bagved

Af Otto Vikiing

Enhver erfaring eller oplevelse på et hvilket som helst plan
uanset beskaffenhed, er en afspejling af en virkelighed på
et indre plan

(G.S. Arundale – ”*The Lotus Fire.*”)

Ved grænsen kender jeg et bjerg,
Hvor jeg ofte er steget op,
Når jeg var i humør til at fundere
Og sammenligne.

På toppen har jeg den store fordel,
At jeg ikke længere er holdt som fange
Af den ydre verden.

Her får jeg et mere frit og upersonligt
Indtryk af det sande forhold til
Livets indre verden.

Når jeg opholder mig på denne side af grænsen,
Ser jeg den ydre formverden,
Som man siger vokser frem af jorden.
Formen næres og opretholdes af ’føde’
Skabt alene af jorden
Og vore handlinger i det ydre liv.

Man siger, vi ’udvikles’ ud af intet,
Og synes at vokse frem fra en ukendt begyndelse,
Hvis årsag man aldrig helt har fundet.

Ved at opsummere denne substans –
Denne ukendte verdens ’intethed’ med
Alle dens beboere.

Fremstår alt på en mystisk måde, sådan som
Vi kender det i dag.

Dette er den eneste rationelle filosofi, vi kender,
Og som kan forklare de ’virkeligheder’, der
Omgiver os på jorden, i himlen og i havet.

Når jeg bekymres over denne dobbelthed,
At intet føjes til intet og herved har
Skabt dette univers af former,
Så vender jeg mig om.
For at se den anden verden, den formløse,
Som jeg for mig selv har benævnt
Livets verden – den Ene.

Når jeg vender mig fra den ydre mod
Den indre verden,
Har jeg en følelse, som skulle jeg dåne.
Alt bliver sløret.
Alle former opløses og deres ’virkelighed’
Forsvinder.
Indtil der kun er denne ’intethed’ tilbage,
Hvorfra alt er fremstået.

En tidløs periode bruges på at tilpasse mit
Lille selv – til det nye.
Til det nye Livs verden så fremmed i
Forhold til vores egen.

Hvordan kan jeg begribe disse myriader
Af væsener og disse mange forskellige former
Med idealer, tro og særheder.
Med farver, nationaliteter og racer, men
Hvor alt på en måde udgør en enhed –
I billedet af en Ene.

Som vandet klynger sig til det drejende vandhjul
Klynger disse indtryk sig til mig.
Så opstår der en stilhed, og jeg er fri og
Overvældet i ÆREFRYGT.

Når man lever i den ydre verden er
Skabninger store som små,
Naturens elementer med orkaner og torden,
Med jordskælv og ild -
Men også med skønne morgener og aftener,
Udtryk for naturens majestæt.
Alt sammen er timed og på vej
Det ene efter det andet,

Men her

Er alle væsener samlet i Ét.
Man hører alle tordenstorme fra
Jordens fødsel til den skal forgå
Som Ét.

Alle orkaner og jordskælv, al ild
Og alle oversvømmelser sker lige nu.
Al storhed og skønhed, der var og vil
Komme, viser sig for mine øjne.
Alle stjernehimle og rummet selv
Bliver én formløs majestæt,
Der drager min sjæl hjem igen.

Nattens skønne stilhed og storhed
Er fælles i sangen,
Der priser STILHEDENS RØST,
Der er hjemmet for Livets skabende kraft,
LOGOS – GUD.

Når jeg har hørt denne stilhed, og den har
Fyldt min sjæl.
Da véd jeg sikkert og for altid,
At der er kun ÉN.

Det er det, jeg møder i alle verdener
JEG ER og alle skabte ting.
Jeg er – og andre er
Det hele såvel som en del.
Alfa og omega – begyndelsen og enden.

Jeg er noget forvirret
Og kan ikke gøre mig fri af tanken om
Min egen uendelighed.

Engang ser jeg mig selv i alt.
Ser den Ene, der sendte mig.
Som skjuler sin storhed i vort væsen
Sin storhed i det små,
At HAN kan blive fuldkommen.

Og en dag
Er ALT i ALT.

Internationalt udsyn

Af Kenneth Christensen

Liberal katolsk kirke er som bekendt et international kirkesamfund, hvor de samme ceremonier fejres på lignende måde over alt i verden. Dette giver den store fordel, at man umiddelbart kan træde ind i en ceremoni og deltage, uanset hvor man er. Samtidig giver det også en udmærket mulighed for at skaffe sig et internationalt netværk og venner for livet.

I oktober var Jan og jeg på visit i Stockholm for at deltage diakonordinationen af Carsten Rinne fra Nürnberg. I den forbindelse fik vi både oplevet messer på svensk og tysk, sidstnævnte ved Daniel Becker fra Kölln, hvor også everts niece sang så smukt

Det var Evert, som er regionalbiskop for både Danmark og Tyskland, som stod for ordinationen.





I løbet af foråret sker der yderligere et par ting i Europa. I Grækenland bliver der ordineret et par præster. Det bliver første gang LKK bliver repræsenteret i dette land. Og i Tyskland diakonordineres Carina Schubert (det var hende der blev gift i Sanctus nr. 12).

En mand bankede på Guds dør.

”Hvem er det,” spurgte Gud indefra.

”Det er mig,” sagde manden.

”Gå bort. Der er ikke plads til to her,” sagde Gud.

Manden gik bort og vandrede om i ørkenen i lang tid, indtil han fandt ud af sin fejl.

Han vendte tilbage til døren og bankede på igen.

”Hvem er det,” spurgte Gud som før.

”Det er Dig,” svarede manden.

”Så kom du bare ind,” svarede Gud.

Jeg er en mand som er begyndt at komme i jeres kirke siden nytårsskiftet 2017, hvor jeg har deltaget ved jeres messer og siden da også begyndt at læse en del om gnostisk- og esoterisk kristendom m.m. – der begge er helt nye begreber for mig på trods af, at jeg har studeret religion på HF-niveau. Min baggrund for at bringe dette indlæg skyldes, at der i forlængelse heraf er opstået nogle spørgsmål i mit sind, som jeg ønsker afklaret i forhold til LKK's ståsted i det kristne univers. Efter at deltage i messerne nogle gange købte jeg noget af den litteratur som sælges i kirkerne. Jeg købte bl.a. ”Principper og Læresammenfatning”. Her dukkede endnu flere begreber op som jeg aldrig havde hørt om før på trods af, at jeg havde studeret filosofi og kristendom m.m. på HF. Begreber som ville glæde mig blev behandlet i kommende udgivelser af vores medlemsblad, så vi novicer kan udvide vores horisont og blive klogere på det kristne univers.



Vedr. Jesus og konfirmation

Så vidt jeg har forstået blev Jesus ikke konfirmeret (ud fra den fortælling jeg har stødt på omkring Jesus liv (før korsfæstelsen), hvad ligger til grund for traditionen og hvorfor blev den indført?

Konfirmationen har ingen bibelsk baggrund. Men i liberal katolsk kirke er konfirmationen et sakramente, altså en hellig handling indstiftet af Kristus.

I en almindelig dansk kontekst betyder det at blive konfirmeret, at individet selv tager stilling til sin dåb og man bekræfter troen på Gud, som blev formuleret i dåben. Samtidig bekræftes det, at man stadig vil tilhøre kirken.

Konfirmationen er også et overgangsritual. Konfirmationen markerer overgangen mellem barndom og ungdom og finder sted netop der, hvor barnet er ved at blive voksent og nu bevidst kan træde frem i kirkens fællesskab og stå ved sin tro.

Overgangsritualer findes i de fleste religioner fra gammel tid og eksisterede også i den hellenistiske verden, hvor kristendommen voksede frem. Disse er typisk mere barske i sit udtryk. Kristendommen er således fortsat med denne skik, men har afdæmpet dramatikken betragteligt.

I LKK er sakramenterne ordnet i en bestemt rækkefølge. Dåben, for at møde og hjælpe barnet snarest efter fødslen, og sidenhen tilbyder kirken konfirmationens sakramente. Nå det enkelte menneske på sin livsbane går fra barn til voksen, så møder LKK det med konfirmationens sakramente. I LKK består konfirmationen af en vidunderlig nedstrømning af Helligånden til det unge menneske, som nu har mulighed for at være bevidst om at modtage denne kraft og som med konfirmationen får en indre styrke til at gå igennem teenageårene, der som bekendt kan være en turbulent periode i de unge menneskers liv. I konfirmationen fremstiller kandidaten sig, som en ridder i Kristi tjeneste og biskoppen modtager ham eller hende i Kristi allerhelligste navn.

Man kan sige, at konfirmationens sakramente er indført for at knytte ånd, sjæl og legemer tættere sammen hos kandidaten og hjælpe og styrke personen til et liv i Kristi tjeneste. Denne samordning gør ham eller hende til en sand kanal for Kristi Kraft, til gavn og glæde for individet selv og for omgivelserne. Det er også derfor, at den bliver kaldt en lægmandsordination, og at vi i LKK konfirmerer alle unge – såvel som voksne – hvis de ønsker det.

I LKK er det kun biskoppen, der konfirmerer, da præstens ordination ikke er tilstrækkelig til at udføre dette sakramente.

Jan

Ord, ord, ord

Af Kenneth Christensen

*Og vi beder for din tjener, som forretter tjenesten ved dette alter, at han, idet han tilbørligt celebrerer mysterierne om din Søns allerhelligste * legeme og * blod, må * fyldes med din mægtige kraft og velsignelse.*

Da jeg i sin tid startede i med at komme i liberal katolsk kirke var denne passage en af dem, jeg ofte studsede over. "Står præsten nu

dér, fuldstændig uden blusel, og beder for sig selv på mine vegne?"

Men præsten, Niels Peter Selander, var naturligvis ikke opblæst, men en stor okkultist, der kunne sit stof. Han lærte os, at der ingen passager findes i liturgien, som ikke har en konkret magisk funktion. Og således heller ikke i dette tilfælde.

Vi befinder os langt inde i messen. Nadverselementerne, vi-

nen og vandet, er blevet konsekkreret af Kristusnærværet. Vi har netop stået op og sunget Adeste Fideles, Kom alle trofaste, sejrende og glade, og præsten er nu fortsat med sin lange tekst, hvor under der gøres en forfærdelig masse korstegn.

Lad os lige dvæle ved det første lder siges, når Adeste er færdigt sunget:

*H*erre og himmelske Fader, vi, dine ydmyge tjenere, frembærer nu for dig denne allerdyrebareste gave, som du har skænket os. Vi frembærer den som et tegn på vor * kærlighed og på den fuldkomne * hengivenhed og * opofrelse af vore * sind og * hjerter til dig.

De fem kors, der gøres over vinen og vandet symboliserer menneskets fem principper – ja ikke blot symboliserer, de *forbindes* med dem – og de *ofres* nu igennem den kanal til det guddommelige plan, som etableres under messen. Kristusnærværet, eller nærværelsens engel som meddeler os kraften fra det høje modtager nu alt det, vi kan give. Os selv!

Herefter tager vi afsked med det særlige nærvær:

*O*g vi beder, at du vil befale din hellige engel at bære vor offergave til dit alter i det høje for dér at blive båret frem af ham, der som den evige ypperstepræst bestandig giver sig selv som det evige offer.

Nærværelsens engel har sammen med vinen og vandet udgjort den direkte forbindelse til Kristus selv. En trefoldig repræsentation, som genspejler den guddommelig Treenighed, den indre treenighed – og hvad der ellers måtte eksistere af denne basale opbygning af treheder. Da nu imidlertid nærværelsens engel er sendt bort, skal der etableres forbindelse til en stedfortræder. Den store ceremonielle handling, konsekrationen, er overstået, så det der udestår af ceremoniel magi, er udsendelsen af guddommelig kraft over menigheden. Og dette kan præsten i kraft af sin ordination og dermed særlige forbindelse til Kristus godt klare.

Med den sætning som indleder denne klumme, indsætter præsten således sig selv som det tredje ben i den trefoldige repræsentation. Det første af de tre kors gøres over Kristi legeme, det andet over Kristi blod, og det tredje over præsten selv, hvilket genetablerer forbindelsen fra Kristus til en trefoldig repræsentation.

At alt skal bygges på tallet tre er en af de store spørgsmål. Hvorfor tre? Hvorfor syv? Vi må bare indtil videre konstatere, at sådan er det bare. Det er sådan vort indre univers er opbygget. Og mennesket har altid haft en god fornemmelse for tallet TRE.

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195



Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed for et let vegetarmåltid og kaffe/te med kage for kun 30 kr. Herunder er der også mulighed for at stille spørgsmål til messen og kirken som helhed.

Sønd. d. 3. februar, kl. 11.00
Celebration af Herrens fremstilling i templet (kyndelmisse).

Sangmesse. Farve: violet. Motto: dømmekraft.

Alle er velkommen til at medbringe egne lys til velsignelse.

Efter messen afholdes årsmøde i Sankt Gabriels menighed

Sønd. d. 3. marts, kl. 11.00
Søndag quinquagesima

Sangmesse og helbredelsestjeneste.
Farve: rød. Motto: Helligånden som kærlighedens ild.

Sønd. d. 14. april, kl. 11.00
Søndag før påske (palmesøndag)

Sangmesse med velsignelse af palmerne. Farve: violet.

Sønd. d. 5. maj, kl. 11.00
2. søndag efter påske

Sangmesse og helbredelsestjeneste.
Farve: hvid.

Sønd. d. 2. juni, kl. 11.00
Søndag efter Kristi himmelfartsdag

Sangmesse. Farve: hvid

Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som lægger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoteriske kristne tradition ligger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

Biskop CW Leadbeaters Kirke

Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste



Alle er velkommen, men hvis det er muligt, bedes deltagelse i tjenesterne meldt senest dagen i forvejen på tlf/sms 2874 1721 eller mail kenneth@lkk-dk.dk.

Sønd. d. 24. februar, kl. 10.30

Søndag seksagesima

Sangmesse. Farve: rød. Motto: Helligånden som helliggører.

Efter messen afholdes årsmøde i Biskop CW Leadbeaters menighed

Sønd. d. 24. marts, kl. 10.30

Sankt Gabriel

Sangmesse. Farve: hvid.

Efter messen afholdes generalforsamling i Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark

Sønd. d. 19. maj, kl. 10.30

4. søndag efter påske

Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 16. juni, kl. 10.30

Trinitatis søndag

Sangmesse. Farve: hvid.

Progressing Soul

For 10 år siden havde vi den første præsteordination i Danmark af en kvinde. Til denne anledning komponerede Frederik Magle et orgelstykke til liberal katolsk kirke, **Progressing Soul**. Dette stykke har siden været brugt til præsteordinationer i en række europæiske lande, senest i Bonn i april sidste år. Førrige sommer har komponisten arbejdet videre med stykket, og bl.a. lagt et symfoniorkester ind over. Musikken angiver en sjæl som higer mod noget højere, men fortsat er bundet til et jordisk plan. I den midterste del af stykket lykkes dette løft, og mod slutningen "sender" denne sjæl fra sit ophøjede niveau sin energi ned mod jorden.

Det er Frederik Magles ønske, at denne musik spredes så meget som muligt, der er derfor mulighed for at købe den gennem LKK. **En cd med stykket koster 75 kr + porto 18 kr.**

Beløbet går ubeskåret til LKK og kan indbetales på **konto 5396 248296**.

Helligånds Oratorium, København

c/o Simone Andersen, Brumleby 103, 2100 København Ø

Konto: 5396 248326



Tjenesteliste

Sønd. d. 10. februar, kl. 10.30

5. søndag efter helligtrekonger

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe. Farve: grøn. Motto: standhaftighed og flid.

Sønd. d. 10. marts, kl. 10.30

1. søndag i fasten

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe. Farve: violet. Motto: selvransagelse.

Sønd. d. 14. april, kl. 10.30

Søndag før påske – palmesøndag

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe med indvielse af palmerne. Farve: violet.

Sønd. d. 12. maj, kl. 10.30

3. søndag efter påske

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe. Farve: hvid.

Sønd. d. 9. juni, kl. 10.30

Pinsedag

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe. Farve: hvid.

**Da Jesus genopstod, viste
han sig først for nogle kvinder, så
nyheden spredte sig hurtigere**

Fra børnemagasinet
Hindbærbrus og kragetæer

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344



Tjenesteliste

Sønd. d. 10. februar, kl. 11.00

5. søndag efter Helligtrekonger

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: grøn. Motto: standhaftighed og flid.

Efter messen afholdes årsmøde i Maria Magdalenes menighed. Se nærmere på mm-lkk.dk

Sønd. d. 24. marts, kl. 11.00

3. søndag i fasten

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: violet. Motto: forståelse

Sønd. d. 7. april, kl. 11.00

5. søndag i fasten

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: violet. Motto: ydmyghed.

Sønd. d. 21. april, kl. 11.00

Påskedag

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: hvid.

Sønd. d. 5. maj, kl. 11.00

2. søndag efter påske

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: hvid.

Sønd. d. 2. juni, kl. 11.00

Søndag efter Kristi himmelfart

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: hvid.

Sønd. d. 9. juni, kl. 11.00

Pinsedag

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: rød.

Sønd. d. 30. juni, kl. 11.00

2. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.
Farve: grøn. Motto: Gud som lys.



Videnskaben om sakramenterne

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben om Sakramenterne er udkommet på dansk i bogform. Den er blevet til i et samarbejde mellem udgiveren Else Marie Post og liberal katolsk kirke og udkommet på forlaget Books on Demand.

Bogen er en videnskabelig undersøgelse af den effekt gudstjenesterne har på de indre planer. Den indeholder en beskrivelse af den revision af den gamle tjenesteform, Leadbeater og Wedgwood gennemførte i kraft af grundig teologisk forståelse og med hjælp af clairvoyancens nådegave. Bogen indeholder gengivelser af den gradvise opbygning af den åndelige bygning, som rejser sig un-

der messen. Samtidig er bogen også et dybt kig ned i den særlige esoteriske kristendom, som er liberal katolsk kirkes særlige kendetegn. Det bevidste samarbejde med englenerne bliver beskrevet indgående, og kirkens brug af de syv stråler med tilhørende juveler forklares omhyggeligt.

Videnskaben om sakramenterne kan læses som en indføring ind i en fantastisk verden af ceremoniel, kristen, hvid magi og er et lækkert og nyttigt opslagsværk for den som er interesseret i den liberalkatolske niche i religionernes verden.



Ved køb i LKK koster den 320 kr.