

Sanctus

– et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke

Nr. 41, 13. årg — juni 2019



liberal katolsk kirke i Danmark

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Ansvarshavende præst:

Lise Ollendorff
Finsensgade 52, 2. th., 8200 Århus N
Tlf: 6091 7602; mail: lise@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:

Dorte Abildskov
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 4284; mail: dorte@lkk-dk.dk

Kasserer:

Finn Andersen
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 5030; mail: finn@lkk-dk.dk

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand:

Birgit Adelsteen Ljungdahl
Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød
Tlf: 6134 2365; mail: birgit@lkk-dk.dk

Biskop CW Leadbeaters Kirke, Roskilde

Ansvarshavende præst:

Kenneth Christensen
Sommervej 11, 4040 Jyllinge
Tlf: 2874 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Helligånds Oratorium, København

Ansvarshavende diakonisse:

Simone Andersen
Brumleby 103, 2100 København Ø
Tlf: 8161 9320; mail: simone@lkk-dk.dk

Kasserer:

Simone Andersen (se ovenfor)

Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark

Bestyrelse:

Kenneth Christensen, formand
Kirsten Mols, kasserer

Øvrige

Regionalbiskop for Danmark

Evert Sundin
Hagagatan 37, 1., S-113 47 Stockholm
Tlf: +46 70660 4269; mail: biskop.evert@lkk.se

Generalvikar: Biskop electus Jan Kvistborg
Hasselvej 50, 9260 Gistrup
Tlf: 2938 7444; mail: jan@lkk-dk.dk

Biskop: Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5067 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Pastor Mogens Blichfeldt
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke
Tlf: 2963 8479; mail: mogens@lkk-dk.dk

Pastor emeritus Natascha Høyer
Walkendorfsvej 88, 5700 Svendborg
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Diakon Karin Joy Wolff
Holmevej 6, 9490 Pandrup
Tlf: 4059 4440; mail: karin@lkk-dk.dk

Diakon Per Nielsen Hundrup
Solsbækvej 44, 9300 Sæby
Tlf: 4037 2901; mail: per@lkk-dk.dk

Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt:
februar, juni og oktober.

Ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg.
Indlæg sendes til: redaktionen@lkk-dk.dk senest
1/1 (februar), 1/5 (juni) og 1/9 (oktober)

Artiklerne udtrykker forfatterens holdning.

Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk –
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Officielt

Konsekration til bispeembedet
af
pastor Jan Kvistborg

vil finde sted
lørdag den 13. juli 2019
kl. 11.00

i
Unitarernes Hus
Dag Hammarskjölds Allé 30
København

Konsekраторer er
Peter Baaij
Evert Sundien Gert Jan van der Steen

Søndag den 14. juli 2019
kl. 11.00
vil Jan celebrere sin første messe
som biskop samme sted



Refleksioner over spirituel praksis

Af Jan Kvistborg



Kære venner, jeg har i det følgende skriv, kastet mig over et emne, som jeg ikke tidligere har beskrevet på denne måde. For mig er det vigtigt, at kirken også bliver et sted, hvor vi samtaler og sammen reflekterer over vores åndsliv og spirituelle praksis.

Jeg har derfor brugt en del tid på, at formulere nogle af de praksisser og åndelige overbevisninger jeg har, og som jeg bruger som kompas i min navigering gennem livet.

Når jeg læser det igennem, jeg selv har skrevet, kan jeg mærke, at jeg ofte har brug for at stoppe op. Jeg læser langsomt, med visionen om, at forvandle det skrevne ord til igen at blive en varm ild under min forvandlende smeltedigel.

Med ønsket om, at du finder lige så meget værdi i et aktivt spirituelt liv, som jeg gør.

God læsning og god livsrejse.



Ydmyghed og taknemmelighed

I spisesalen på et benediktinerkloster ligger bestikket i en lille sort kiste, som er ca. 20 cm lang. Ved begyndelsen af hvert måltid slår munkene kistens låg op og tager den sirlig indpakkede gaffel, ske og kniv. Den spirituelle lærdom er: Jeg er egentligt allerede død, alt hvad der nu kommer, er noget, jeg får foræret.

Denne simple tænkning får mig igen og igen til at føle ydmyghed og taknemmelighed, over for alt jeg modtager og får foræret. I en tilstand af ydmyghed og taknemmelighed er ALT flygtige smukke visdomsgaver jeg modtager og alle bringer de med sig en dyb livsmeining, som jeg kan vælge at pakke ud.



Frihed

Det kan enten være en kilde til smerte at erkende, at alt er forgængeligt, flygtigt, skrøbeligt og foreløbigt. Eller det kan være en kilde til enorm lykke og absolut frihed. Alt hvad jeg har og modtager, er kun til låns og de kan til enhver tid

tages fra mig igen, senest ved døden. Når det lykkes mig at slå tonen an på denne frihedsklokke, bliver jeg så bevidst om, at det ikke er nødvendigt, at jeg stræbe efter ting, men i stedet glæder mig over det jeg har.

Len oplevelse af indre ydmyghed og taknemmelighed ser jeg, at jeg er modtageren af uendelig mange og mangfoldige livsgaver. De er alle flygtige, skrøbelige og foreløbige og det bringer en enorm frihed ind i oplevelsen. Det er ikke nødvendigt, at jeg møjsommeligt stræber efter ting, som allerede er givet mig som gaver. Mine bekymringer får ingen næring i denne oplevelse, de dør hen og en sjælefred af tillid til livet vokser frem i deres sted, som bringer mig på den rette færd.



Opmærksomhed og nærvær.

Jeg kan tydeligt mærke, at mit sind bliver lettere, når jeg reducerer og bevidst fjerner bekymringer. Jeg kan mærke, at jeg samtidig bliver meget bedre til at leve mit liv i tillid. En gammel mand har en gang sagt ”jeg har levet et langt liv med bekymringerne, jeg kan nu se, at mange af dem havde jeg uden grund. En af

mine vigtigste spirituelle praksisser er at leve i tillid. Tillid til livet er vigtig for mig, når jeg navigerer.

Jeg har også valgt at leve med den overbevisning, at bag alting ligger en retfærdig plan, som jeg nogle gange i min begrænsning ikke altid forstår. Men det er ok, for jeg har tillid til livet, og jeg tror på, at livet har tillid til mig.

At give plads til Kristus

Når ingen kraft blive brugt på at stræbe efter noget jeg allerede har, og når jeg er fri i en bekymringsløshed og tillidsfuld tilgang til livet - et liv som i sin essens er meningsfuldt og retfærdigt, så rettes mit fokus mod min indre kærlighedskraft, mod min indre Kristus, mod min indre styring.

Det er livsbekræftende at opleve, at når jeg undgår at modarbejde min kærlighedskraft, så lykkes alt på en forunderlig måde. Jeg gør så at sige ikke noget, for at tingene skal lykkes, men jeg gør noget for, at Kristi kærlighed kan flyde frit gennem mig - derfor lykkes tingene. Men denne erfaring sætter jeg stort spørgsmålstegn ved, hvor mange af de såkaldte succeser jeg måtte have opnået, der er forårsaget af min egen præstation.

Jeg erfarer også mere og mere, at jo bedre jeg bliver til, at lade min indre kærlighedskraft styre min gø-

ren og laden, jo mere kan jeg mærke, at denne indre styring på en forunderlig måde giver et nærvær og befordrer en umiddelbar og spontan glæde, ved de ting jeg allerede har. Mine tanker vandrer derfor ikke så ofte mod de ting, som jeg ikke har, og som jeg burde have for at blive mere lykkelig. Frigjort fra ydre bindinger til ting, som alligevel er flygtige og foreløbige, er min indre styring med til at gøre mig bevidst om min lykke her og nu.

Jeg vil gerne dele en anden erfaring. Jo mindre højtidelig jeg tager mig selv, jo nemmere er det at have fokus på en åndelig praksis. Det koster mig så uendelig meget energi at tage mig selv højtidelig, og jeg kommer så nemt til at overvurdere mine evner. I denne sammenhæng er det værdifuldt for mig at arbejde med kombinationen af beskedenhed og ærlighed.

Alt er såre godt

Jeg kan opleve åndelig og spirituel fred i flere forklædninger og på forskellige måder. Men freden som opstår, når jeg formår at acceptere tingene, som de er, er virkelig grundlæggende for mig.

Idenne accept oplever jeg, at jeg sparer meget energi, ved ikke hele tiden at være i en eller anden form for negativ sindsbevægelse, som

grundlæggende skyldes, at jeg kæmper mod at acceptere livets visdomsgaver til mig. Jo mere jeg accepterer tingene, som de er, jo mere finder jeg ud af, hvor godt og meningsfyldt livet er, og det giver igen mindre bekymringer og mere tillid.



Alt hvad der sker, er en gave og har en mening

Det er en grundlæggende spirituel praksis at værdsætte min tid som en gave og ikke spille den med at dvæle i negative sindstilstande, som jeg oplever, tærer på både min krop og sjæl. Jeg kan ikke ophæve tiden, men jeg kan fortolke den på en anden måde. Alt hvad der sker i tiden, er som sagt en gave og har en mening i min spirituelle udvikling.

Evnen til at korrigere

Når jeg har et ønske om, ikke at dvæle i negative sindstilstande, har jeg en spirituel praksis, som overvåger og korrigerer mine følelser. Min absolutte holdning er, at jeg ikke laver fejl, jeg korrigerer blot løbende min adfærd, følelser og tanker og uden dårlig samvittighed.

Refleksion og accept af realiteterne

En vigtig praksis for mig er en refleksion over min gøren og laden, og hvorfor gik tingene, som de gjorde. Men denne refleksion hviler altid på en baggrund af, at jeg accepterer realiteterne, som de er. Dette indbefatter en total accept af mine utilstrækkeligheder og såkaldte nederlag.

Jeg kan sammenligne denne nødvendige øvelse med den store indsats, der iværksættes ved et flystyrt. Ved et flystyrt gøres der alt for at finde ud af, hvorfor flyet styrtede ned. Hvis ikke man finder ud af, hvorfor flyet styrtede ned, så er der for store risici for, at samme fejl kan ske igen, og andre fly også styrter ned.

Derfor er refleksion godt, det er i orden at styrte ned, men det er vigtigt at tænke over årsagerne til styrtet.



En sund kombination af at reflektere over livet og så leve livet

En musiker bliver bedre ved at spille musik og ikke ved kun at reflektere over sit instruments muligheder.

Med dette mener jeg, at refleksion er godt. Det er som en lommelygte, vi bruger på livet vej, når vejen bliver for mørk, og vi stopper op for at finde vejen igen. Når vi så ser vejen, så er den næste naturlige handling, at vi begynder at gå igen. Jeg har brug for, at jeg efter en tid med indre refleksion, kanalisere det ud i nye initiativer og nye handlinger. Jeg må høste nye erfaringer, som jeg derefter igen må reflektere over.

Hvor er mit fokus?

Hvor har jeg mit fokus, og hvad retter jeg min opmærksomhed på? En forkert fokusering kan få mig ned i en detaljegråd, så jeg mister det store perspektiv. At være opmærksom på min fokusering er lærerigt. Har jeg en fokusering på detaljer, eller på det, som giver det store perspektiv, i mit liv? Med fokus som en spirituel øvelse, har jeg lært om, hvad jeg kalder, fokuseringens illusion. Det er, når jeg fokuserer på noget, som jeg tror giver værdi men, som jeg med stor glæde finder ud af, at det gør det slet ikke.

Jeg kan kun ændre mig selv og ikke andre

Dette er en vigtig lære for mig. Jeg vil meget gerne hjælpe andre, hvis jeg kan, og hvis de ønsker det. Motivationen til forandring skal dog primært komme indefra den enkelte og ikke fra en ydre faktor. Jeg kan tydeligt mærke, at når jeg selv er fokuseret i og er styret ud fra min indre kærlighedskraft, så bliver min egen bedømmelse af mig selv vigtig og betydningsfuld og ikke den bedømmelse, der kommer fra min omverden. Andres bedømmelse og behovet for at sammenligne sig med andre reduceres voldsomt. Den mystiske forbindelse, der i stedet opstår imellem menneskehjerner, er i sandhed vidunderlig, ophæver afstand og er et vidnesbyrd om, at i Kristus er vi alle ét.

Misundelse rammer os alle, og hvor er den meningsløs og giftig. Den opstår ofte, når vi sammenligner os med hinanden. En øvelse for mig er at være opmærksom på, hvornår jeg sammenligner mig med andre. Når jeg gør det, ved jeg, at mit fokus er det forkerte sted, og jeg trænger til at reorientere mig.

Vedholdenhed og stabilitet

Det siges, at alt hvad der er noget værd kræver tid. En spirituel praksis tager tid, er langsigtet og kalder på vedholdenhed og stabilitet. Det kan derfor heldigvis ikke betale sig at have travlt. For mig er det også vigtigere at vide, hvor jeg er på vej hen, end at nå frem i en fart. For tiden er der meget aktivitet og travlhed alle steder, men jeg bliver mere og mere overbevist om, at et roligt spirituelt liv, er et effektivt liv. I den ånd, er urealistiske målsætninger ikke gode for mig. Urealistiske mål er ligefrem lykkedræbere. Barren skal sænkes til præcis det sted, hvor jeg kan være med. Jeg vender ofte tilbage til spørgsmålet: Hvad vil jeg med min spirituelle praksis, har jeg et mål og er det realistisk? Denne barmhjertighed mod mig, giver mit liv en speciel fylde.



Vor nye biskops regalier

I februar i år var Jan og Kenneth i Holland for at kikke på biskopsregalier til Jans kommende bispegering. Biskop Peter Baaij havde været så venlig at sige, at Danmark kunne låne fra Holland, og at der sågar var flere at vælge imellem. Hensigten med rejsen var derfor at mærke os frem til hvilke regalier, der ville være de rigtige.



Vi havde håbet på at vor gamle biskop Toms Degenaars' regalier ville være iblandt dem, således at de kunne komme tilbage til Danmark, hvor Tom var regionalbiskop 1982-1997, hvor embedet blev overtaget af Biskop Kaj Jørgensen. Tom blev siden den første præsiderende biskop for LKK's progressive gren i 2003-2005.

Det viste sig helt fantastisk, at Toms regalier var tilgængelige, og ydermere kunne vi konstatere, at de var fremstillet af Adriaan Vreede, som ud over at kunne fremstille kors, ring og stav også var præsiderende biskop for LKK 1958-64. Biskop Vreede blev konsekreret af biskop Wedgwood helt tilbage i 1928. Der er derfor grund til at tro, at de regalier, som Jan den 13. juli vil få overdraget under sin konsekration, oprindeligt er blevet velsignet og



overdraget af selveste Wedgwood, stifteren af liberal katolsk kirke.

Det er med andre ord ikke helt tilfældige regalier, som Jan bliver forlenet med. De står som en symbolsk forbindelse mellem LKK's begyndelse og dens fremtid.

Afhandling om vegetarisme

Af Maximilian M. Christensen

Bør kristne være vegetarer?

Hvilken føde ønsker vores frelser/Kristus at vi indtager?

Hvad bør vi spise?

Hvad er den ideelle føde?



Min baggrund for mit medlemskab af LKK

Jeg har kun haft kendskab til vores kirkesamfund i et par år. Jeg havde været til et arrangement i den lokale domkirke, og gik ud derfra med det som jeg i dag opfatter som en åbenbaring eller sagt på en mere kristen måde (set retrospektivt med min nuværende indsigt) oplevede Helligåndens virke for første gang. Jeg gik hjem derfra med en oplevelse af, at den måde folkekirken traditionelt set har praktisere kristendom på ikke var den måde som var den måde som

Jesus havde forestillet sig. Samtidig fik jeg en intuitiv oplevelse af, at jeg skulle studere oldkirken og kristendommens udbredelse og gå på opdagelse her, for at komme så tæt på den oprindelige lære og discipelskab som muligt. Siden da har et helt nyt univers åbnet sig for mig med en masse indsigter som jeg aldrig før havde haft kendskab til eller interesse for. For at være ærlig havde jeg faktisk forkastet den kristne lære og i stedet kastet mig over den asiatiske spirituelle visdom.

Ved besøget i domkirken var jeg sammen med en daværende ven som herefter viste mig LKK's hjemmeside, da hun ud fra sit kendskab tænkte, at dette nok ville være det rette sted for mig. Jeg opdagede at der tilfældigvis var en lokal kirke i Roskilde, som skulle afholde messe kort tid herefter. Den valgte jeg at tage til, da jeg følte trang til at udforske det kristne miljø.

En trang der var opstået på baggrund af en meget livagtig drøm, som jeg havde haft forud for mit besøg i domkirken. I drømmen mødte jeg Jesus Kristus, hvilket var en meget stærk oplevelse for mig. Den kom helt bag på mig og derfor vågnede jeg op med et chok. Herefter prøvede jeg ud fra psykoanalytisk drømmetydning at forstå meningen. Drømmen handlede om, at jeg så en familie for mig komme gående i modsat spor af den sti, som jeg gik på i et landskabsmiljø. Jeg kunne ikke på afstand se, hvem der kom gående i modsat retning selv om det var høj lyst solskinsdag. Det var først da vores veje krydsede hinanden, at han afslørede sin identitet, idet han trak sin tørklæde væk fra ansigtet og smilte til mig, hvorefter jeg vågnede op med et sæt.

Jeg oplevede, at det var ham og hans familie (muligvis de børn som han måske fik med Maria Magdalena som nogle "kætterske" kilder

påstår), der blev startskuddet til at bevæge mig ind i en ny spirituel dimension med udgangspunkt i en helligåndsoplevelse, hvor især gnosticisme og esoterisk kristendom har haft min største interesse.

En oplevelse, som jeg bestemt ikke er den eneste, som har haft en sådan guddommelig oplevelse. Der findes en masse lignende udsagn på f.eks. youtube fra både ateister, muslimer, ja selv fra tidligere satanister. Der er også en masse forfattere som har skrevet om fænomenet samt nogen, der har skrevet selvbiografier og selvbiografiske romaner om mødet med Kristus samt dokumentar- og filmatiseringer af disse oplevelser. Disse omhandler oftest nærdødsoplevelser og spirituelle oplevelser i den sammenhæng, som mange sikker allerede ved, men som jeg alligevel ønsker at oplyse om, for dem som evt. ligesom mig er nye i kirken, og har meget nyt at lære og få kendskab til.



Min personlige historie om vegetarisme

Min opvækst var præget af typisk kost med spegepølse og leverpostejmadder etc. I mine unge dage blev jeg meget opmærksom på ernæringens betydning for sportsudøvelse, og jeg haft en interesse for emnet lige siden og fulgt udviklingen og prøvet mange af de trends, som opstår indenfor området. Efter at have brugt mange år på selvudvikling, begyndte jeg i trediveårsalderen på min spirituelle rejse som overbygning. Jeg startede med at udforske buddhismen, og i den forbindelse stødte jeg på deres leveregler. En af disse handler om, at man ikke må slå i hjælp, hvilket jeg ikke har gjort siden, faktisk gav jeg som barn alt mit fiskegrej og fiskestang bort efter at have fanget min første fisk nogensinde, da jeg synes det var synd for fisken.



Foto af mig omkring 10 år gammel. Sundby, København ca. 1980.

Buddhister kan godt tillade sig selv at spise kød, så længe de ikke selv slår dyret ihjel. De tror endvidere meget på karmaloven og ønsker som det sidste i deres liv at ofre sig selv som ådsel for rovfugle (– jeg mener dog, at det kun er tibetanske munke der udøver denne praksis). Et livssyn som jeg har holdt fast i lige siden, og jeg har spist kød og fisk med god samvittighed. Jeg har desuden reduceret mit indtag af kød meget over tid siden mine ungdomsår fra at spise kød ved flere måltider dagligt til at have rene vegetariske dage, og jeg er herved blevet fleksitar. I skrivende stund er jeg i færd med at omlægge min kost til at have flere vegetardage end køddage i løbet af en uge. En proces, der er gjort nemmere i gennem de seneste år ved at supermarkederne får stadigvæk større sortiment med kødlignende produkter, hvilket jeg personligt ikke har haft stor succes med. Jeg har bl.a. oplevet mavekneb og opkastning af disse industrialiserede alternativer. På grund af disse erfaringer, er jeg derfor blevet interesseret i at høre andres erfaringer med sådanne skift og overgangsproblematikker som forekommer, når man laver en så radikal kostomlægning, der er dybt indgroet i hele vores menneskelige DNA igennem generationer.

Årsagen til at jeg ikke er stoppet fuldstændigt skyldes dels denne er-

faring, som jeg tror at mit fordøjelsessystem muligvis har vanskeligt ved at honorere. Det skyldes desuden en anden episode i mit liv, hvor jeg erfarede vigtigheden af at spise alsidigt, hvis man ønsker et godt helbred.

Anekdoten handler om, at der for en del år siden opstod nogle ernæringsanbefalinger om at spise fedtfattigt. Det var i light-perioden i 00'erne, som jeg har valgt at kalde den, et fænomen, som nærmest er forsvundet ud i glemslen i dag. I denne periode blev vi anbefalet at spise kalkun, kylling uden skind samt tun og rejer, der alle er fedtfattige fødevarerprodukter. Problemet med den ernæring set i bakspejlet var, at den var alt for ensidig. På daværende tidspunkt var jeg bloddonor og oplevede at blive fravalgt fordi min jernindhold i blodet var for lavt. Årsagen hertil var den førnævnte ensidige kost. Jeg fik nogle jernpiller med hjem og blev opfordret til at spise masser af indmad og røde bøffer de kommende 3 måneder. Denne erfaring bevirkede, at jeg lige siden har gjort en dyd ud af at spise alsidigt simpelthen for mit helbreds skyld, da mangel på visse næringsstoffer medfører helbredsproblemer. Jeg mener endvidere at det er et skråplan at begynde at tage kosttilskud, hvis man vælger en ensidig diæt.

Udover at bestrebe mig på at behandle min krop som en kirke ønsker jeg at gøre en forskel i verden og tænke over, hvad der er god karma i. Eksempelvis mener jeg, at der er god karma i at købe og spise ”red maden produkter”, også selvom det er kødprodukter, da dyret herved bliver et nyttedør og ikke har ladt livet til ingen forgæves.

På klimaområdet er der netop udkommet nye kostråd der er blevet døbt overskriften, ”Klimavenlig mad”¹. En diæt som jeg har valgt at tage til mig og inkorporere i min livsstil også. Der i bund og grund handler om, at reducere køddage og få flere vegetardage, hvilket nogen forskere mener vil gavne vores klimaet på sigt.



Indledning

Som led i min udviklingsproces har min læremester og præst Kenneth Christensen opfordret mig til at lave en artikel om vegetarisme, som jeg

1 <https://altomkost.dk/nyheder/nyhed/nyhed/sund-og-klimarigtig-mad-paa-menuen-i-2018/>

har valgt at taget op. Det siges i spirituelle kredse, at vi ikke møder hinanden ved tilfældigheder, men at vi er ført sammen af en bestemt skæbnebestemt årsag på det sjælelige plan. Måske er dette baggrunden for vores møde og vores relation, idet man fra det hinsidige ønsker, at jeg især skal tage dette med mig fra denne relation til Kenneth. På det rationelle plan kan jeg i hver fald konstatere, at opgaven med at lave denne afhandling har sat en proces i gang hos mig. Jeg er begyndt at se, at vores forhold til føde og spirituel udvikling måske hænger sammen og ikke blot handler om moralsk og næstekærlig opførsel – mere end jeg tidligere har været opmærksom på. Jeg tænker her især på healere og celebranter, som ved deres hellige arbejde bliver en kanal for det guddommelige via deres håndspålæggelser. Endvidere vil en af de forfattere, jeg har valgt at inddrage hævde, at den føde vi indtager har indvirkning på vores spirituelle tilstand og samtidig er årsag til vores spirituelle begrænsninger.

Jeg vil i de kommende afsnit gøre rede for, hvor vegetarismen stammer fra, dens udbredelse og udvikling, herunder de forskellige former for vegetarisme, der findes. Herudover vil jeg oplyse om de aktuelle kost anbefalinger, som ernæringseksperter og klimaforskere giver os, for at leve et godt og sundt liv – både for os selv

og den verden vi lever i. Dette er der ikke noget religiøst ved, men der kan dog være god karma i det, og derfor er det værd at tage med, trods alt.

Jeg vil især belyse, hvad det kristne syn er på kost og dyrevelfærd, og hvorfra LKK's holdning hertil stammer. Jeg har også inddraget teosofiens syn herpå, da nogle af kirkens grundlæggere stammer herfra.

Vegan

Because I'm being
the change I wish
to see in the world.

Vegetarismens historiske udbredelse

I forbindelse med min research om emnet fandt jeg en artikel fra Kristelig Dagblad², hvoraf det fremgår at inderne og grækerne opfandt vegetarismen 580-500 f. kr. Her følger nogle af de historiske hovedtræk fra artiklen i forkortet form.

- Pythagoras taler imod at spise kød. Kødløse måltider bliver kendt som en pythagoræisk diæt.
- Buddhismen vokser frem i Indien, hvor Buddha taler imod unødvendige drab eller skade på dyr såvel som mennesker.

2 18. september 2017, Af Mette Skov Hansen. <https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/indere-og-gamle-graekere-opfandt-vegetarismen>

- Kirkefaderen Augustin siger, at det kristne bud om ikke at slå ihjel ikke omfatter dyr, da de ikke er lige med mennesker.
- Den britiske præst William Cowherd (1763–1816) grundlægger den vegetariske kirke Bible Christian Church i byen Salford nær Manchester.
- Vegetarian Society, den første vegetariske forening i Vesten, grundlægges i England.
- Dansk Vegetarianer-forening grundlægges i Danmark.
- Den Internationale Vegetariske Union grundlægges.
- Vegan Society grundlægges for veganere, der modsat vegetarer tager afstand fra al udnyttelse af dyr.

I forlængelse af foregående afsnit fremgår følgende udsagn også fra føromtalt artikel fra Kristelig Dagblad, som jeg har valgt at inddrage i forkortet gengivelse.

Argumenterne for at leve vegetarisk har ændret sig flere gange gennem historien, siger madhistoriker Caroline Nyvang, der forsker ved Dansk Folkemindesamling ved Det Kongelige Bibliotek. ”Kosten er den samme, men problemstillingerne, man har ønsket at løse med den vegetariske kost, har løbende forandret sig. Argumenterne har bevæget sig i historiske bølger, som har kunnet

handle om religiøs moral, sundhed, en kritik af måden, dyr behandles på, Afrikas hungersnød, Vestens overforbrug eller klodens overophedning. Det, der binder alle de forskellige bevæggrunde sammen, er, at der altid har ligget en modernismekritik bag. Vegetarisme er en mad-modkultur,” siger hun.



Fælles for de to ellers forskellige samfund, Grækenland og Indien, var tanken om ikke at begå vold mod dyr. I Indien ville buddhister undgå unødvendige drab eller skade på alle levende væsener, da det gav dårlig karma, og i Grækenland mente man også, at dyr havde en sjæl, og at man kunne reinkarnere i dyr og omvendt. Hvor man i Indien havde Buddha til at lede den vegetariske bevægelse, havde grækerne filosoffer. Særligt filosofen og matematikeren Pythagoras (cirka 580-500 f.Kr.) fik betydning. Han så det at spise kød som moralsk forfald og mente, at mennesket aldrig ville opnå fred el-

ler et sundt liv, så længe det dræbte dyr. Mange fulgte hans diæt. Mens buddhister og senere også hinduister fortsatte den vegetariske livsstil, tabte argumentet med at behandle dyr som mennesker efterhånden terræn i Europa. Det skyldtes blandt andet teologer som kirkefaderen Augustin (354–430), der påpegede, at dyr hverken havde sjæl eller var rationelle, men var til for at tjene mennesket. Nogle kristne munkeordener holdt sig fortsat fra kød. Ifølge Vegetarian Society's hjemmeside havde den første moderne organisation, der gjorde alvor af at afholde sig fra kød, præsten William Cowherd (1763–1816) i spidsen. I 1809 grundlagde han den vegetariske kirke Bible Christian Church i byen Salford nær Manchester, hvor menigheden ikke måtte spise kød. For hvis Gud havde ment, at mennesket skulle spise kød, ville det være kommet til os i en spiselig form som den modne frugt, er han citeret for at have sagt.



Spirituelle og religiøse overvejelser spillede altså en afgørende rolle for de første vegetarer og var også at finde i Dansk Vegetarianerforening, som blev stiftet i december 1896. Den vegetariske kosts sundhedsmæssige fordele blev ved med at fylde op gennem 1900-tallet, hvilket blandt andet kom til udtryk i flere kogebøger på området, fortæller Caroline Nyvang. Den første vegetariske kogebog i Danmark kom i 1894 og havde fokus på moral og dyreetik. Fra 1920'erne begyndte man at kunne identificere vitaminerne i det, man spiste, og man blev derfor mere opmærksom på plantekost. Fra midten af 1900-tallet kom etikken tilbage på bordet, siger Peter Sandøe, der er professor i bioetik ved Københavns Universitet. Efter Anden Verdenskrig opstod den moderne intensive husdyrproduktion med eksempelvis burhøns, tremmekalve og fikserede søer i Nordamerika og Europa, og som en modreaktion voksede begrebet dyrevelfærd frem. I 1964 udgav den britiske forfatter og dyrevelfærdsaktivist Ruth Harrison bogen "Animal Machines", som på dansk fik titlen "Dyr på Samlebånd". Herefter tog bevægelser til fremme for dyrevelfærd for alvor fart, siger Peter Sandøe.

"Før havde man haft fokus på forholdene for heste og kæledyr og ikke landbrugsdyr. Men bogen gjor-

de op med det romantiske billede af landbruget og gav folk et chok. Det førte i første omgang til en række reformer og minimumskrav for den animalske produktion, og i forlængelse af det kom også interessen for at ændre i vores forbrug. Der dukkede specialprodukter op som æg fra fritgående høns og forskellige mærkningsordninger for dyrevelfærdskød.” I samme periode voksede fokus på miljøet. I 1971 udgav forfatteren Frances Moore Lappé bogen ”Diet for a Small Planet” – på dansk ”Kost til en lille planet” – hvor hun argumenterede for, at folk var nødt til at omlægge deres forbrug, hvis man skulle undgå hungersnød i Afrika. Siden kom der også fokus på kødproduktionens betydning for miljøet, siger Peter Sandøe. ”Når folk bliver vegetarer i dag, er det derfor for at fremme en lang række etiske målsætninger, såsom sikring af fødevarer til fattige mennesker, menneskelig sundhed, dyrevelfærd, miljø og klima. Og så handler det om æstetik.”



Menneskehedens fremtid

Vil du gøre en forskel for klimaet? Hvis du vil gøre en forskel for klimaet, skal du ifølge en artikel, journalist Asbjørn Mølgaard Sørensen har lavet for videnskab.dk, leve på følgende måde³. Ifølge artiklen har forskere undersøgt forskellige fødevarers vandforbrug og set på, hvor meget vand, der kan spares for hhv. kødspisere, fiskespisere og vegetarer. Konklusionen viste, at sund mad generelt kræver mindre vand at producere. Kød-diæten sparer dog ikke lige så meget vand, som de andre to. Studiet konkluderede endvidere at diæten, hvor kød indgik, kunne spare 11-35 procent af forbruget. Diæten, hvor fisk indgik, kunne spare 33-55 procent af forbruget. Vegetardiæten kunne spare 35-55 procent af forbruget.

Ifølge artiklen er kød generelt i den høje ende af klimaskalaen, men lammekød og oksekød er langt mere belastende end kylling. Endvidere er der stor forskel på fisk, hvor kystnære fisk er mindre belastende, og det er især dieselforbruget ved at sejle ud og fange dem, der betyder noget.

Jørgen Steen Nielsen har den 30-1-2019 lavet en artikel for Information, der oplyser sine læsere

3 KILDE: <https://videnskab.dk/naturvidenskab/saadan-skal-du-spise-for-at-spare-paa-vandet-og-hjaelpe-klimaet> udg. 12-10-2018

om, at fødevarerproduktionen ifølge forskere er den største årsag til miljøforandringer, da vi globalt set er på vej til at blive 10 mill. omkring år 2050 og til den tid ikke vil være i stand til at kunne brødføde os selv set i forhold til de globale ressourcer. En befolknings- og miljøbelastning som klimaet ikke vil kunne bære har EAT-Lancet Kommissionen vurderet i en ry rapport, derfor er der behov for en halvering af det globale kødforbrug til 7 gram kød om dagen.



Kommentar fra Professor Bjørn Lomborg⁴:

*"Du kan være vegetar af mange gode grunde – men klimaet er ikke en af dem"*⁵

"Jeg har været vegetar hele mit voksne liv, fordi jeg ikke bryder mig

4 Bjørn Lomborg, direktør for Copenhagen Consensus Center og adjungeret professor ved Copenhagen Business School. Han har også været altertjener i liberal katolsk kirke

5 <https://www.berlingske.dk/kommentatorer/bjoern-lomborg-du-kan-vare-vegetar-af-mange-gode-grunde-men-klimaet>. Torsdag d. 29. november 2018, kl. 12.00

om at slå dyr ihjel, så jeg kan sagtens sætte mig ind i ønsket om at fremme en kost, som rummer mindre kød. Men jeg vil også gerne sikre mig, at videnskaben bag er korrekt. Hvis man kigger lidt dybere end overskrifterne, vil man kunne konstatere, at de, der argumenterer for at fordrive kødspiserne fra restauranterne og opfordrer alle til at ændre deres kostvaner, ofte udvælger deres data med omhu og ignorerer helt grundlæggende kendsgerninger."

Læser man dagspressen om dette emne, vil man finde mange artikler, som antyder, at en fjernelse af kødet fra menuen kan nedbringe udledningen af drivhusgasser med 50 procent eller mere. Det er jo et voldsomt tal. Det er også voldsomt misvisende. Det er vigtigt at slå fast, at en reduktion på 50 procent af udledningen kun opnås, hvis man går betydeligt længere end til vegetarkosten. Det kræver, at vi bliver fuldstændigt veganske – altså ophører med at anvende nogen former for animalske produkter såsom mælk, æg, honning, kød, fjerkræ, fisk og skaldyr, læder, uld, gelatine og meget andet. Og det bliver næppe en hovedstrømning inden for almindelige menneskers kost og livsstil lige med det første. Men det overdriber stadig effekten, for det overser et gammelt og velkendt økonomisk fænomen kaldet »tilbageføringseffekten.« Vegetarisk kost er en

smule billigere, og de sparede penge vil typisk blive brugt på andre varer og tjenesteydelser, som ligeledes udvikler drivhusgasser. I den industrialiserede verden er virkeligheden den, at man nedbringer sine udledninger med omkring to procent, hvis man vælger at omlægge kosten til rent vegetarisk for resten af livet.



Er det sundere at leve vegetarisk?

Der flourer mange af sådanne synspunkter, hvor skribenter herom udvælger selektive data fra diverse forskningsbaserede undersøgelser heraf pga. af deres egen dagsorden. Jeg har derfor været særlig kritisk med min anvendelse af følgende kilder for at få en objektiv skildring af sandheden og derfor undladt en del bøger af førnævnte årsag men som jeg dog henviser til i afsnittet om anbefalet videre læsning.

I en overskrift i *Illustreret Videnskab* kan man læse *Kød gav os et langt liv*⁶ i artiklen oplyses at de tidligste mennesker levede vegetarisk ligesom chimpanserne, men for mellem 3,4 mill. og 2,5 mill. år siden begyndte vores forfædre at kaste deres sultne blikke på de dyr som strejfede omkring på savannen. Arkæologer har fundet rester af antiloper, hvis knogler havde tydelige skæremærker efter primitive stenredskaber. Dette udsatte dem for risikoen for at få patogener, der er sygdomsfremkaldende mikroorganismer, som eksempelvis bakterier, virus, orme, svampe, og parasitter der formere sig i kroppen og som kan være livstruende af infektioner og madforgiftninger. På trods heraf mener Professor i gerontologi (læren om aldring) Caleb Finch at denne kostændring på sigt styrkede vores immunforsvar.

Kelly A. Turner er forsker i holistisk onkologi (læren om kræftsygdomme), og han har skrevet bogen *Nøglen til spontan helbredelse*⁷. Han har undersøgt, hvordan mennesker har formået at helbrede sig selv fra kræftsygdom på flere forskellige måder. Jeg har her dog kun valgt at fokusere på kosten. Ifølge hendes undersøgelse er særligt rødt kød kræftfremkaldende og nævner at blot to portioner kød om dagen fire-

6 Nr. 5. 2014. Side. 58- 63

7 Udg. 2014. 1 udg.

dobler en kvindes risiko for at brystkræft vender tilbage.⁸

Hun påpeger desuden kød-, fisk- og fjerkræindustriens brug af kunstige væksthormoner, antibiotika, pesticider og omega-6-fedtsyrer som mulige kræftfremkaldende årsager. Hun anbefaler fødevarer fra økologiske fritgående dyr fodret med græs eller hø i begrænset indtag. Desuden anbefaler hun at reducere indtaget af raffinerede fødevarer og vælge fuldkornsprodukter og dåsemad for at forebygge kræftsygdomme.

Kommentar fra cand. scient. i human ernæring Christian Bitz⁹

Sundhed skal være baseret på videnskabelig forskning og lyst samt minimere risikoen for livstilssygdomme. Den aktuelle kosttrend er at fravælge kød dels af klimahensyn og dels for sundheden, hvilket der ikke er videnskabeligt belæg for at påstå. At spise op til 90 gram rødt kød om dagen som del af en varieret sund kost bestående af grøntsager og fuldkornsprodukter har ingen negative konsekvenser for helbredet.

Fokus på én ting udelukker tit fokus fra andre ting. Hvis du lever vegetarisk eller vegansk skal du være opmærksom på B- vitaminmangel, calcium samt D-vitaminer mangel, da dette kan forårsage knogleskørhed.

8 Side 27

9 Sund viden. Marts 2019. nr. 1. Side 14-17

Hans måltidsanbefaling er endvidere at halvdelen af en portion mad skal bestå af grøntsager. ¼ del protein og ¼ stivelsesprodukter og hvis har behov for at tabe dig, så gør portionerne mindre ved at bruge mindre tallerkener.



Astrologiens syn på fremtiden

Imens filmbranchen i Hollywood udgiver dommedagsfilm og klimaforskere løbende udtaler sig bekymret om fremtidsudsigterne for vores planet, mens vores politikere forholder sig passivt til problemet og sender regning og problemerne videre til fremtidige generationer, har jeg valgt et positivt budskab i stedet.

I teosofiens og astrologiens univers mener man, at vandmandens tidsalder er på vej. Forfatter Asger Lorentzen har i en af sine udgivelser et kapitel¹⁰ som netop omhandler dette fænomen, hvor jeg har valgt at medbringe nogle udtaler herom: ”...samtidig med vandmandens indflydelse sker en større kosmisk indgriben, der har til hensigt at tvinge menneskehe-

10 Det kosmiske menneske. ISBN: 87-418-7653-9. 2. Udgave. 1985, Siderne 291-315

den frem mod en naturlig balancetilstand, så den ikke destruerer sig selv og naturens andre fysiske riger... som en dybere fællesmenneskelig vandmandstidsalderstrømning i det kollektive ubevidste... Hjertechakret vil åbnes og give en stærk følelse af fred og af forbundethed med alt levende... De nederste chakraer vil blive mindre dominerende, dette

vil medføre mindre egoisme, fordi menneskets begærnatur svækkes... Vandmandstidsalderen kaldes derfor også for den tid, kærligheden vil manifesteres på jorden, og hvor mennesket vil få en følelse af samhørighed med alle naturens fysiske og ikkefysiske riger, således at klodens harmoni kan genoprettes.”

Afhandlingen fortsætter i næste nr.



I forbindelse med biskopskonsekrationen i juli, hvor der også vil komme en del internationale gæster, vil der blive behov for hjælpende hænder til det praktiske:

- **Hjælp til opstilling og nedpilning af kirken torsdag den 11. juli hhv. mandag den 15. juli**
- **Hjælp til madlavning fredag (generalprøve), lørdag (konsekration), søndag (biskopsmesse)**
- **Evt. overnatningsmulighed i København**

Frivillige må meget gerne melde ind til kenneth@lkk-dk.dk

Ord, ord, ord

Af Kenneth Christensen

... *Og til dem, der igen er ved at indtræde i dette jordiske liv gennem fødselens port — og ligeledes til deres vordende mødre ...*

På dette tidspunkt af tjenesten har præsten fået overleveret den liste, hvorpå menigheden har skrevet navnene på de folk, som de ønsker forbøn for. Det være sig syge/nødlidende eller gravide eller afdøde. Præsten læser med koncentration det skrevne navn op og tegner et kors med tommelfingeren ud for hvert enkelt navn, hvorved der dannes en forbindelse til den person, som har skrevet navnet (eller anmodet om at få navnet påført) og derfra videre til det menneske, som er nedskrevet.

Når messen er slut, og englen ved hvor meget energi, der er akkumuleret ved menighedens og præstens bevidste deltagelse, vil den fordele små portioner af denne energi til de mennesker, der har været på forbønslisten. Kraften vil da følge de forbindelseslinjer, som blev dannet under oplæsningen af navnene, og den tilmålte mængde kraft herefter tilflyde de tiltænkte mennesker.

Det lille tekststykke foroven findes i to varianter. Ud over den, der står, vil man også støde på at der bliver sagt "... til deres vorden-

de forældre ..." ud fra den tanke at forældreskabet er en opgave som i vore dage deles mellem moderen og faderen.

Nu er det næppe gået ubemærket forbi nogen, at LKK ikke udelukker reinkarnationstanken i sin lære – nærmest tvært imod. Alligevel er reinkarnation ikke direkte nævnt i tjenesterne. *Undtagen* i lige præcis den lille passus: "... der *igen* er ved at indtræde i dette jordiske liv...". Dette er det eneste sted hvor reinkarnationslæren skinner igennem. Og i mange år var det lille ord "igen" endda fjernet fra teksten, for ikke at krænke de folk, som ikke troede på reinkarnation. Jo, LKK har været politisk korrekt i årtier før dette slog igennem i den ydre verden.

Traditionelt har kirken anset jomfru Maria for at være beskytter af de små børn – herunder de endnu ikke fødte. I den noget mere omfattende Mariaskikkelse, som vi i LKK oftere kalder for Verdensmoderen eller vor Frue, har vi fastholdt hendes rolle som beskytter af nyt liv. Maria, englens dronning, til hende kan man roligt rette henvendelse om hjælp. Hun lytter til menneskenes bønner, og hjælper, hvor det er muligt.

Fra Kald til Tjeneste



Retræten er en åndelig vandring på Hjertets Vej og en invitation til søgende, der bestræber sig på hengive sig til dybere indre arbejde.

Gennem meditation og bøn følger vi vor længsel efter det indre lys og kærlighed og går ind i stilhedens rum for at lytte efter den indre stemme, der kalder på os.

Vi søger at gribe og begribe, hvad der meddeles, og hvad det rummer 'at være kaldet'.

Vi søger at forstå, hvordan budskabet kan omsættes til tjeneste.

Retræten ledes af Else Marie Post, forfatter og underviser i åndelig vandring på Hjertets Vej

Retræten foregår på Sankt Birgitta Klosteret, Refshalevej 81, Maribo.

Det foregår fredag d. 1. november kl. 16 til søndag d. 3. november kl. 14.00
Prisen på 1950kr. dækker undervisning og guidning, fuld forplejning: vegetarisk og fisk og overnatning i enkeltværelser med bad og toilet.

Tilmelding til elsemariepost@gmail.com

ILDSLUEN

Ildsøjle i MariæBo

Internationalt udsyn

Af Kenneth Christensen

I maj måned var jeg så heldig at have mulighed for at være i Athen for at deltage i ordinationen af de to første liberalkatolske præster i Grækenland.

Tjenesten fandt sted i et stort kirkerum i en privat bolig i forstaden Chalandi. Det var den hollandske biskop Peter Baaij – som også kommer til København til juli – der forestod indvielsen. Ud over undertegnede deltog også tre hollandske præster og en hollandsk diakon.

Den efterfølgende dags *prima missa* var ikke mindre historisk. I den græskortodokse kirke er det sædvanen, at når der er flere præster til stede, så *samcelebrerer* de. Dette er ikke set tidligere i LKK, men i Athen skete det. Ved en enestående højmesse var de to nye præster, Dimitris og Ioannis, både præst og diakon samt begge celebranter iført messehagel.



Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195



Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed for et let vegetarmåltid og kaffe/te med kage for kun 30 kr. Herunder er der også mulighed for at stille spørgsmål til messen og kirken som helhed.

Sønd. d. 2. juni, kl. 11.00

Søndag efter Kristi himmelfartsdag

Sangmesse. Farve: hvid

Sønd. d. 1. september, kl. 11.00

11. søndag efter Trinitatis

Sangmesse og helbredelsestjeneste.

Farve: grøn. Motto: dømmekraft.

Sønd. d. 6. oktober, kl. 11.00

16. søndag efter Trinitatis

Sangmesse. Farve: grøn. Motto: ret-

færdighed.

Progressing Soul

For 13 år siden havde vi den første præsteordination i Danmark af en kvinde. Til denne anledning komponerede Frederik Magle et orgelstykke til liberal katolsk kirke, **Progressing Soul**. Dette stykke har siden været brugt til præsteordinationer i en række europæiske lande, senest i Bonn i april sidste år. Forrige sommer har komponisten arbejdet videre med stykket, og bl.a. lagt et symfoniorkester ind over. Musikken angiver en sjæl som higer mod noget højere, men fortsat er bundet til et jordisk plan. I den midterste del af stykket lykkes dette løft, og mod slutningen "sender" denne sjæl fra sit ophøjede niveau sin energi ned mod jorden.

Det er Frederik Magles ønske, at denne musik spredes så meget som muligt, der er derfor mulighed for at købe den gennem LKK. **En cd med stykket koster 75 kr + porto 18 kr.**

Beløbet går ubeskåret til LKK og kan indbetales på **konto 5396 248296.**

Helligånds Oratorium, København

c/o Simone Andersen, Brumleby 103, 2100 København Ø

Konto: 5396 248326



Tjenesteliste

Sønd. d. 8. september, kl. 10.30

Vor Frues fødsel

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe. Farve: hvid.

Sønd. d. 13. oktober, kl. 10.30

17. søndag efter Trinitatis

Påkaldelse af verdensmoderen, helbredelsestjeneste og messe. Farve: grøn. Motto: åndelig udvikling.



Biskop CW Leadbeaters Kirke

Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste



Alle er velkommen, men hvis det er muligt, bedes deltagelse i tjenesterne meldt senest dagen i forvejen på tlf/sms 2874 1721 eller mail kenneth@lkk-dk.dk.

Sønd. d. 16. juni, kl. 10.30

Trinitatis søndag

Sangmesse. Farve: hvid.

Sønd. d. 11. august, kl. 10.30

8. søndag efter Trinitatis

Sangmesse. Farve: grøn. Motto: visdom

Sønd. d. 8. september, kl. 10.30

Marias fødsel

Sangmesse. Farve: hvid

Sønd. d. 6. oktober, kl. 10.30

16. søndag efter Trinitatis

Sangmesse. Farve: grøn. Motto: retfærdighed

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344



Tjenesteliste

Sønd. d. 2. juni, kl. 11.00

Sønd. i festugen f. Kristi himmelfart

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: hvid.

Sønd. d. 9. juni, kl. 11.00

Pinsedag

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: rød.

Sønd. d. 30. juni, kl. 11.00

2. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: grøn. Motto: Gud som lys.

Sønd. d. 28. juli, kl. 11.00

2. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: grøn. Motto: vedholdende tjeneste.

Sønd. d. 25. august, kl. 11.00

10. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: grøn. Motto: hengivenhed.

Sønd. d. 22. september, kl. 11.00

14. søndag efter Trinitatis

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: grøn. Motto: hjertets fornyelse.

Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som lægger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoteriske kristne tradition ligger vægt på vort ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

CW Leadbeaters hovedværk

Videnskaben om sakramenterne

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben om Sakramenterne er udkommet på dansk i bogform. Den er blevet til i et samarbejde mellem udgiveren Else Marie Post og liberal katolsk kirke og udkommet på forlaget Books on Demand.

Bogen er en videnskabelig undersøgelse af den effekt gudstjenesterne har på de indre planer. Den indeholder en beskrivelse af den revision af den gamle tjenesteform, Leadbeater og Wedgwood gennemførte i kraft af grundig teologisk forståelse og med hjælp af clairvoyancens nådegave. Bogen indeholder gengivelser af den gradvise opbygning af den åndelige bygning, som rejser sig un-

der messen. Samtidig er bogen også et dybt kig ned i den særlige esoteriske kristendom, som er liberal katolsk kirkes særlige kendetegn. Det bevidste samarbejde med englenerne bliver beskrevet indgående, og kirkens brug af de syv stråler med tilhørende juveler forklares omhyggeligt.

Videnskaben om sakramenterne kan læses som en indføring ind i en fantastisk verden af ceremoniel, kristen, hvid magi og er et lækkert og nyttigt opslagsværk for den som er interesseret i den liberalkatolske niche i religionernes verden.



Ved køb i LKK koster den 320 kr.