

Sanctus

– et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke

Nr. 43, 14. årg — februar 2020



liberal katolsk kirke i Danmark

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Ansvarshavende præst:

Lise Ollendorff
Finsensgade 52, 2. th., 8200 Århus N
Tlf: 6091 7602; mail: lise@lkk-dk.dk

Menighedsrådsformand:

Dorte Abildskov
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 4284; mail: dorte@lkk-dk.dk

Kasserer:

Finn Andersen
Skjoldborgsvej 3, Selling, 8370 Hadsten
Tlf: 2972 5030; mail: finn@lkk-dk.dk

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Ansvarshavende præst og menighedsrådsformand:

Birgit Adelsteen Ljungdahl
Hansensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød
Tlf: 6134 2365; mail: birgit@lkk-dk.dk

Biskop CW Leadbeaters Kirke, Roskilde

Ansvarshavende præst:

Kenneth Christensen
Sommervej 11, 4040 Jyllinge
Tlf: 2874 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Helligånds Oratorium, København

Ansvarshavende diakonisse:

Simone Andersen
Brumleby 103, 2100 København Ø
Tlf: 8161 9320; mail: simone@lkk-dk.dk

Kasserer:

Simone Andersen (se ovenfor)

Øvrige

Regionalbiskop for Danmark

Jan Kvistborg
Hasselvej 50, 9260 Gistrup
Tlf: 2938 7444; mail: jan@lkk-dk.dk

Biskop: Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 5067 2446; mail: uffe@lkk-dk.dk

Pastor Mogens Blichfeldt
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke
Tlf: 2963 8479; mail: mogens@lkk-dk.dk

Pastor emeritus Natascha Høyer
Walkendorfsvej 88, 5700 Svendborg
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Diakon Karin Joy Wolff
Holmevej 6, 9490 Pandrup
Tlf: 4059 4440; mail: karin@lkk-dk.dk

Diakon Per Nielsen Hundrup
Solsbækvej 44, 9300 Sæby
Tlf: 4037 2901; mail: per@lkk-dk.dk

Foreningen liberal katolsk kirke i Danmark

Bestyrelse:

Kenneth Christensen, formand
Kirsten Mols, kasserer

Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen liberal katolsk kirke
i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt:
februar, juni og oktober.

Ansvarshavende redaktør Jan Kvistborg.
Indlæg sendes til: redaktionen@lkk-dk.dk senest
1/1 (februar), 1/5 (juni) og 1/9 (oktober)

Artiklerne udtrykker forfatterens holdning.

Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk –
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Projekt: liberal katolsk kirke i Danmark

Af Jan Kvistborg



Hvad er projektet?

Jeg har en god ven, som er meget politisk aktiv. Hendes politiske refleksioner har ført til, at ingen af de ellers nok så mange politiske partier vi har i Danmark, fuldt ud kan rumme hendes politiske overbevisninger. Derfor vil hun starte et nyt parti. Meget hurtigt blev hun bevidst om, at det var vigtigt at beskrive hvad hendes politiske projekt gik ud på. Hvorfor var det vigtigt med et nyt parti? Hvor adskilte det sig fra de andre? Hvor lå det henne på kontinuummet fra højre til venstre? Og hvilke holdninger havde det til de traditionelle områder som socialpolitik, ældrepolitik, kultur osv.? Hvis hun skal gøre sig forhåbninger om, at nogen vil stemme på hende til næste valg, så skal hun kunne afgrænse og forklare hvad hendes projekt går ud på.

Jeg har i andre sammenhænge arbejdet tæt sammen med kommunikationsbureauer, for at få hjælp til at beskrive, forklare og formidle relativt komplekse projekter. Hvis ikke dette arbejde blev gjort, var der ikke

mange, der kunne forstå projektets betydning, uanset hvor vigtigt man så end synes, det måtte være. Hvis et projekts kompleksitet ikke bliver sat i system, forklaret og formidlet, så folk kan se hvad projektet står for, så har de ikke nogen chance for at beslutte, om de vil være en del af projektet, og vil involvere sig i dets manifestation.

I 2020 vil jeg tale ind i den dagsorden, som vil beskrive, hvad er projektet Liberal Katolsk Kirke i Danmark, og hvad går det ud på? Det er naturligvis en kompleks størrelse, men elefanten må spises bid for bid. En bid er blandt andet at beskrive, hvad lkk's lære er. For den har en lære. Den har principper, som afgrænser den fra andre kirker, og gør den unik.



Kommentarer til liberal katolsk kirkes Principper og Lære

Jeg kan levende forestille mig, hvorfor kirkefædrene i de tidlige år havde behov for at fremhæve kerneværdier og skrive læresætninger og principper, som definerer liberal katolsk kirke. Det er nemlig de værdier og den lære, som mange af os spejler os i og føler os tiltrukket af.

Idet efterfølgende vil jeg fremhæve citater fra Principforklaring og kort læresammenfatning og kommentere på indholdet af det store arbejde kirkefædrene lavede i skabelsen af dette officielle kirkedokument.

Kristus er overhovedet

Liberal katolsk kirke henter den egentlige inspiration til sit arbejde fra en intens tro på den levende Kristus. Det står klart, at kirkens opgave er at være et redskab for Kristus, der lever som et mægtigt åndeligt nærvær i verden. Kirkens overhoved er dermed Kristus og kirken er udelukkende hans redskab for hans arbejde i det pågældende land og i verden. I den optik bliver vi de ydmyge tjenere, som med en konstant forbindelse til dette nærvær forsøger at opbygge og være den kirke, som han ønsker. Det er bla. kirkens opgave at hjælpe mennesker på deres mange forskellige stadier langs vejen til åndelig vækst.

Og bringe mennesket i samklang med den guddommelige kraft, som gennemstrømmer det, og som mennesket bør være et sandt udtryk for. Kærligheden er det kit og det liv, der binder det hele sammen og den fordrer, at vi lever og udtrykker os i Kristi kærlighed. **Kristi sande disciple genkendes snarere ved sin evne til at vise kærlighed og medfølelse end ved den tro han bekender sig til.**



Den kærlige Gud

Værdien om den kærlige og omsorgsfulde Gud er helt central i LKK's lære. Så meget at grundlæggerne satte sig den opgave, da de reviderede liturgien, at fjerne alle associationer mod en vred Gud. Principforklaringen fremhæver: Frygten for Gud og hans vrede, forbandelser over hedningerne, underdanig kryben og selvfornedrelse, gentagen anråben om barmhjertighed, naive forsøg på at købslå med Gud, samt frygt for et evigtvarende helvede, er sammen med andre grove levninger fra fortiden blevet udeladt som nedværdigende og uforenelig med opfattelsen af **Gud som en kærlig fader og mennesket som skabt i hans billede.**

De 7 sakramenter

Liberal katolsk kirke anerkender de 7 sakramenter som særlige kanaler for Kristi kraft og velsignelse. En af kirkens opgaver er at bevare disse sakramentale handlinger og beskytte dem med særlig omhu og ærbødighed. **Korsets vej er den gradvise udfoldelse af Kristusånden inde i mennesket, og i denne udviklingsproces er Kristi helige kirkes sakramenter en nyttig hjælp til selvhjælp på vejen frem mod dette mål.**



Selvudviklingens vej

Flere steder i Principforklaringen bliver begrebet *vejen* nævnt. For eksempel i korsets vej, som er den gradvise udfoldelse af Kristusånden inde i mennesket. **Den ældgamle vej, der gennem rensning, oplysning og forening i gamle dage bragte kandidaten til vished, er stadig åben og kan betrædes. De, der betræder denne vej kan stadig håbe at opnå discipelskabet; det direkte samfund med mesteren, der burde være enhver Kristens mål. Denne discipelskabets vej, hvor mennesket**

gradvist udfolder sin indre guddommelighed, for derigennem at opnå forening med Kristus, er ligeledes et centralt princip i kirkens lære om selvudviklingens vej. Der lægges op til en vej, der skal gås, snarere end en hurtig opnået frelse.

Den esoteriske lære

IPrincipforklaringen står der, at **teologi kun kan retfærdiggøre sig selv og være af blivende værdi for så vidt som den kan modstå vedvarende efterprøvelse i lyset af menneskets kundskabsudvikling og det enkelte individs åndelige opvågning; en sådan teologi er af natur teosofisk.** Det var vigtigt for grundlæggerne at understrege, at LKK's teologi var teosofi, eller hvad man i dag bredt betragter som den esoterisk lære. Dette er en spiritualitet, som **adskiller sig fra teologi ved at understrege vigtigheden af den enkeltes søgen efter åndelig forståelse baseret på personlig erfaring (gnosis) i modsætning til dogmatiske pålagte tolkninger.** Mennesket som i sin essens er guddommeligt, vil i den sidste ende lære den guddom at kende, hvis liv han deler, og ved, gradvist gennem flere efterfølgende liv, at udfolde de guddommelige egenskaber, som ligger latente i ham, vil han vokse til større forståelse af universet, som i sig selv udtrykker det guddommelige liv. Her må jeg sige, at

grundlæggerne slår nogle principper fast, som adskiller sig fra de traditionelle kristne kirker. De nævner, at mennesket i sin essens er guddommeligt og at vi med tiden bliver et med denne indre Kristus gennem flere liv. Dette er en fremhævelse af den evolutionære lære, udfoldelsen af den indre guddommelige gnist og tanken om reinkarnation.



Det maskuline og det feminine aspekt

Liberal katolsk kirke erkender **Li** Guds faderskab også et guddommeligt moderligt aspekt, som frembringer og nærer alt skabt liv. Denne balance mellem det maskuline og det feminine aspekt, er et bærende element i kirken. Overalt arbejdes der med balancen mellem de maskuline og feminine energier. Men for mig at se, ligger der et større arbejde foran os i reelt at skabe en mere fyldestgørende balance mellem disse maskuline og feminine energier. Men dette er, som i alle de andre principper og værdier, et helt emne for sig selv.

En fælles kilde

Liberal katolsk kirke tror, at **der findes én samlet lære og en mystisk erfaring, der er fælles for alle religioner, og som ikke kan påstås at være nogens særlige ejendom.** Dette er et interessant citat, da LKK ikke alene arbejder med en esoterisk fortolkning af de kristne skrifter og mysterier, hvor den hævder, at den kristne kirke i sandhed er ét. Men kirken mener også, at der findes én samlet guddommelig lære, der er fælles for alle religioner, men udtrykker sig forskelligt, alt efter hvilken religion den spejler sig i. Derfor hævder LKK, **at andre religioner er guddommeligt inspirerede og at de alle udgår fra en fælles kilde. De fremholder hver især forskellige aspekter af denne lære. Liberal katolsk kirke, søger folgelig ikke at omvende mennesker fra en religion til en anden.**

Respekt om tro og tankefrihed

At liberal katolsk kirke ikke opfatter sig selv som en missionerende kirke, der skal omvende folk fra en tro til en anden, er også en væsentlig del af kirkens dna. Dens udtalte respekt for det enkelte menneskes tro og tankefrihed er så central, at kirken end ikke ønsker at pålægge dens medlemmer en speciel tro, heller ikke de principper og værdier som kirken officielt står for. **Selv om den fremsætter visse læresætninger**

for sine medlemmer, fordrer den ikke, at de skal antage dem som dogmer. I denne ånd indbyder kirken også alle til regelmæssig og fuld deltagelse i aktiviteter og gudstjenester uden at forlange, at de forlader det religiøse tilhørsforhold, som de ellers måtte have. **Liberal katolsk kirke lader sine medlemmer have frihed i fortolkningen af trosbekendelserne, Den hellige Skrift og traditionen, samt sin egen liturgi og læresammenfatning. Den kræver blot at forskellighederne i fortolkningen udtrykkes med respekt for andres synspunkter. Den indtager ikke denne holdning på grund af en ligegyldighed overfor sandheden, men fordi den holder på, at tro bør være resultatet af den enkeltes studium eller intuition.** Man kan vist roligt sige, at den enkelte ikke skal tro på noget, blot fordi det bliver sagt fra en prædikestol. **Liberal katolsk kirke søger at være en gnostisk kirke, ikke i den forstand, at den vil gentage nogle af urkristendommens overdrivelser, men i den forstand, at den vil hjælpe sine medlemmer til selv at opnå denne kundskabs vished, der er den sande gnosis.**

Den frivillige kirke

Præsteskabet i liberal katolsk kirke er ulønnet og er i almindelighed også beskæftiget med verdsligt arbejde, idet de vier de-

res øvrige disponible tid til **kirkenes arbejde**. At præsterne er ulønnede og arbejder frivilligt i kirken, er et væsentligt princip for alle som deltager i LKK's aktiviteter. **Liberal katolsk kirkes virksomhed er helt og holdent afhængig af frivillige bidrag fra såvel lægfolk som præsteskab.** Denne relative pengeløshed i kirkens arbejde, er generelt en stor fordel, som umiddelbart og på en enkel måde tager livtag med en lang række af menneskets mørkesider. Dette emne vil jeg gerne uddybe på et andet tidspunkt.

Clairvoyance

At C.W. Leadbeaters clairvoyance har bidraget væsentligt til kirkens undervisning om de indre mysterier, herunder hans monumentale værk *Videnskaben om sakramenterne*, er uomtvisteligt. Disse ekstraordinære evner, der dvæler i den menneskelige natur, anerkender kirken ved også i principforklaringen ved at skrive: **Den hilser nye studier af den menneskelige psyke, herunder psykologi, oversanselig opfattelse (ESP) og psykisk forskning velkommen.** Dette er endnu et aspekt ved LKK som er unikt i en traditionel kristen sammenhæng.



Jeg tror

af anonym forfatter. Tekst er modtaget af Gudrun Dahlin

JEG TROR

at vores baggrund og omstændigheder kan have indflydelse på *hvem vi er*, men at vi har ansvaret for *hvem vi bliver*

JEG TROR

at uanset hvor god en ven er, vil du blive såret en gang imellem, og det skal du tilgive

JEG TROR

at blot fordi nogle ikke elsker dig på den måde, du ønsker, betyder det ikke, at de elsker dig med alt, de har

JEG TROR

at det vil tage lang tid for mig at blive den person, jeg ønsker

JEG TROR

at de mennesker, som du forventer vil sparke dig, når du ligger, sommetider er dem, som vil få dig op igen

JEG TROR

at du altid bør forlade dine kære med kærlighedsfulde ord – det kan være sidste gang, du ser dem.

JEG TROR

at du kan fortsætte længe efter, at du ikke tror, du kan

JEG TROR

at vi har ansvar for det vi gør, uanset hvordan vi har det

JEG TROR

at enten har du kontrol over din attitude, ellers også kontrollerer den dig

JEG TROR

at dit liv kan ændres på få timer af folk, som slet ikke kender dig

JEG TROR

at min bedste ven og jeg kan gøre alting eller ingenting sammen og stadig have det fedt

JEG TROR

at modenhed handler mere om, hvilke oplevelser, du har haft, og hvad du har lært af dem, end hvor mange fødselsdage du har holdt

JEG TROR

at det ikke altid er nok at blive tilgivet af andre, somme tider, skal du lære at tilgive dig selv

JEG TROR

at uanset hvor meget dit hjerte end bliver knust, går verden ikke i stå for din sorg

JEG TROR

at selv om to mennesker skændes, betyder det ikke, at de ikke elsker hinanden, og fordi at de ikke skændes betyder det ikke at de gør

JEG TROR

at to mennesker kan se på præcis den samme ting og se noget fuldkommen forskelligt

JEG TROR

at selv når du tror, at du ikke har mere at give, vil du finde styrke til at hjælpe dem som beder om hjælp.

Liberal katolsk kirkes lære

af *Kenneth Christensen*



Itidens løb har der været flere, som har prøvet at gøre klar, hvad liberal katolsk kirkes (LKK's) lære egentlig går ud på. Udfordringen

med et sådan projekt er, at LKK som en af sine adelsmærker tilbyder sine medlemmer trosfrihed. En given menighed i en vilkårlig kirke, vil derfor ofte have en overbevisning, som flugter nogenlunde med den stedlige præst eller biskop, som de jo netop er blevet så inspireret af, at de har sluttet sig til LKK. I nabolandet eller bare i nabosognet vil der være en anden præst, som på ikke ubetydelige områder meddeler en anden lære fra sin prædikestol. Eller i det mindste med vægten lagt et helt andet sted. En skriftlig fremstilling af LKK's lære, vil derfor i høj grad være af det, som har forfatterens interesse, eller som denne vægter højt. Og dette er igen afhængigt af tid og sted.

En af dem, som har forsøgt sig ud i kunsten at beskrive LKK's lære, var tidligere præsiderende biskop Eric Taylor tilbage i midten af tresserne¹. Hans prioriteringer er naturligvis anderledes, end en nutidig forfatters ville være. Når jeg i denne

artikel vil lægge vægt på hans liste, er der tre grunde: Dels var han højt uddannet, dels kendte han personligt en af kirkens stiftere, JI Wedgwood, og dels er hans fremstilling meget systematisk.

Taylor understreger, fornuftigt nok, at hans fremstilling ikke har bindende karakter, men at den fremstillede lære hviler på den religiøse erfaring, som et flertal af LKK's medlemmer har.

Lad os se, hvad han er kommet frem til. Han oplister 11 traditionelle kristne begreber, og giver dem hver især en LKK'sk vinkel.

1. Kristus
2. Inkarnationen
3. Synd og lidelse
4. Forsoning
5. Etik
6. De helliges samfund
7. Engle
8. Det endelige formål
9. Døden
10. Autoritet
11. Gud

Han er godt klar over at der for nogle medlemmer, vil være væsentlige punkter som mangler.

¹ The Liberal Catholic Church. What is it?; Eric Taylor, Ph.D.; Skt Alban Press London

Kristus

Sammenlignet med andre kirker, ser forskellen på LKK's syn på Kristus, ifølge Taylor, snarere hvor hovedvægten lægges end på den mere substantielle fortolkning. Både i LKK som i andre kirker betragtes Kristus både som en historisk figur og som en Gud. Men med den mystiske indgangsvinkel, som mange i LKK har, ses Kristus specifikt som *Logos*, Ordet, som omtales i begyndelsen af Johannesevangeliet. og især ser de Kristus, som den *essentielle* guddom inde i mennesket. Og med denne vægt på en indre guddom, snarere end på en fysisk person i Palestina, adskiller LKK sig stærkt fra andre vestlige kirker.

Inkarnationen og kirken

Hvor andre kirken lægger vægt på inkarnationen – Guds søns liv på jorden – og dennes betydning for afløftning af menneskenes syn-



der, ser LKK den som en naturlig manifestation af det guddommelige formål, som handler om, menneskene gradvis løfter sig mod en tilstand af guddommelig bevidsthed. Inkarnationen repræsenterer således en forløsning for menneskene, men på en anden måde end det almindeligvis blev opfattet.

Synd

Taylor's definition af synd er kort og godt, når man med vilje eller af skødesløshed involverer sig i verdslige ting og udelukker det åndelige. Han tilføjer, at synd for nogle af vore medlemmer også handler om at afvise det at udvikle sig og vokse til en højere væren. Alt, som forhindrer vor overvindelse af kødet, og som underordner os denne verden er synd, medens alt som hjælper os til at forstå det guddommelige er retfærdighed. Lidelse er forbundet med synd og er et resultat af vore overtrædelser at de guddommelige love – i dette eller i tidligere liv.

Taylor tilføjer endvidere, at lidelse også kan være noget, som den enkeltes højere selv har valgt bevidst, for at fremskynde vor udvikling. Således bliver hele sammenhængen mellem synd og lidelse et mysterium, som vi ikke kan forstå, men som vi somme tider vil kunne ane.

Soning

Dette begreb, som i vore dage næppe giver mening for særligt mange mennesker, bryder Taylor – og med ham mange liberalkatolikker – sig ikke om. Generelt henviser begrebet til at Jesu ved sin offerdød sonede menneskenes synder, hvilket gav dem mulighed for at blive frelst ved troen på ham.

For at gøre begrebet spiseligt, spiller han med det engelske ord for soning, *atonement*. Ved at indsætte et par bindestreger bliver ordet til *at-one-ment*, hvilket på et kluntet dansk kan gengives som noget i retning af *bringende til en enhed*. Dette fortolkes som foreningen på et fuldt bevidst plan af det guddommelige selv med den materielle verden.

Jesu offer forstås som det offer den Guddommelige Søn, den anden person i den hellige treenighed, ydede, da han lod sig inkarnere i et materielt univers, for derigennem at give alle sine børn mulighed for at leve sine egne liv, skønt bestandig en del af ham, for med tiden at erkende, at alle er ét, og at vi er ét i ham.

Etik

Isin essens handler den liberalkatolske etik om, at fremme forståelsen af den guddommelige kerne, og erkendelsen af den guddommelige

enhed. Da alle mennesker er søskende i Gud, og alt liv er af Gud, må enhver handling som skader andre være forkert.

Taylor hævder derfor at de fleste liberalkatolikker som følge heraf er imod social uretfærdighed og grusomhed mod dyr, og at de vil anse det som rigtigt at arbejde imod disse ting.

De helliges samfund

For de fleste liberalkatolikere er eksistensen af et hierarki af retfærdige, fuldkommengjorte mennesker en levende realitet. At mennesker i deres kamp for at overvinde kødet og realisere sit mål, får hjælp af sådanne hellige mennesker, som i tidligere liv selv har overvundet denne forhindring. Sådanne hellige mennesker findes i alle generationer.



Engle

Som Taylor påpeger, så har engleriget lige fra *kirkens* begyndelse været anset som en realitet, og deres nærvær har altid kunnet mærkes af sensitive personer. Skønt englenerne tilhører et andet rige end menneskene, kan de to sagtens samarbejde. Særligt for liberalkatolikker er troen på at englenerne hjælper til under messen og andre tjenester.

Det endelige formål

På Taylors tid var det stadig ikke ualmindeligt, at finde folk, som troede på dommedag som et vigtigt teologisk begreb, han er derfor nødt til at forholde sig til det i sin præsentation af LKK's lære. Afvisningen af den evige fordømmelse har ligget hos LKK lige fra begyndelsen, og har været noget som adskilte os fra andre kirker. Taylor antyder imidlertid, muligvis i inkluderingsnavn, at der godt kan være en eller anden form for dom ved en tidsalders afslutning, men han kommer slet ikke nærmere ind på det.

Som han siger, selv om det for et menneske vil være muligt under sine studier og sin higen at få en

uklar forståelse af formålet med universet, vil det svært at udtrykke dette med ord.

Døden

For dem, som med Taylor, har en *evolutionær* opfattelse af livet med gradvis selvrealisering, er døden ikke noget at frygte. I et evigt livsforløb optræder døden så hyppigt, at den nærmest er uden betydning.

Den som dør træder ind i en mere fri tilstand, hvor resterne af dårlige handlinger, tanker og følelser forsvinder lidt efter lidt. I de fleste tilfælde vil således rensede personer erkende livets fylde, og den større virkelighed som han eller hun er et udtryk for. Dette bevidsthedscenter, eller *ego*, eksisterer gennem hele den menneskelige udvikling. Herfra sendes vi ned i inkarnation, eller vi går frivilligt, og hertil vender vi tilbage, når det jordiske liv er forbi.

Taylor skriver at forbøn og rekviemsesser hjælper dem, der er på vej fra det lavere til det højere eksistensplan, medens sorg og jamren holder sjælen tilbage.



Som antydnet, siger Taylor, tror mange liberalkatolikker som noget naturligt på reinkarnation. Dette gør også mange andre kristne, men LKK's medlemmer er ikke alene fri til at tro dette, hvis de vil, mange vil endog sige, at det er en de vigtigste kendsgerninger i livet.

Autoritet

I dag skal man lede længe for at finde nogen, som mener, at bibelen er et guddommeligt diktat, eller at dens indhold er bogstaveligt sandt. På Taylors tid, forholdt det sig ikke helt sådan, og igen må han derfor bruge lidt plads til at argumenter for, hvorfor liberalkatolikker *ikke* mener dette. Han fremhæver dog, at dele af Skriften er inspireret af Helligånden, og at der flere steder, navnlig hos Johannes, er skrevet på flere forståelsesplaner på én gang. Således giver Skriften alligevel en intuitiv åbenbaring af sandheden.

Gud

For Taylor er Gud den absolutte enhed, vi kan ikke vide noget om ham, og vi kan ikke forestille os noget om ham med vore jordiske evner. Vi ville dog begrænse ham i hans almagt, hvis vi hævdede, at det ikke var muligt for ham at kommunikere med os eller at vise sig for os, hans skabninger, som lever i ham. Han er både uden for og inden i os. Han er det højeste selv i hver enkelt, men er

alligevel hel og udelelig. I det omfang, vi kan begribe det, er han personlig på den måde at han har vilje og kærlighed.

Alt i alt, mener Taylor, er liberalkatolikker ikke så meget interesseret i doktriner som i andagtsudøvelse. Derfor er LKK's tjenester lagt an på at alle tilstedeværende relativt nemt kan deltage i den vigtigste del af disse tjenester.

For alle som kommer til vore kirker, er muligheden til stede – både for tilbedelse og for en dybere forståelse, som affødes af den enkeltes viden og erfaring af Gud. Hvad er projektet?



En lille anekdote

Af Kenneth Christensen

I Sverige var der engang en liberalkatolsk præst, som hed Alvar Janson. Han virkede i mange år som præst i kirken i Stockholm efter, at han var blevet ordineret af biskop Otto Viking i 1955. I kraft af hans arbejde som journalist ved Sveriges Radio var han også aktiv i det svenske kirkeblad *Communio*. Han døde i 1996, 70 år gammel.

Jeg var så heldig at møde ham et par gange under besøg i Stockholm i midten af 80'erne.

Det var ved en af disse lejligheder, han fortalte denne lille anekdote. Da han som ung var kommet ind i LKK, var han ved en lejlighed i København. Vi befinder os i begyndelsen af 50'erne, og byen var ganske anderledes end i dag. Men S-tog var der. Og de fragtede københavnere såvel som gæster rundt i byen. Bl.a. vores unge ven Alvar, med hjertet opfyldt af den hellige ild og entusiasmen for liberal katolsk kirke.

Mens han således sidder der og bumler rundt, kikker han lidt henkastet på de reklameskilte, som hang rundt omkring i toget. Og der var en, som fik ham til at spærre øjnene op. Der hang en reklame for LKK!

Der blev han alligevel imponeret! Tænk at hans kirke var så stor og mægtig i Danmark, at de ligefrem satte reklamer op i S-togene. Den måtte han alligevel kikke nærmere på.

Det skulle han måske ikke have gjort, for umiddelbart efter, meldte skuffelsen sig. Det var en reklame for den hedengange virksomhed *Lyngby Kul og Koks*.

Bogstavkombinationen LKK bruges mange steder. I dag er det især i forbindelse med e-maildomæner, at der er forvirring. Således modtager vor svenske biskop Sten-Bertil Jakobson ofte mails, der skulle have været til Linköping Kunstsøjte Klub. Og i Danmark har vi jo den særlige udfordring, at vi ikke kan få domænenavnet lkk.dk, da det ejes af Dr. Esmanns Klinik, tidligere *Laser Kirurgisk Klinik*. Denne har endda skiftet navn et par gange, så han burde snart frigive domænet

Alvar Janson, kyrkoherde i S:t Mikael's domkyrkoförsamling i Stockholm gjorde på uppdrag av Riksrådet en omfattande resa i Estland och Lettland och fick vid möten där med kristna från olika samfund möjligheter att bli uti i samband med gudstjänster framföra hälsningar från Liberala Katolska Kyrkan i Sverige.
I Tallinn inbjöds Alvar Janson också att assistera vid närvaroförandet i stadens metodistkyrka. På bilden intervjuar han Estlands ärkebiskop Kuno Pajula.



Foto: Stenar Palm, Estlin

Afhandling om vegetarisme - tredje del

Af Maximilian M. Christensen

Evangeliet om det fuldkomne liv

Årsagen til at dette evangelium¹ er inddraget skyldes, at der i dette skrift er en del udtalelser om, hvordan vi kristne bør leve vores liv, samt hvad vi bør indtage af føde. Det er ligeledes inddraget fordi, jeg har fået fortalt af min mester, at mange LKK'er godt kan lide dette værk. Teologisk set har jeg ikke evner til at forholde mig til sandhedsværdien af evangeliet, men der må være en årsag til at det bliver kaldt pseudepigraf. Det er nu anden gang som jeg læser det værk og hæfter mig denne gang ved nogle af de udsagn som det påstås, at Jesus skulle være kommet med, som man ikke støder på i andre sammenhænge, endvidere omtales Kristus og Gud på en anden måde, end vi er bekendt med i vores kirke.



Lad mig give nogle eksempler fra bogen. Det første er taget fra *"Livets brød og det levende vintræs*

¹ Også kaldet De tolv helliges Evangelium. Anvendt udg. GJ Ouseley, 1996.

saft"² hvor Jesus taler til jøderne omkring hvad der er den rette føde, og hvad der ikke er det, og fortæller om, hvad der vil ske for dem, som spiser kød: *"De skal flakke omkring i ørkenen i niogtyve år, indtil de er rensede fra deres begær, inden de må drage ind i fredens land, ja syv gange syv år skal de vandre omkring, thi de har ikke erkendt mine veje og ikke fulgt mine bud."* I et senere kapitel kan man læse. *"Jeg er kommet for at afskaffe ofrene og blodfesterne, og hvis I ikke ophører med ofre og fortære dyrenes kød og blod, så vil Guds vrede ikke ophøre at udgydes over jer, ligesom den kom over jeres forfædre i ørkenen, hvor de hengav sig til fråseri med kødretter, som forurenede dem, så de hentæredes af sygdomme."*³ Der er åbenbart her tale om skærsildens pinsler her for dem, som ikke følger anvisningerne fra ham som Gud har fundet velbehag i, og konsekvensen herved kan man læse om i et senere kapitel. *"Sandelig siger jeg jer: De, som drager fordel af den urret, som begås mod en af Guds skabninger, kan ikke være retfærdige. Heller ikke må de, hvis hænder er plettede med blod, eller hvis munde er*

² Kap. 31 s. 46

³ Kap. 21 s. 41

forurenede af kødføde, berøre helige ting eller erfare himmerigets hemmeligheder.”⁴ ”Thi Gud er retfærdig og god, og han har befaleet, at menneskene udelukkende skal leve af jordens frugter og kornsorter.”⁵ ”...Vær barmhjertige og gode mod alle Guds skabninger.”⁶ I kapitel 46 forklarer Jesus de tolv bud, hvor jeg her har valgt kun at nævne dem, som er væsentlige i forhold til menneskeføde. ”I skal ikke for fornøjelsen skyld taget noget væsens liv eller pine nogen.” ”I skal ikke spise et dødt væsens kød. Ej heller drikke dets blod, og heller ikke spise eller drikke noget andet, som kunne skade jeres sundhed eller jeres sind.” ”I skal ikke handle anderledes mod andre, end I selv ønsker at blive behandlet.” ”Alle svage og undertrykte og alle som lider uret, skal I elske og beskytte.” ”...Sandelig siger jeg jer, alle de, som tror, og som adlyder denne lov, vil blive frelse, og de som ikke erkender loven og ikke adlyder den, skal være fortabte.”⁷

Teosofiens syn på vegetarisme

Annie Besant afholdt et foredrag om vegetarisme⁸ i starten af 1900-tallet, der senere blev udgivet

4 Kap. 38 s. 52

5 Kap. 38 s. 53

6 Kap. 38. s. 6

7 Side 60, afsnit 10-24

8 Vegetarianism in the Light of Theosophy

som pamflet⁹ i forlængelse af foredraget. Jeg har kun fundet frem til et via internettet, som er udgivet på engelsk¹⁰, derfor har jeg valgt at undlade at citere fra det, men vil i stedet i følgende afsnit redegøre for nogle af hendes hovedteser.



Hun fraråder at indtage alkohol og kød men siger samtidig at deres organisation ikke kræver af nogen af deres medlemmer, der indtræder i deres teosofiske fællesskab, at følge deres doktriner, men at de blot accepterer doktrinerne i det universelle broderskab og søgen efter sandheden i en fælles ånd og opføre sig fredeligt i forhold til andre religioner og medmenneskers synspunkter samt udvise samme respekt

9 Adyar Pamphlet No. 27. Theosophical Publishing House, Adyar, (India). First print: May, 1913. Second Edition: November, 1919. Third Edition: April, 1932

10 http://www.anandgholap.net/AB_Vegetarianism_In_Light_Of_Theosophy.htm

overfor andre, som de selv ønsker at blive mødt med. Ifølge hendes forbyder den teosofiske lære at slagte levende væsener og være ansvarlige for at andre gør arbejdet for os, og hun mener på den baggrund, at hvis mennesker ønsker at spise kød, skal de selv slagte det for at bekæmpe industrien og slagterne. Hendes synspunkter er, at vi ikke kan udvikle os spirituelt, samtidig med at vi tramper andre ned, hvilket bremser vores humane udvikling som helhed for hele menneskeheden i forhold til det ideal, som det søger at realisere altruisme.

C. W. Leadbeater har efterfølgende også afholdt et foredrag om emnet samme år, hvor der i den forbindelse også er udgivet en pamflet¹¹, som også er lagt på nettet¹², og som jeg har læst og her giver et kort referat af. Mange af siderne indeholder henvisninger til datidens videnskabsfolk, som har udtalt at mennesket ikke er afhængig af kød og fordelene ved at blive vegetar. I sit foredrag afgrænser han sig til kun at forholde sig til problemstillingen i forhold til slagtede dyr, som han anser for mest kritisabelt. Vi der spi-

ser det har et ansvar, også selvom vi ikke selv slagter dem, herunder helbredsmæssige problemer for os rent fysik samt åndeligt. Han mener ikke at det er menneskets natur at spise kadavere, at det er unødigt mord, og at destruktion af liv er en forbrydelse og en synd, og at vi burde afstå fra at bidrage til industrien.



Han definerer et okkult menneske for at være en person som har dedikeret sit liv til evolution af menneskeheden, og som skal arbejde på at udvikle sit legeme til fordel for sjælen og Helligånden, og han mener også at dyr og alt øvrigt liv er guddommeligt, og at vi er i slægtsskab med det. Han nævner dog også at der er andre ting som er vigtigere i denne sammenhæng, hvilket er er renheden af hjerte og sjæl forud for kroppen, men opfordre til at arbejde for begge dele samtidig.

11 Adyar Pamphlet No. 33. Vegetarianism and Occultism by C. W. Leadbeater. November 1913. Theosophical Publishing House, Adyar, Chennai (Madras) India

12 http://www.anandgholap.net/Vegetarianism_And_Occultism-CWL.htm

Fødens spirituelle betydning De jødiske spiselove



Jeg har valgt at oplyse overordnet omkring de jødiske spiselove. Det skyldes, at Jesus som bekendt opvoksede i et jødisk hjem af jødiske forældre og har på den baggrund vokset op og, ifølge min overbevisning, levet under disse forhold. Mig bekendt har jeg ingen steder læst, at Jakob og Maria skulle have skiftet tro til kristendom, men dette må dog stå hen i det uvisse og forblive et mysterium, da der ikke findes sikker viden herom. Det er dog muligt at Jesus efter sin dåb, hvor han modtog helligånden, måske her valgt at bryde med de jødiske spiseregler, men dette er og kan kun blive ren spekulation, da der ikke findes sikker viden herom. Vi må derfor gøre det som Jesus Kristus forsøgte at lære sine diciple, at følge vores hjerte og følge den overbevisning, som den fortæller os er den rigtige vej for os hver især.

Forfatter Christian Reventlow støtter dette udsagn i værket *Asiatiske Tider og Mænd* i kapitlet *En Jøde om Jesus (Palæstina paa Jesu*

tid). Der henviser til Joseph Klausners forskning af den historiske Jesus. Han har forsket i historiske jødiske kilder omkring skildringen af Jesus, set ud fra Jødernes synspunkt og har især interesseret sig for, hvad der lå til grund for kosfæstelsen set ud fra denne betragtning. Joseph Klausner kom frem til den konklusion, at "*Jesus var ikke Kristen, men Jøde..., men at der var så meget i Jesu Færd og Forkyndelse, at Jøderne ikke kunne og kan godkende ham*"... (som messias)¹³.

Jeg har fået fat i et lille hæfte udgivet af Dansk Jødisk Museum¹⁴, der forklarer lidt om disse regler på en oplysende måde. Her støder man som det første på navnet Koshermad dvs. mad som er tilladt at spise ifølge moseloven. Forfatteren fortæller at disse regler omhandler moralske aspekter der tvinger mennesket op på et højere plan, da en jøde ikke først og fremmest bestræber sig på at få en sund krop, men først og fremmest en sund sjæl. Den jødiske filosof Rambam konkluderede, at eksempelvis fisk, fugle og dyr ikke skader menneskets legeme, men påvirker sjælen og påvirker vores personlighed, karakter og opførelse¹⁵.

13 Side 215 (afsnittet: Hvorfor Jødedommen maa forkaste Jesus)

14 2004. Forfatter: Ester Edelsten
Titel: Jødiske Spiselove

15 Jødiske spiselove, side 5

Forfatteren oplyser også om, at ifølge 1. kapitel i første mosebog står, at mennesket oprindeligt levede vegetarisk. Gud tillod Adam at spise planter, urter samt frugter, men ikke jordens dyr. Forbudet varede ca. ti generationer og først da Noah fik grund under fødderne efter syndfloden, fik vi lov til at spise alle slag dyr med undtagelse af legemsdele fra levende dyr, fordi så længe sjælen er i dyret krop må det ikke spises, hvilket er et af de noahitiske love, derfor skal dyr slagtes rituelt forinden. Ligeledes må dyrets blod ikke spises, fordi blodet ifølge jødisk skik er dyrets sjæl og en jødes sjæl kan blive beskadiget, hvis det spises. Herudover må jøder ikke spise skadede dyr samt selvdøde dyr (eksempelvis en strandet hval) og syge dyr.

For at kød kan spises skal det som nævnt slagtes rituelt hos en autoriseret jødisk slagter med rabbinatets autorisation, der også fører tilsyn med autorisationen, hvilket foregår ved at sikre, at alt blodet løber bort fra halspulsåren (på samme måde som vi kender det fra halalslagting).

Ifølge jodeloven er det tilladt at spise kreaturer (dog ikke svin), fisk er også tiladt (men ikke skaldyr og ål). Mælk fra ged, får og ko er tilladt (kosher kreaturer). Dyreblod er også *no go*, derfor renses og saltes kød før stegning udelukkende fra rituelle slagtede dyr, hvor blodet er løbet fra

dem ved kosherslagtingen. Vedrørende alkohol skal vin fremstillet af druer have autoriseret kosherstempel fra rabbinatet og ikke-kosher vin må ikke nydes og anvendes til jødiske ritualer af ortodokse jøder.

Hvad er den ideelle føde for vores spirituelle udvikling?



Annie Besant har skrevet en bog med overskriften *Mennesket og dets legemer*¹⁶ som jeg i dette afsnit vil give en kort gengivelse af, afgrænset i forhold til hendes synspunkter i forhold til hvad vi skal gøre, i forhold til udvikle vores spirituelle oplevelser og evne via den føde vi indtager. Hun fraråder næringsmidler som ikke egner sig til menneskeføde ifølge hendes mening herunder alkohol, kød og fisk, skaldyr etc.¹⁷ I forhold dette udsagn skal vi holde os for øje, hvilken tid materialet er udkommet på, kontra vores

16 Udgiver: Teosofisk samfunds danske forlag. 1923. KBH

17 Side 17

moderne levevis, der er præget af industrialisering og tilsætningsstoffer, vækstfremmere etc. I en størrelsesorden som jo nærmest ikke var eksisterende på daværende tidspunkt. Derfor tror jeg også, at hun ville have forholdt sig kritisk til disse forhold også, hvis hun havde udgivet sin bog i vores levetid, hvilket jeg anser for vigtig at tage i betragtning.

Hun formulere en advarsel på denne måde, at hun skriver: *De som bygger deres legemer af saadant fordærvet materiale, tiltrækker ogsaa Elementaler af en meget uren Slags...*¹⁸ Hvormed hun oplyser om, at disse førnævnte forhold begrænser vores evne til at blive særligt sensitive væsner, der begrænser os i forhold til at skabe kontakt med ånderverdenen. Jo finere vi gør vort legeme, desto finere og skarpere bliver vores fysiske sanser skriver hun. Det er mit indtryk af Annie selv var i besiddelse af disse evner baseret på baggrund af den litteratur Teosofisk Samfund har udgivet og herved har gjort sig personlige erfaringer med det, hun skriver om baseret på clairvoyante evner.

Problemet for vores omstilling ligger i vores karma og ikke i legemet, vi bør derfor bestræbe os på at opnå det højeste niveau af fuldkommenhed i dette liv ved ikke at give efter for vores begær-natur til

18 do.

at opnå astral syn. *Det Menneske, som mener det alvorligt – ikke stødvis, men med stadig vedholdenhed – kan gøre alle de Fremskridt, han ønsker; medens det Menneske, som bare lader saaledes, vil løbe rundt i samme Kreds i mange en kommende Tilværelse...*¹⁹ – *thi alt, hvad der er usundt i Legeme, hæmmer det som Redskab...*²⁰

En sådan levevis vil ifølge Annie hjælpe vores krop til at blive mere modtagelig for finere vibrationer, som ikke opfattes af almindelig mennesker, og herved opnå større kraft til at hjælpe andre. Det vil gøre os til redskab for menneskehedens fremskridt og herved blive medhjælper for de store Teosofiske Mestres arbejde.²¹

Kommentar fra Edgar Cayce

Der er udgivet et lille hæfte om Kost og Sundhed på dansk²², der går mere i detaljer med, hvordan føden bør tilberedes Han bliver kaldt for den sovende profet, fordi han fik sine guddommelige indsigter imens han hvilede sig på sofaen. Hans indsigter omhandler mange forskellige emner, men her har jeg valgt at forholde mig "hans" syn på ernæring. Mit materiale er fra 2004 og udgi-

19 Side 21

20 Side 27

21 Side 29

22 Danske Edgar Cayce Selskab.
ISBN: 87-988803-1-4

verne har forhold sig til netop den problemstilling som jeg før har omtalt i forhold til den industrialiserede udvikling etc. Det Danske Edgar Cayce Selskab fraråder fast-food og junk-food og drikkevarer tilsat kulsyre. Edgar Cayces reading anbefaler desuden at spise grønt fra lokaldyrkede områder, da den vibration som er i afgrøderne lokalt er tilpasset vores kroppe og mener, at de produkter som fås i supermarkederne er udpinte og indholdet af vitaminer og mineraler er lavt sådanne steder, fordi det bliver høstet før de er modne. De mener endvidere, at den jord som afgrøderne bliver dyrket i, ofte er udpint pga. intensiv dyrkningsform med brug af pesticider og kunstgødning samt bestråling og overfladebehandling med kemikalier m.m.



Vedr. animalske produkter er situationen ikke bedre da disse er fyldt med medicinrester og hormoner. Han mener i øvrigt, at kosttilskud ikke er løsningen på dette problem pga. syntetiske fremstillingsmetoder, der høber sig op som affaldsstoffer.

Magnetisering

Arthur E. Powel har lavet et stort værk bestående af bind for hvert af de før illustrerede legemer. I bogen *Den æteriske dublet* kommer han ind på, hvordan magnetisering af genstande kan påvirke vores legeme godt og skidt, som jeg her ønsker at henvise til også. Han nævner, at mad er udsat for blive ladet med magnetisme fra dem som tilbereder den eller kommer i nærheden af den, derfor er det essentielt for okkultisten, at opretholde et sundt og rent legeme også fysik og undgå negativ magnetismepåvirkning. Ting der bliver tilberedt med hænderne især brød eksempelvis er særlig udsat, da magnetisme overføres og virker stærkest via håndfladerne, da løses dette problem som regel ved kogning eller stegning.

Interview af formand for LKK i Danmark og præst Kenneth Christensen

Jeg var interesseret i, at høre Kenneths synspunkter i forhold til den renhed som Arthur E. Powel er inde på, da jeg har konstateret, at ikke alle healere og clairvoyante er lige skarpe i deres evner, selvom de har de samme evner. Jeg spurgte også til om han personligt havde oplevet forskel på hvem som var celebrant, om han havde oplevet en forskel også selvom de havde modtaget samme ordination og indvielser på

baggrund at hans mange års medlemskab af kirken og rejseaktiviteter etc. Jeg forestiller mig at sygdom, levevis og meget andet kan gøre en forskel og være årsag til kompetenceforskellene, hvilket Annie Besant jo tydeligvis er enig med mig i og Kenneth er heller ikke afvisende overfor dette. Ved at studere den teosofiske litteratur nøjere, mener disse forfatter også, at udvikling af selvet og de åndelige evner er afhængig af personens udviklingsstadiet.

En Yogalærer har endvidere betroet mig, at man skal være forsigtig med hvem man betror sig til, og modtager velsignelser fra for at beskytte sig selv mod negative påvirkninger. Dette gælder i øvrigt hele mester discipelforholdet.

Afsluttende kommentarer

Hvis du vil langt i dette liv på den spirituelle rejse ifølge teosofierne og vores kirkes grundlæggere, er din livstil afhængig heraf, idet den påvirker din karma og reinkarnation. Hvis du vælger lysets vej og ønsker at blive en del af det hvide brodersøsterskab, så følg først og fremmest til dit hjertes vej, herefter intuitions og i sidste ende sindets vej, både i forhold til de daglige indkøb samt de dybere og svære beslutninger på moralsk/etik plan, hvilket vil gøre livet meget mere simpelt.

På samme måde som blomsten, der bliver plantet i jordens mørke muld, på trods af dette miljø strækker sig op igennem den, for at komme op til solens varme stråler, som den som udgangspunkt ikke har forudsætninger for at vide er der, men har et instinktiv fornemmelse af den skal strække sig mod og derfor søger måltret imod. Det er i øvrigt også denne forbindelse, som gnostikerne og esoteriske kristne mener er kernen i kristen erkendelsesvisdom.

Hvis du kunne lide denne artikelserie så glæd dig til min næste afhandling, der kommer i kommende numre. Næste tema kommer til at omhandle kristendommens syn på klima og miljø samt dyrevelfærd m.m.



I forlængelse af afhandlingen om vegetarisme, er der kommet følgende spørgsmål til præsterne og biskopperne:

1. Er det korrekt observeret, at LKK ikke har en officiel holdning til vegetarisme?
2. Er det korrekt iagttaget, at den uofficielle tradition og holdning til vegetarisme blandt det ældre broderskab stammer fra teosofiens verden som kirkens grundlæggere har taget med sig fra Teosofisk Selskab?
3. Har LKK en holdning til hvor langt I kan tillade jer at gribe ind i forhold til menige medlemmers privatsfære, som eksempelvis er tilfældes med Adventistkirken og i så fald hvor går grænsen?
4. Nogen holdning til økologi og slagtningsmetoder herunder halal og kosher eksempelvis?
5. Man kan være vegetar på mange måder og af mange årsager set i forhold til 1913, nuancer som Leadbeater og Besant ikke forholdte sig til dengang de afholdte foredrag om emnet. Hvad mener LKK om dette? Er det ok at være fleksitar eksempelvis?
6. Er der ikke god karma i at spise madspild? - Også selvom det er kød?

Sv. 1 LKK har ikke en officiel holdning til vegetarisme, men lader det være op til hver enkelt. Selv om det fremgår af fx. LKK's lære på side 5 i dette blad, at Guds liv findes i alle levende væsener, som således er vore brødre, og at vi ikke bør dræbe dem. LKK's tradition fra starten er da også, at hovedparten af medlemmerne, især præster og biskopper, følger en vegetarisk levevis.

Sv. 2 Da LKK navnlig tidligere i høj grad hvervede sit præsteskab og medlemmer fra Teosofisk Samfund, er dette naturligt.

Sv. 3 Ingen præst eller biskop vil nogensinde forbyde et medlem, at spise kød. Ud over at vi har denne berømte frihed, så kunne der også være en dybere karmisk årsag, som vi ikke kender, der lå til grund for at vedkommende skulle spise kød.

Sv. 4 Nej.

Sv. 5 Der er flere grader: veganer, lakto-ovo vegetar, flexitar. Den enkelte afgør selv, hvordan han vil leve. Det afhænger bl.a. af livssituation. Man kan heller ikke sige om en person er højere eller lavere udviklet ud fra det, som han spiser.

Sv. 6 Bekæmpelse af madspild indebærer en begrænsning af drab på dyr. Den åndelige indflydelse af kødspisning ændres dog ikke derved.

Nyheder og program

februar – maj 2020

LKK i Nordjylland genåbner

Efter at have været en hvilende kirke i en del år, ser det nu ud til at LKK i Nordjylland står foran en reinkarnation.

Løbet af de seneste måneder har diakon Per Hundrup forberedt sig på at skulle løfte arven og føre kirken videre i det nordjyske. Således er effekterne fra den gamle kirke samlet og er klar til at blive taget i anvendelse igen. Samtidig er der flere forskellige lokaler, som er med inde i overvejelserne.

Det er endnu for tidligt, at lægge et tjenesteprogram for foråret ind i bladet, og et fast tjenestested mangler også at falde på plads. Særligt interesserede er dog velkomne til allerede nu at kontakte Per på per@lkk-dk.dk. Det er helt sikkert, at der bliver brug for hjælpende hænder i den kommende pionertid.

Vi kan dog allerede meddele tre aktiviteter i Nordjylland i foråret:

Højmesse i Sæby

Søndag, den **26. april kl. 11.00**
Afholdes messe i Manegen, Rådhuspladsen 2, 9300 Sæby

Celebrering af Marias Bebudelse

Celebrant: regionalbiskop Jan Kvistborg

Diakon: Per Hundrup

Subdiakon: Kenneth Christensen

Efter messen vil der være mulighed for at indtage en kop kaffe og et lettere traktement.

Generalforsamling 2020

Foreningen liberal katolsk kirke afholder ordinær generalforsamling den **26. apri, kl. 14.00** i umiddelbar forlængelse af kirkekaffen.

Dagsorden eftger vedtægterne.

Alle medlemmer og interesserede er velkommen

Introduktion til Rosenkransen i Ålborg.

Den **10. maj kl. 14.00**. Introduktion til Rosenkransen i Ålborg.

Se venligst hjemmesiden.

Tid og sted kontakt venligst Birgit på telefon 61 31 91 93



Liberala Katolska Kyrkan i Sverige

Biskopsämbetet i Sverige

INBJUDAN

Välkomna att närvara/delta vid biskop elect Krister Fast
biskopskonsekration

lördagen den 2 maj 2020 kl. 11.00

och hans första mässa som biskop,

söndagen den 3 maj 2020 kl. 11.00

Plats:

S:t Mikael och alla Änglars Kyrka

Flottbrovägen 5, Stora Essingen, Stockholm

Biskop CW Leadbeaters Kirke

Sommervej 11, 4040 Jyllinge

Konto: 5396 0248423

Tjenesteliste



**Alle er velkommen,
men hvis det er mu-
ligt, bedes deltagelse
i tjenesterne meldt
senest dagen i før på
tlf 2874 1721 eller
mail [kenneth@lkk-
dk.dk](mailto:kenneth@lkk-
dk.dk).**

Sønd. d. 23. februar, kl. 10.30

Søndag quinquagesima

Sangmesse. Farve: rød. Motto: Hel-
ligånden som kærlighedens ild

**Efter messen holdes årsmøde i Bi-
skop CW Leadbeaters menighed**

Sønd. d. 22. marts, kl. 10.30

4. Søndag i fasten (lætare søndag)

Sangmesse. Farve: rosa. Motto: ån-
delig forfriskning

Sønd. d. 19. april, kl. 10.30

1. søndag efter påske

Sangmesse. Farve: hvid

Sønd. d. 17. maj, kl. 10.30

5. søndag efter påske

Sangmesse. Farve: hvid

Maria Magdalene Kirke, Nordsjælland

Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød

Konto: 9570 12734344



Tjenesteliste

Sønd. d. 8. marts, kl. 11.00

2. søndag i fasten

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: violet. Motto: talens kontrol

Sønd. d. 5. april, kl. 11.00

Søndag før påske (palmesøndag)

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: violet

Kl. 14.00 afholdes årsmøde i Maria Magdalenes menighed

Sønd. d. 31. maj, kl. 11.00

Pinsedag

Visdomsmeditation og sangmesse.

Farve: rød

Helligånds Oratorium, København

c/o Simone Andersen, Brumleby 103, 2100 København Ø

Konto: 5396 248326



Tjenesteliste

Sønd. d. 9. februar, kl. 10.30

Søndag septuagesima

Påkaldelse af verdensmoderen, hel-

bredelsestjeneste og messe. Farve:

rød. Motto: visdommens gave

Sønd. d. 12. april, kl. 10.30

Påskedag

Påkaldelse af verdensmoderen, hel-

bredelsestjeneste og messe. Farve:

hvid

Sønd. d. 10. maj, kl. 10.30

4. søndag efter påske

Påkaldelse af verdensmoderen, hel-

bredelsestj. og messe. Farve: hvid

Sønd. d. 8. marts, kl. 10.30

2. søndag i fasten

Påkaldelse af verdensmoderen, hel-

bredelsestjeneste og messe. Farve:

violet. Motto: talens kontrol

Sønd. d. 7. juni, kl. 10.30

Trinitatis søndag

Påkaldelse af verdensmoderen, hel-

bredelsestjeneste og messe. Farve:

hvid

Sankt Gabriels Kirke, Aarhus

Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Aarhus C

Konto: 1551 2377195



Tjenesteliste

Der er efter tjenesterne mulighed for et let vegetarmåltid og kaffe/te med kage for kun 30 kr. Herunder er der også mulighed for at stille spørgsmål til messen og kirken som helhed.

Sønd. d. 2. februar, kl. 11.00

Herrens fremstilling i templet (Kyndelmisse)

Sangmesse med velsignelse af lysene

Alle er velkommen til at medbringe egne lys til velsignelse.

Efter messen afholdes årsmøde i Sankt Gabriels menighed

Sønd. d. 1. marts, kl. 11.00

1. søndag i fasten

Helbredelsestjeneste og sangmesse.
Farve: violet. Motto: selvransagelse

Sønd. d. 5. april, kl. 11.00

Søndag før påske (palmesøndag)

Sangmesse med velsignelse af palmegrenene. Farve: violet. Motto: dømmekraft.

Sønd. d. 3. maj, kl. 11.00

3. søndag efter påske

Helbredelsestjeneste og sangmesse.
Farve: violet. Motto: skelneevne.

Sønd. d. 7. juni, kl. 11.00

Trinitatis søndag

Sangmesse. Farve: hvid.

Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som lægger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoteriske kristne tradition ligger vægt på vorf ødelagte forhold til Gud, ligger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi alle er lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

CW Leadbeaters hovedværk

Videnskaben om sakramenterne

er udkommet på dansk

køb den i din lokale menighed

CW Leadbeaters bog Videnskaben om Sakramenterne er udkommet på dansk i bogform. Den er blevet til i et samarbejde mellem udgiveren Else Marie Post og liberal katolsk kirke og udkommet på forlaget Books on Demand.

Bogen er en videnskabelig undersøgelse af den effekt gudstjenesterne har på de indre planer. Den indeholder en beskrivelse af den revision af den gamle tjenesteform, Leadbeater og Wedgwood gennemførte i kraft af grundig teologisk forståelse og med hjælp af clairvoyancens nådegave. Bogen indeholder gengivelser af den gradvise opbygning af den åndelige bygning, som rejser sig un-

der messen. Samtidig er bogen også et dybt kig ned i den særlige esoteriske kristendom, som er liberal katolsk kirkes særlige kendetegn. Det bevidste samarbejde med englenerne bliver beskrevet indgående, og kirkens brug af de syv stråler med tilhørende juveler forklares omhyggeligt.

Videnskaben om sakramenterne kan læses som en indføring ind i en fantastisk verden af ceremoniel, kristen, hvid magi og er et lækkert og nyttigt opslagsværk for den som er interesseret i den liberalkatolske niche i religionernes verden.



Ved køb i LKK koster den 320 kr.