

# *Sanctus*

*- et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke*

**Nr. 13 — november 2009**



**liberal katolsk kirke i Danmark**

## Sankt Maria Kirken, Aalborg

### Ansvarshavende præst:

Jan Kvistborg  
Myrdalstræde 102 B.1., 9220 Ålborg Ø  
Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

## Helligåndskirken, København

### Ansvarshavende præst:

Kenneth Christensen  
Egegårdsparken 5, 4000 Roskilde  
Tlf: 4634 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

### Præst

Uffe Børjesen  
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg  
Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk.dk

## Sankt Gabriels Kirke, Århus

### Ansvarshavende præst:

Mogens Blichfeldt  
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke  
Tlf: 8699 7707; mail: mogbli@lkk-dk.dk

## Center Maria Magdalene, Nordsjælland

### Ansvarshavende diakonisse:

Birgit Adelsteen Ljungdahl  
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød  
Tlf: 6131 9193; mail: birgit@lkk-dk.dk

## Center vor Frue og alle engle, Støvring

### Ansvarshavende præst:

Asbjørn From Jørgensen  
Vestre Allé 6, 9530 Støvring  
Tlf.: 9837 3401; mail: from@lkk-dk.dk

## Center Skt. Knud, Storstrøm

### Ansvarshavende præst, generalvikar i Danmark

Uffe Børjesen  
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg  
Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk.dk

## Center Skt. Mikael, Fyn

### Ansvarshavende præst:

Natascha Høyer  
Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg  
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

## Center Skt. Rafael, Midtjylland

### Ansvarshavende præst:

Heinrich Nielsen  
Roevej 6, 8643 Ans By  
Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkk-dk.dk

## Biskop emeritus:

Kai Jørgensen  
Grønningen 10, Taastrup, 8410 Rønede  
Tlf: 8636 7720; mail: kai@lkk-dk.dk

## Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen  
liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt:  
marts, juli og november.

Indlæg sendes til Uffe Børjesen.

Artiklerne udtrykker forfatterens  
meninger, ikke altid redaktionens.

### Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk  
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

### Ansvarshavende redaktør:

Uffe Børjesen.

# Sanctus

- et magasin som beskriver LKK i Danmark

*Af Uffe Børjesen.*



**D**ette nummer af Sanctus vil koncentrere sig om at bringe en del nyheder, lokalt, nationalt og internationalt.

**F**ørst lokalt; magasinet har skiftet redaktør mens det har været sommerferie. På den indholdsmæssige side vil det ikke medføre de store forandringer; vi vil stadig være et magasin, der beskriver Liberal Kattolsk Kirkes filosofi, idé og daglige praksis.

**N**ationalt, er der også sket nye ting: LKK i Danmark er en del af det netværk, som hedder Esoterisk Netværk og har været det i nogle år. Netværket har en flad organisatorisk struktur, der har ét enkelt formål, nemlig at give de deltagende grupper mulighed for at inspirere hinanden i det arbejde de hver for sig udfører. På nuværende tidspunkt er grupperne fra Danmark, Norge og Sverige.

**N**etværket holdt sit årlige inspirationsmøde på Birkemo-segård, som er hjemsted for Den Gyldne Cirkel, på Nordsjælland og er blevet udvidet med en del grupper og består nu af lidt mere end 25 forskellige grupper, der alle arbejder

på baggrund af en esoterisk livsforståelse, som den er udtrykt af forfattere som bl.a. C.W. Leadbeater, G. Hodson, Alice A. Bailey og Lucille Cederkranz.

**E**n af de beslutninger man tog på mødet var at holde en esoterisk sommerskole næste år, i perioden 7. – 11. juli, et eller andet sted i Danmark. Mere om den begivenhed senere.

**L**KKs øverste myndighed, General Episcopal Synod (GES), har holdt møde i Belgien i juli denne sommer. Der er en beskrivelse af mødet andetsteds i dette magasin. Blandt meget andet koncentrerede dette møde sig om at udvælge nye biskopper, heriblandt til Danmark.

**D**et har i en række år været et stort ønske i Danmark at "få" en ny dansk biskop og i påsken 2009 sendte repræsentanter for de danske menigheder en opfordring til vores regionalbiskop Maurice, om at sætte den proces i gang, som skulle munde ud i udvælgelsen af en ny dansk biskop. GES pegede på Uffe Børjesen som ny bisp for Danmark og i samme åndedrag ændredes det geografiske område, som tidligere har udgjort vores regionat.

**I**al sin enkelhed betyder det, at der i Danmark skal konsekkreres en ny biskop i den nærmeste fremtid og at Danmark nu er en selvstændig kirkeprovins i LKK.

**M**ed disse nyheder vil redaktøren hilse alle velkommen tilbage efter en god lang sommerferie.



## Oplevelser på pilgrimsvandring på El Camino, Spanien

*Af Walter Bang*



**J**eg modtog en invitation fra min kæreste Lily om at gå Caminoen med hende. Impulsiv, som jeg er, takkede jeg ja! Dette med nogle betænkeligheder, om jeg var klar til dette, såvel menneskeligt som fysisk.

**J**eg så det samtidig som en mulighed for at lære Lily godt at kende og se, om vi kunne gennemføre denne vandring sammen uden ”at rive hovederne af hinanden”. Det lykkedes!

**U**den anden forberedelse end en ny rygsæk, nogle gode vandre-sko og en portion gode forventninger startede vi så den 2. maj i Pamplona, lige syd for Pyrenæerne.

**J**eg havde valgt at ”se hvad der skete”, uden at læse div. bøger osv. for at få nogle helt subjektive

oplevelser og indtryk. Nogle venner sagde, at jeg ville forandre mig for altid! Det gjorde jeg vist også.

**D**e oplevelser, der står som bil- leder på min nethinde og i mit sind var mange og varierede.

**F**ørst og fremmest: Storke på næsten alle kirketårne, ruiner overalt, stille bøn i kirkerne om at få velsignet vor færd, brændende sol uden skygge, fysisk udfordring, nattergallesang døgnet rundt, blomster, spændende skove og træer, fantastiske katedraler og kirker, væggelus, kærlighed og omsorg blandt pilgrimme og herbergsværter, international solidaritet, god vin og mad, vabler og ømme fødder og ben, overnatning på herberger med mange og forskellige mennesker, regn og mudder, floder og rene kilder, blomster og urter og ikke mindst spiritualitet.

## Hvad er så spiritualitet?

Er det den stille andagt? Messerne? Naturen og menneskene? Samværet med andre? Teorierne om karma (instant karma)?

Spiritualitet er for mig mange lag hos os. Når nogen eller noget rører os dybt i hjertet eller sindet. Når nogen arbejder med at ”udslette deres ego”? Disse oplevelser havde jeg mange af!

Den største af alle er svær at pege på. Måske nok den afsluttende pilgrimsmesse i Santiago de la Compostella. I denne katedral var samlet rigtig mange mennesker. Der var en fantastisk energi i pilgrimsgruppen. Det var en stor oplevelse at se 5 præster hejse et kæmpe røgelseskar højt op i 3 høje hvælvinger, og at se, at røgelseskarret svingede hele vejen

igennem katedralen lige over vore hoveder. Det var nu også fantastisk at se en flok delfiner i Atlanten!

Det er egentlig svært at beskrive alle disse oplevelser. Det er også svært at præcisere, om de har ændret mig! Det mærker jeg, de har... samtidig med at jeg har svært ved at sætte ord og begreber på. Jeg ved, at jeg har ændret mig, men ikke rigtig hvordan.

For at få nogle flere indtryk tror jeg, at jeg skal tage turen igen om nogle år.

Hvis læseren har lyst, kan man Google de mange billeder jeg tog på adressen: [www.picasaweb.com/busser1946](http://www.picasaweb.com/busser1946). Dette link skal skrives ind i jeres browser og burde så virke!



# Den hellige salvning

Af Kenneth Christensen

*Dette er den tredje artikel i en serie om de syv sakramenter. Disse nådegaver eller mysterier er en af de absolutte kerneydelser i liberal katolsk kirke. Ceremonierne omkring dem omgærdes med stor respekt, idet kirkenes opgave fra starten har været at bevare den sakramentale kraft i sit fulde omfang og føre den ind i den nye tidsalder, indtil den tid kommer, hvor stafetten skal gives videre, på samme måde som den kristne kirke overtog den fra de ældre religioner.*



Isidte nummer af Sanctus blev det omtalt, hvordan præsten benytter to af de hellige olier, dåbsolien og chrismaen ved dåben.

Den tredje af disse olier kaldes sygeolie, *oleum infirmorum*, og er fra gammel tid benyttet ved den velkendte *sidste olie*. Denne sidste olie er for de fleste i dagens Danmark kun kendt fra film, hvor man ser en døende person ligge i sin seng, mens en hidkaldt præst med alvorlig mine kommer ind i rummet og salver og knæler ved sengens sider med foldede hænder. Herefter salves personen i sengen, og til sidst modtager han den hellige kommunion for sidste gang – det såkaldte vandringsbrød – således at han med

tryghed kan drage af sted for at møde sin skaber.

Den oprindelige hensigt med den hellige salvning var at indgyde mod og fremskynde en helbredelse hos den, som blev salvet. En intention som nok gik lidt fløjten, når salvingen kun benyttedes som den sidste olie, for idet præsten kom til den syge for at salve ham, vidste han, at han skulle dø. Hvis dette så ikke var lige, hvad man håbede på, kunne panikken nemt gribe en.

Da CW Leadbeater i 1919 skrev sit store værk *Læren om sakramenterne*, spåede han, at den romerskkatolske kirke inden længe ville føre dette sakramente tilbage til også at blive benyttet ved sygdom, som det var inden grådighed og overtro begrænsede dets brug i det 13. århundrede. Også i dette tilfælde viste han sin clairvoyante evne, idet romerkirken ved det andet vaticanerkoncil i begyndelsen af 1960'erne vedtog at ændre den sidste olie til de syges salvelse. Et skridt liberal katolsk kirke havde foretaget 45 år tidligere.

## Helbredelsestjenesten

Oftest foregår den hellige salving i kirken under den såkaldte helbredelsestjeneste. Efter

den obligatoriske påkaldelse af den hellige treenighed, renses den psykiske atmosfære i kirken ved brug af vievand. Hvis tjenesten følger umiddelbart efter en messe undlades disse to handlinger, da de er foretaget under messen. Herefter påkaldes den helbredende engel, hvis opgave det er at formidle den helbredende kraft. Denne engel tilhører ærkeenglen Rafaels orden af helbredende engle.

**H**erpå følger absolutionens sakramente, med mindre der lige har været en forudgående messe. Dette sakramente vil blive omtalt i en senere artikel. Efter en salme og en læsning fra Jakobs Brev synges en påkaldelse af Gud Helligånden, *Veni Creator*. Selvfølgelig er Helligånden altid til stede, ellers ville der intet liv være, men når vi særligt fokuserer på dette aspekt af Guddommen, bliver nærværet intensiveret betragteligt og får en mere direkte forbindelse med de tilstedeværendes sind.

**F**ørst når således både kirkerummet og de tilstedeværende er tilbørligt forberedt, og den formidlende kraft fra englen og Helligånden er påkaldt kan salvingen påbegyndes. En efter en nærmer de, som ønsker at modtage sakramentet sig altret for at blive salvet. Sakramentet meddeles i tre tempi: først en eksorcisme, hvor enhver astral eller mental urenhed blæses bort; derpå selve salvingen i Kristi navn med påkal-

delse af Rafael, den store healer, og vor Frue Maria, som lindrer smerte; til sidst lægger præsten hænderne på hovedet af personen og kanaliserer den helbredende kraft ind i systemet. Præsten behøver ikke at vide, hvad den enkelte fejler, selv om det i visse tilfælde kan hjælpe ham til at koncentrere kraften. Det behøver heller ikke handle om en fysisk endelige psykisk sygdom, salvingens sakramente går også ind og virker på mere subtile lag hos mennesket.



**S**elv om personen, der modtager sakramentet ofte kan mærke både det ene og det andet, er det ikke således, at folk på mirakuløs vis med ét bliver befriet for deres problemer. Sakramentet fjerner ikke en eventuelt karmabetinget skavank, men under alle omstændigheder fremmer den den naturlige proces for genopretning af den naturlige sundhed. Det er også muligt at modtage salvingen pr. stedfortrædende. I så tilfælde siger man navnet på den man ønsker, at den helbredende kraft skal tilflyde, til præsten lige inden man

knæler. Så vil præsten sørge for at kraften bliver kanaliseret til rette vedkommende. Det er ligeledes muligt selv at hjælpe andre, ved at man efter at være blevet salvet sidder og koncentrerer sig om en eller flere personer med den ekstra kraft, man netop er blevet tildelt.

**E**fter salvningen inviteres alle til at modtage den hellige kommunion. Hvis der efter en messe følger en helbredelsestjeneste, venter de, som vil deltage i denne med at modtage nadveren til helbredelsestjenesten, idet nadverens sakramente forstærker salvningsens virkning. Det hele rundes af med en bøn som forsegler de finere legemer, således at kraften ikke fuser ud så hurtigt, ligesom en forbindelse lukker et åbent sår, samt en velsignelse til at gå hjem på.



### Privat salvning

**H**vis man ikke har mulighed for at komme til kirken på grund af svær sygdom, er der naturligvis mulighed for at få en præst hjem til sig

selv eller til sygehuset for at meddele sakramentet. En situation, hvor privat healing hjemme hos folk ofte benyttes, er i forbindelse med husvelsignelser.

**I**tilfælde hvor der har været voldsomme ting, der har huseret, poltergeister, spøgerier, meget dårlige energier, kan beboerne i det hjem-søgte hus naturligt nok være i en følelsesmæssigt dårlig stand. Når utøjet er fjernet fra boligen under den åndelige rensing, som en husvelsignelse er, kan det derfor føles passende at foretage en efterfølgende salvning, så også sindet bliver befriet for besættelsens efterladenskaber.

### Den sidste olie

**S**elv om brugen af den hellige salvning benyttes i videre omfang end tidligere, er den sidste olie stadig i brug.

**F**ørst kommer den sædvanlige påkaldelse af den treenige Gud og meddelelse af absolutionens sakramente. Under private former kan denne godt have et mere personligt præg, eller den kan siges stedfortrædende, hvis den syge eller døende er for svag. Men herefter følger en helt speciel udvidet absolution der er forbundet med en salvning. Medens sanseorganerne øjne, ører, næse, læber og hænder salves fremsiger præsten en meget smuk forladelse for alle de forseelser, man måtte have



begået ved at se, høre, smage og berøre. Herefter salves chakraerne, enten direkte på eller lige over deres fysiske placering. Således bliver der nærmest slukket og lukket for systemet, således at overgangen kan blive så ukompliceret som muligt.



Efter salvningen modtages viaticum, vandringsbrødet, og den lille tjeneste afsluttes med en velsignelse. Herefter vil en dyb fred indtræffe og den døende vil fyldes af en særlig ro.

Jeg kan huske, hvordan jeg selv som helt nyordineret præst i forbindelse med en visit i Göteborg var blevet bedt om at besøge et ældre medlem af menigheden på et plejehjem, for at foretage et privat salving. Da jeg så kvinden fik jeg den indskydelse, at det måske ville være bedre at give hende den sidste olie. Det gjorde jeg så, og 14 dage efter var hun død. Jeg kunne ikke lade være med at spekulere på om jeg mon havde slået hende ihjel.

Det kan ofte være vanskeligt for os mennesker, at forudse, hvordan sakramenterne virker. Den sidste olie kan også virke helt modsat. En af de tidligere præster i København havde en far på hospice, som ikke havde langt igen. Han gav ham da den sidste olie, hvilket imidlertid havde den stik modsatte virkning end forventet. I stedet for at sove ind i ro og fred, vågnede han op til dåd og ville hjem og have kaffe. Ingen indsovning i denne omgang. Det kom dog et par uger senere. Ingen kan undfly døden.

### Efterskrift

Isalmen *Veni Creator* synger vi:  
*Syvfoldig er din gaves art,  
 i dig vi ser Guds finger klart.*

Der er en forskel på hvordan man forstår *Helligåndens syv gaver*. Den traditionelle fortolkning stammer fra Esajas 12,2, men da der er nogle af disse begreber, som ikke lever op til den liberalkatolske opfattelse af åndeligt arbejde, er de udskiftet. De syv gaver er det samme som de syv stråler.

<b>Traditionelt</b>	<b>Liberalkatolsk</b>
Visdom	Visdom
Forstand	Takt
Råd	Harmoni
Styrke	Styrke
Klogskab	Kundskab
Fromhed	Hengivenhed
Gudsfrygt	Orden

## Bispesynode i Belgien 2009

*Af Uffe Børjesen*

Med regelmæssige mellemrum mødes biskopperne i Liberal Katolsk Kirke for at diskutere forhold som har betydning for kirkens ve og vel. Denne samling af biskopper udgør kirkens øverste myndighed, som på engelsk hedder "the General Episcopal Synod", i daglig tale GES; på dansk hedder den bispesynoden. I de fleste tilfælde går der år mellem at disse møder finder sted og dagsordnen til møderne er sjældent offentliggjorte.

For nogle år siden var spørgsmålet om kvinder i ordinationssystemet igen på dagsordnen i GES. Dette spørgsmål har optaget mange i kirken i rigtigt mange år og var første gang til debat i GES i 1970'erne. Dengang var nogle for og andre imod. Et vigtigt aspekt, dengang, var nok at ingen andre kirker med den apostolske succession på det tidspunkt havde ordineret kvinder. Under alle omstændigheder valgte GES, dengang i '70-erne, at lade være med at tage spørgsmålet til beslutning.

Spørgsmålet var igen på dagsordnen i GES i begyndelsen af det nye årtusind. Denne gang var nogle MEGET FOR og andre MEGET IMOD og det var ikke muligt at tage beslutning om spørgsmålet i GES.

Imodsætning til 1970'erne blev efterspillet anderledes og i praksis blev den umiddelbare løsning at den strømning, som var FOR begyndte at ordinere kvinder efter den ritus som også mænd ordineres efter.

Den strid som fulgte efter blev kirkens lovgivning et aksepunkt, som på mange måder afslørede hvordan lovgivning kan følges til punkt og prikke uden at skabe løsninger.

En ud af flere konsekvenser har været at den gode tone og det administrative/formelle samarbejde, indtil videre, er ophørt mellem FOR/IMOD strømningerne i LKK.

Jeg medtager denne historie af flere grunde. Først for at illustrere hvor lang tid ting kan tage i LKKs noget tunge organisatoriske system. For det andet for at pege på at der er foregået en del refleksion på hændelserne i den strømning, som repræsenteres af biskopperne ved dette års GES-møde.



*Uffe Børjesen og Joan Warnon,  
LKK's første kvindelige præst*

**B**ispesynoden mødtes i år for at sætte en fornyelsesproces i gang; både i bispesynoden og i kirken lovgivning. Til mødet var inviteret en række præster og diakoner fra Europa og Canada. Vi blev bedt om at udtænke en ny måde at træffe beslutninger i LKK.

**V**i sagde ”ja, tak” til invitationen og nåede hurtigt til enighed om at fastholde de fælles rammer for kirken tjenester/liturgien, men at blive meget mere fleksible i forhold til at respektere lokale procedurer, traditioner og forhold i administrationen af kirken.

**V**i fokuserede på behovet for en mere tidssvarende, bedre og mere åben, kommunikation i kirken; at bruge nye kommunikationsformer til offentliggørelse af dagsordner og referater mv. Disse skal også bruges til regelmæssig høring i de lokale kirker/menigheder.

**V**i blev dog hurtigt enige om at menighederne manglede til det-

te møde, men at vi ville tage overvejelserne med hjem og diskutere dem i vores menigheder.

**D**e foreløbige resultater af præsternes overvejelser blev forelagt bispesynoden og vil medvirke som grundlag for forslag til ny lovgivning i kirken.

**D**e tilstedeværende præster var også potentielle kandidater til nye biskopper og som sådan blev to nye valgt; Jean-Marc Warnon som ny biskop i Belgien og Uffe Børjesen som ny biskop i Danmark.

**F**orberedelserne til en bispekonsekration er allerede gået i gang. Konsekrationen skal finde sted i Danmark og vi leder lige nu efter et velegnet sted, med plads til ca. 150 personer, gerne centralt i Danmark. Når vi har fundet det, skal der fastsættes en dato.

**I**ndtil konsekrationen har fundet sted er Uffe Børjesen blevet udpeget som generalvikar for regionalbiskop Maurice.



*Familiebillede af de deltagende biskopper, samt de inviterede præster og lokalt kleresi.*

## Nyheder og program november – februar

### Helligåndskirken, København

#### Alle helgens dag

**Den 1. november** fejres alle helgens dag. På denne dag er sløret mellem de levendes og de afdødes verden særlig tyndt. Der er derfor tradition for at skrive navnene på alle de, der er døde i årets løb på forbønslisten.

Hvis man ikke har mulighed for at komme til messe, er der altid mulighed for at ringe eller skrive til præsten og bede om at navnene på de syge, de gravide eller de afdøde bliver skrevet på forbønslisten, således at noget af kraften og velsignelsen fra messen kan blive disse mennesker til del.

#### Midnatsmesse juleaften

**Den 24. december** vil vi i julenattens stilhed byde Kristuslysets fødsel velkommen. På denne den helligste af alle nætter vil kirken være illumineret af levende lys, og Kristi nærvær være særligt levende. Vi vender vor opmærksom mod dette nærvær og styrker os til det kommende år.

#### Kyndelmisse

**Den 2. februar** bliver alle de lys, der skal bruges i det kommende år velsignet, og alle har mulighed for at få deres egne lys velsignet også.

## Tjenesteliste

*Brønshøj Kirkevej 4B, 2700 Brønshøj*

**Lørd. d. 31. oktober kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

**Sønd. d. 1. november, kl. 11.00**  
Sangmesse, Alle helgens dag. Farve: hvid.

**Lørd. d. 14. november, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse

**Sønd. d. 15. november, kl. 11.00**  
Sangmesse, 23. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: teori og praksis

**Lørd. d. 28. november, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

**Sønd. d. 29. november, kl. 11.00**  
Sangmesse, 1. søndag i advent. Farve: violet. Motto: skelneevne

**Lørd. d. 12. december, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

**Sønd. d. 13. december, kl. 11.00**  
Sangmesse, 3. søndag i advent. Farve: violet. Motto: Kærlighed

**Torsd. d. 24. december, kl. 23.30**  
Julemidnatsmesse. Kristi fødsel. Farve: hvid

**Lørd. d. 9. januar, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental  
velsignelse.

**Sønd. d. 10. januar, kl. 11.00**  
Sangmesse, søndag i festugen for  
helligtrekonger. Farve: hvid.

**Lørd. d. 23. januar, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental  
velsignelse.

**Sønd. d. 24. januar, kl. 11.00**  
Sangmesse, 3. Søndag efter hellig-  
trekonger. Farve: grøn. Motto: Op-  
rigtighed og talens kontrol

**Lørd. d. 6. februar, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental  
velsignelse

**Sønd. d. 7. februar, kl. 11.00**  
Sangmesse, celebrering af fremstil-  
lingen i templet (kyndelmisse) Far-  
ve: hvid. Velsignelse af årets lys.

*Alle kan medbringe sine egne lys til  
kirken, som så vil blive velsignet un-  
der tjenesten.*

**Lørd. d. 20. februar kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental  
velsignelse.

**Sønd. d. 21. februar, kl. 11.00**  
Sangmesse, 1. søndag i fasten. Far-  
ve: violet. Motto: selvransagelse

**Lørd. d. 6. marts, kl. 19.00**  
Helbredelsestjeneste og sakramental  
velsignelse.



**Maria Magdalene kirkecenter  
Nordsjælland**

### Tjenesteliste

*v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Han-  
sensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød*

**Sønd. d. 22. november, kl. 11.00**  
Sangmesse, søndag før advent. Far-  
ve: rød. Motto: Uvidenhedens ophør.  
En dag viet til Helligånden.

**Sønd. d. 27. december, kl. 11.00**  
Vor Frue tjeneste, Rafelstjeneste og  
prim med kommunion, 1. søndag ef-  
ter jul. Farve: hvid.

**Sønd. d. 24. januar, kl. 11.00**  
Sangmesse, 3. søndag efter helligtre-  
konger. Farve: grøn. Motto: Oprig-  
tighed og talens kontrol.

**Sønd. d. 28. februar, kl. 11.00**  
Vor Frue tjeneste, Rafelstjeneste og  
prim med kommunion, 2. søndag i  
fasten. Farve: violet.

**Sønd. d. 28. marts, kl. 11.00**  
Sangmesse, palmesøndag. Farve:  
violet. Motto: Oprigtighed og talens  
kontrol.



## Sankt Knuds kirkecenter Storstrøm

*v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej  
73 B, 4760 Vordingborg*

*Ring venligst for nærmere oplysning  
om tjenester på tlf.: 2446 0874.*

*Træffetid hver mandag aften ml.  
18.30 og 19.00*



## Sankt Mikael kirkecenter, Fyn

*v/ Natascha Høyer, Walkendorffsvej  
88, 5700 Svendborg*

*Ring venligst for nærmere oplysning  
om tjenester på 6325 5015*



## Sankt Rafael kirkecenter Midtjylland

*v/ Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643  
Ans By*

*Ring venligst for nærmere oplysning  
om tjenester på 8684 1848*



## Sankt Gabriels Kirke, Århus

### Tjenesteliste

*Lysets Hus, Posthussmøgen 11C,  
8000 Århus C*

**Sønd. d. 8. november, kl. 11.00**  
Messe og helbredelsestjeneste, 22.  
søndag efter Trinitatis. Farve: grøn.  
Motto: Retledt virke.

**Sønd. d. 6. december, kl. 11.00**  
Messe og helbredelsestjeneste, 2.  
søndag i advent. Farve: violet. Mot-  
to: Selvforglemmelse.

**Tirsd. d. 24. december, kl. 11.00**  
Messe og helbredelsestjeneste, Kri-  
sti fødsel. Farve: hvid.

**Sønd. d. 17. januar, kl. 11.00**  
Messe og helbredelsestjeneste, søn-  
dag i festugen for Herrens dåb. Far-  
ve: hvid.

**Sønd. d. 14. februar, kl. 11.00**  
Messe og helbredelsestjeneste, søn-  
dag quinquagesima. Farve: rød.  
Motto: Helligånden som kærlighe-  
dens ild. En dag viet Helligånden



## Vor Frue & alle engle kirkecenter Støvring

*v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre  
Allé 6, 9530 Støvring,*

*Ring venligst for nærmere oplysning  
om tjenester på 9837 3401*



## Sankt Maria Kirken, Aalborg

### Tjenesteliste

*Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,  
indgang ved posthuset, Torvet 5,  
9400 Nørresundby*

## Lørdag d. 12. december, kl. 14.00

Helbredelsestjeneste og sakramental  
velsignelse.

**Søndag d. 13. december, kl. 11.00**  
Sangmesse, 2. søndag i advent. Far-  
ve: violet. Motto: selvforglemmelse.

### Januar - februar 2010

*På grund af Ålborg kommunes plan-  
lægning er det ved redaktionens slut-  
ning ikke muligt at sige, hvornår tje-  
nesterne for januar og februar finder  
sted.*

*Så snart tjenstedatoerne ligger fast,  
vil disse blive offentliggjort på libe-  
ral katolsk kirkes hjemmeside: [www.lkk-dk.dk](http://www.lkk-dk.dk).*

*Medlemmer af Sankt Maria Kirken  
vil få et personligt brev med dato-  
erne tilsendt omkring 1. december.*



Liberal katolsk kirke er en esoterisk gnostisk kirke, derfor er dens fortolkning af den hellige skrift ofte i disharmoni med den eksoteriske kirketradition, som lægger stor vægt på dogmernes ufejlbarlighed og på en formalistisk udlægning af skriftens ord. Hvor den eksoteriske kristne tradition lægger vægt på vort ødelagte menneske til Gud, lægger den esoteriske tradition vægt på Kristus i det enkelte menneske, sjælen eller bevidsthedens indre lys. LKK fremhæver det faktum, at vi er alle lysets børn, og vores indre lys er ét med kilden til alle lys. Vi lever derfor ikke i fortabthed, adskilt fra Gud, men er udødelige gnister fra Guds ild.

## Hvad er Liberal Katolsk Kirke?

- En kirke for det åndeligt søgende menneske.
- En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.
- En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav.
- En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab.

Liberal katolsk kirke (LKK) er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater.

Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma (loven om årsag og virkning) og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre; mesterhierarkiet.

Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession, som LKK i fuld gyldig form har fået overført via den gammelkatolske kirke i Holland-England.

Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave:

- at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling.
- at være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter, som er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling.

- at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med ceremonierne indre væsen og åndelige funktion og et bevidst samarbejde med englehierarkiet. Denne viden hviler på åndsvidenskab og resultater fra clairvoyant forskning, som har afsløret kristuskrafternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremonierne mystik og magi.

Liberal katolsk kirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derved, via den katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme.

Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Guds frygt og syndighed. Den erkender, at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, til den fuldt ud manifesteres i den enkelte, og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås.

Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds moderskab og Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium.

Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i LKK kan ordineres til præst og konsekkreres til biskop på lige fod.

Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis, og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.