

Sanctus

— et magasin, som beskriver liberal katolsk kirke

Nr. 15 — juli 2010



liberal katolsk kirke i Danmark

Sankt Maria Kirken, Aalborg

Ansvarshavende præst:

Jan Kvistborg
Hasselvej 50, 9260 Gistrup
Tlf: 2242 5087; mail: jan@lkk-dk.dk

Helligåndskirken, København

Ansvarshavende præst:

Kenneth Christensen
Egegårdsparken 5, 4000 Roskilde
Tlf: 4634 1721; mail: kenneth@lkk-dk.dk

Præst

Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk.dk

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Ansvarshavende præst:

Mogens Blichfeldt
Randersvej 90, Bendstrup, 8544 Mørke
Tlf: 8699 7707; mail: mogbli@lkk-dk.dk

Center Maria Magdalene, Nordsjælland

Ansvarshavende diakon:

Birgit Adelsteen Ljungdahl
Hansensvej 10, 1. tv., 3400 Hillerød
Tlf: 6131 9193; mail: birgit@lkk-dk.dk

Center vor Frue og alle engle, Støvring

Ansvarshavende præst:

Asbjørn From Jørgensen
Vestre Allé 6, 9530 Støvring
Tlf.: 9837 3401; mail: from@lkk-dk.dk

Center Skt. Knud, Storstrøm

Ansvarshavende præst, generalvikar i Danmark

Uffe Børjesen
Knudsskovvej 73 B, 4760 Vordingborg
Tlf: 2446 0874; mail: uffe@lkk-dk.dk

Center Skt. Mikael, Fyn

Ansvarshavende præst:

Natascha Høyer
Walkendorffsvej 88, 5700 Svendborg
Tlf: 2238 8244; mail: natascha@lkk-dk.dk

Center Skt. Rafael, Midtjylland

Ansvarshavende præst:

Heinrich Nielsen
Roevej 6, 8643 Ans By
Tlf: 8684 1848; mail: heinrich@lkk-dk.dk

Biskop emeritus:

Kai Jørgensen
Grønningen 10, Taastrup, 8410 Rønde
Tlf: 8636 7720; mail: kai@lkk-dk.dk

Sanctus:

Sanctus udgives af foreningen
liberal katolsk kirke i Danmark.

Bladet udkommer tre gange årligt:
marts, juli og november.

Indlæg sendes til ansv. red. Jan Kvistborg
Artiklerne udtrykker forfatterens
meninger, ikke altid redaktionens.

Kirkens webadresse:

www.lkk-dk.dk
Her kan tidligere numre af Sanctus læses.

Forside:

Martin Poser: Biskop Otto viking.

Velkommen

Kære alle, velkommen til et nyt nummer af Sanctus. Da Danmark om kort tid får en ny biskop, har redaktionen valgt at lade ”biskoppen” være det gennemgående tema. En biskop formidler en betydningsbærende energi ind i kirkens liv og virke. En energi, som kan have en enorm positiv virkning, hvis den bliver modtaget bevidst af den samlede gruppe og fornuftigt videreformidlet ind i konstruktive og opbyggelige projekter. Via den gennemgående billedeserie af forskellige biskopper, illustreres den linje af personer, som gennem tiderne har været vigtige energikilder for LKK i Danmark – det skal de have tak for.

Før Uffe Børjesen tager sin plads i den biskoppelige linje, kan vi i

det efterfølgende læse Uffes Tanker om at skulle være biskop. En bispekonskration er en ”åndelig operation”. I artiklen Episkopatet er der gjort et forsøg på, at beskrive hvad en konsekration gør ved det menneske, som har sagt ja til at blive biskop. Det er ikke småting, og det er samtidig det, som gør en biskop til en vigtig energikilde i vort fælles arbejde. Et af biskoppens arbejdsredskaber er blandt andet bispestaven. I den inspirerende artikel af Geoffrey Hodson beskrives bl.a. hvordan bispestaven er et center for åndeliggørende kræfter.

Redaktionen ønsker alle en velset sommer, det kan være vi ses til bispekonskration.



*Otto Viking
Nordens første liberalkatolske
biskop 1946-1966*

Invitation til bispekonsekration i liberal katolsk kirke

Den internationale bispesynode i liberal katolsk kirke valgte sidste år at udnævne en kandidat til at være biskop i Danmark.

Udvalgt til at blive den nye biskop i Danmark er Uffe Børjesen, mangeårig præst i LKK.

En konsekration af en biskop i LKK er lidt af en sjælden begivenhed i Danmark; sidste gang en sådan fandt sted hér var i august 1982.

Konsekrator er biskop Sten-Bertil Jakobson, Sverige.
medkonsekratorer er Evert Sundien, Sverige, og Peter Baaij, Holland
Bispekonsekrationen finder sted ved højmessens i København,

lørdag, d. 24. juli 2010, kl. 11.00

*Unitarernes Hus
Dag Hammarskjölds Alle 30
2100 København Ø*

Efter tjenesten, kl. ca. 14, vil der være mulighed for at drikke en kop kaffe eller the, og nyde en lettere forfriskning.

Hvis du har tænkt dig at deltage - efter tjenesten - vil det lette vores planlægning at få besked derom;

Venligst kontakt (- en sms er også ok):

Simone Andersen, 2714 1493 / simone.andersen@comxnet.dk
Uffe Børjesen, 5047 2445 / uffe@lkk-dk.dk

Tanker om at skulle være biskop

Af Uffe Børjesen



Min vej til LKK var, ligesom mange andres, via teosofien; jeg var bibliotekar i Teosofisk Samfunds bibliotek gen-

nem mange år, hørte mange foredrag, mødte en hel del spændende mennesker, bl.a. N.P. Selander, Børge Søgård og Marion Bennis. Var på en række sommerskoler med både TS og kirken. Jeg blev ved med at møde flere spændende mennesker og blev gradvist mere og mere interesseret og grebet af det underlige nærvar jeg oplevede i kirken.

Jeg blev døbt og konfirmeret og gik senere ind i og gennem LKKs ordinationer og blev præst, for hvad der undertiden føles som mange, mange år siden. Sidste år blev jeg så valgt til ny biskop i LKK i Danmark, og det har jeg sagt ja til.

En biskop, hvad er nu det for noget? Selve ordet er, for mig i hvert fald, efterfulgt af en masse positive og negative associationer mellem hinanden. Nogle helt klassiske; øverste kirkefyrste, magthaver, giftmord og magtspil, og en mærkelig hat!

Men også andre; spirituel styrke, energi-transformator, konsekrator og konfirmator, en mild og

venlig hjælper! Og endnu flere; mulighed for afgørende indflydelse på kirken, nyskabelse, mulighed for at afprøve om gamle tanker om LKK i dag kan realiseres.

Selve processen minder en del om de tanker jeg gjorde mig, og de følelser, jeg havde, da jeg skulle blive præst i sin tid; - Hvad laver en præst egentlig nu om dage?, - Synes jeg at jeg er egnet? - Kan jeg det, - Vil jeg det? - Hvilke forandringer vil det skabe i mit liv? - Kan jeg få 'det hele' til at hænge sammen; job, kæreste, børn, familie m.m.

Idenne omgang har det desuden givet mig lejlighed til at tænke over, hvad jeg synes *en biskop* er for en størrelse.

Biskoppen er og bliver en nøglefunktion i den organisation og struktur LKK er. Jeg mener at det største ansvar en biskop har, er at være en garant for at validiteten i kirkens sakramenter bevares og videreføres intakt. I LKK varetages denne opgave i samarbejde mellem alle medlemmerne i bispesynoden.

Stort ansvar.

Biskoppen er også "Guds tjeneres tjener" og som sådan et vigtigt tandhjul i samarbejdet i kirken. Og

som oftest vil det være biskoppen man giver ansvaret for en eventuel destruktiv kommunikation i kirken.

Biskoppens måde at være biskop på vil nødvendigvis påvirke den kultur, der er i kirken for hvordan *man snakker sammen*, hvordan problemer defineres og løses.

Det hører nu alligevel med til helheden, at alle i kirken egentlig, i min optik, har det samme ansvar som biskoppen mht. hvordan man snakker sammen, hvordan problemer defineres og løses. Et stort ansvar for alle i kirken, uanset hvem man er.

Enhver biskop er også et menneske, forhåbentlig stadig i live og i udvikling. En biskop er ikke udelukkende en energi-transformerende, sakramental validitets-bevarer, en *tjernerne tjener* og øverste admi-

nistrativ funktion.

En biskop er jo også bare et menneske i færd med sit liv, med sorger, glæder, ufuldkommenheder og udvikling. I det sociale spil der udspiller sig i en kirke som LKK, er en biskop et vigtigt tandhjul, ja! Og blot det. Oftest vil beslutninger med betydning for kirken blive taget i enighed, og i de situationer de ikke bliver det, er biskoppen den, der skal tage den endelige beslutning.

Som ny biskop er det ikke min tanke at skulle være 'Biskop over LKK Danmark' - en øverste kirkefyrste med magt som orienteringshorisont. Derimod er det mit ønske at være 'LKK Danmarks biskop' - og i den udstrækning mit arbejde som biskop kan bidrage til spirituel styrke, mildhed og venlighed i kirken, vil jeg føle at mit mål er nået.



*Sigfried Fjellander
Biskop i Norden 1967 – 1974*

Episkopatet

Af Jan Kvistborg

Hvorfor ordinationer?

Det er igennem de forskellige grader af De Hellige Ordinationers Sakramente, at kirkens tjenere modtager kraft og autoritet til at udføre sine hellige pligter. Vor Herre arbejder ved menneskelig mellemkomst, og for at de, der er udvalgt til denne hellige gerning som biskopper, præster eller diakoner, skal blive bedre kanaler for hans nåde, har han bestemt, at de skal knyttes tættere sammen med ham gennem ordinationerne og derigennem blive bemyndiget til at forvalte hans sakramenter og fungere som uddelere af hans velsignelse.

Uddrag fra Læren om sakramenterne

De hellige ordinationer



Som optakt til en gennemgang af bispekonsekrationen, gives her en oversigt over de to grupper af ordinationer som findes indenfor liberal katolsk kirke.

De to grupper af ordinationer

Der er to grupper af ordinationer i den kristne kirke, således som den fremtræder i dag — de lavere og de højere — og der findes et forberedende trin til hver gruppe. Der er fire lavere ordinationer, og deres ældgamle navne kan gengives som dørvogter, læser, eksorcist og akolyt. Det forberedende trin, der fører frem til det første af disse ordinationer, er klerken.

Der er tre højere ordinationer i kirken — diakon, præst og bi-

skop. Det trin, der fører fra den første til den anden gruppe er subdiakonen. Lad os opstille dem således, at vi tydeligt kan se deres indbyrdes forhold.

Lavere ordinationer

Forberedende trin: Klerk

- 1. Dørvogter
- 2. Læser
- 3. Eksorcist
- 4. Akolyt

Højere ordinationer

Forberedende trin: Subdiakon

- 1. Diakon
- 2. Præst
- 3. Biskop

De tre sidst ordinationer bringer modtageren i forbindelse med Kristus og hans repræsentant og overfører specifikke kræfter.

For yderligere information om dette emne henviser jeg til artiklen *De hellige ordinationer* af Kenneth Christensen. Artiklen findes i Sanctus nr. 14, som kan downloades fra kirkens hjemmeside: lkk-dk.dk

Biskopkonsekrationen

Hvad er det, der gør en biskop til en biskop?

E

piskopatet er den sidste og højeste af de hellige ordinationsceremonier. Hele vejen gennem ordinationsforløbet er vielsernes stigende vigtighed blevet markeret på forskellig måde — bl.a. ved det tidspunkt under tjenesten, hvor de finder sted. En biskopkonsekration finder sted efter gradualet, men de indledende formalia begynder allerede ved afslutningen af asperges, hvor den udvalgte biskop præsenteres for konsekkrator. Konsekkrator har her nogle få introduktionsord, hvor den udvalgte biskop afkræves en række løfter, der omhandler brugen af den kraft, han snart vil blive forlenet med.

M
an kunne måske mene, når vi nu lader vore menigheder helt fri i trosspørgsmål, at det er ulogisk, at vi overhovedet forlanger noget af vore biskopper. Men skønt vi ikke mener, at hverken uvidenhed eller nogen form for inderlig tro eller mangel på samme, diskvalificerer et menneske fra at modtage den hjælp, som Kristus giver i sakramenterne,

så mener vi dog, at de mennesker, vi betror forvaltningen af sakramenterne, skal besidde en viden, der gør dem i stand til at give en fornuftig forklaring på den store guddommelige plan, i det omfang den på nuværende tidspunkt er kendt for os.

Efter afslutningen af hymnen *Veni Creator*, rejser konsekkrator og de assisterende biskopper sig. De lægger samtidig og højtideligt begge hænder på den udvalgte biskops hoved, mens de langsomt og tydeligt siger:



Modtag Helligånden for en biskops embede og arbejde i Guds kirke.

Lige bortset fra *dette er mit legeme* er disse ord de mest betydningsfulde ord, der udtales i liturgien, og den nedstrømning af guddommelige kraft, som de påkalder, er enorm og ubeskrivelig. Med en henvisning til diagram 11, fig. 7 fra Læren om sakramenterne af CW Leadbeater, forlænger disse ord den lodrette linie til højre til 4 og bevirker en kraftig udvidelse af den kanal, der forbinder

6 og 7 med de tilsvarende principper hos Herren Kristus selv. Biskoppen forbindes således, gennem 4, direkte med vor Herres trefoldige ånd, hvorved velsignelse fra dette niveau strømmer igennem ham, disse tre aspekter er nemlig i sandhed ét. Det er derfor han velsigner menigheden



monadisk plan
atmisk plan
buddhisk plan
kausalt plan
8 -antakharana
mentalt plan

med et tredobbelt kors i stedet for et enkelt, sådan som præsten gør. Præsten henter sin velsignelse ned langs den diagonale linie 2, 5, 7, gennem sine egne principper, og udsender den gennem sit kausale legeme. Biskoppen, er i stand til at lade kraften strømme direkte ud og dermed langt kraftigere. Ved biskoppens konsekration åbnes der endvidere for en helt ny linie, der forbinder hans intuitive princip (5) direkte med vor Herres, og dermed giver det et udviklingspotentiale, der ligger langt over vores fatteevne. Det er denne vidunderlige Kristus-kraft, der sætter ham i stand til at overføre sin kraft til andre.



Efter en pause fortsætter konsekrator, nu med sine hænder udstrakt over den nye biskop, med følgende bøn, idet de assisterende biskopper, ligeledes med udstrakte hænder, ledsager ham med sagte stemme:

Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd, højhellige og tilbedelsesværdige Treenighed, som var, som er, og som kommer, som du nu har betroet din mægtige kraft til denne din tjener og har værdisagt at konsekkrere ham som din repræsentant og lærer i din menighed, beder vi dig at ☩ åbne hans hjerte og sind for din himmelske nåde, at han må omgås det, som han i dag har modtaget med visdom, og at han, idet han altid ihukommer dig, må udøve sin hellige magt til dit hellige navns ære og forherligelse. Fuldkommengør din tjeneste i din udvalgte biskop, og da du nu har betroet ham den højeste værdighed, helliggør ham da med himmelsk salvning.

Denne bøn spiller en vigtig rolle i arbejdet, idet den åbner vejen ned i det mentale og astrale legeme for den indflydelse, som kommer af den fantastiske udfoldelse, der lige er blevet mulig for det intuitive princip.

Den nybagte biskops hoved omvikles nu med et langt klæde, og med sin tommelfinger salver kon-

sekrator hovedet med hellig chrisma, først i form af et kors på hele den øverste del af hovedet og herefter med en række stadig større cirkler til det hele er dækket med den hellige olie. Han siger:

Må dit hoved salves og konsekres med himmelsk velsignelse på biskoppelig vis, så den kraft, du modtager fra det høje, må strømme fra dig i endnu større overflod og herlighed. I ✕ Faderens og i ✕ Sønnens og i ✕ Helligåndens navn. Amen.

Denne salving af hovedet er et vigtigt punkt i ceremonien, for chrismaen er en særlig bærer af den guddommelige ild. På de lavere planer har den en kraftigt rensende virkning, og på de højere giver den styrke og klarhed. Selv om den påsmøres hernede i den fysiske verden, rækker dens virkning langt op i de usynlige verdener. Sjælen spejler sig i personligheden, men denne genspejling er, som så mange andre, vendt på hovedet. Det højere sind eller den højere intelligens er genspejlet i det lavere sind, intuitionen er genspejlet i det emotionelle eller astrale legeme og ånden er genspejlet her i det fysiske legeme. I almindelighed er den trefoldige ånd så stærkt adskilt fra mennesket, som vi kender det, at der ikke er noget umiddelbart resultat af denne genspejling. Men da denne trefoldige ånd hos biskoppen har

mulighed for at blive opvækket, vil påsmøring af chrisma på hans hoved forstærke genspejlingens kraft og få den trefoldige ånd til at gløde på det prægtigste, udover at den vil bane vejen for strømmen af de nye kræfter ned til den fysiske hjerne.

Kraftcentret øverst i hovedet er hos de fleste mennesker en hvirvelstrøm, der danner en svag underkopplignende fordybning på samme måde som de andre centre i det menneskelige legeme. De får denne facon, fordi kraften fra de højere planer hele tiden flyder ind i det fysiske menneske igennem dem. Hos den store helgen derimod vil den kraft, som han selv frembringer, konstant strømme udad gennem dette center til hjælp for verden, hvormed hvirvelstrømmen, som løber hurtigere rundt end nogensinde før, bliver til en kegle i stedet for en fordybning,



hvilket ofte ses på statuer af Herren Buddha som et karakteristisk frem-spring øverst på hovedet.

Det er tydeligvis hensigten, at biskoppen skal tilslutte sig denne mere fremskredne gruppe af sjæle, for akten med chrisma er stærkt medvirkende til, at hans udvikling går i den retning. Forstår han sin opgave, og benytter han sig af sine muligheder, burde enhver biskop være som en strålende sol, et fyrtårn midt i livets stormfulde hav, et batteri der er ladet op med næsten ubegrænset kraft til fælles bedste, sådan at han kan være en kilde til styrke, kærlighed og fred, og hans blotte tilstedeværelse i sig selv være en velsignelse.

Konsekrator salver nu den nye biskops hænder med den hellige chrisma. Han siger:

Må disse hænder konsekres og helliggøres til arbejdet i det biskoppelige embede ved denne salvning med helliggørelsens hellige chrisma. I ✠ Faderens og i ✠ Sønnens og i ✠ Helligåndens navn. — Sv. Amen.

Denne salvning af hænderne med chrisma bringer mekanismen til uddeling af de tre aspekter hos Den Allerehelligste Treenighed i stand. Det er af denne grund, at det tredobbelte kors gøres over ham.

Herefter gør konsekrator først korsets tegn over den nykonsekrede biskops hjerte og dernæst over hans hænder, idet han siger:



*Børge Sogaard,
biskop for Danmark 1974 – 1984*

Må du opfyldes af den åndelige ✠ velsignelses fylde, så alt hvad du ✠ velsigner, må blive velsignet, og alt hvad du helliger, må blive helliget, og at en håndspålgelse af denne konsekrede hånd må være en hjælp i den åndelige beskyttelse af din menighed, i vor Herre Kristi navn. — Sv. Amen.

Han samler herefter de konsekrede hænder, og binder dem sammen med en linnedstrimmel. Det kraftens tegn, der gøres ved ordene “den åndelige velsignelses fylde”, åbner den direkte forbindelseslinje mellem intuitionen og det emotionelle eller astrale legeme fuldstændig, således at intuitionen, hvis og når denne bliver udviklet, da straks bryde igennem i det, der skal være dens udtryk i det fysiske liv.

En pålidelig intuition i det daglige liv kan man opnå ved en åbning af den direkte kanal mellem det intuitive og det emotionelle legeme, og det er lige netop det resultat, som kraftens tegn over hjertet på den nybagte biskop har til formål at skabe. Når forbindelsen således er blevet etableret, er det op til biskoppen selv at udvikle evnen ved at gøre brug af den.

Det tegn, der gøres over hjertet er på ingen måde blot symbolsk, for det er igennem dette center snarere end gennem sindet, at intuitionen virker, og tegnet, der gøres over hænderne ved ordene “hvad du velsigner, må blive velsignet”, bringer mekanismen for uddelingen af den vidunderlige Kristus-kraft i stand. Den flyder gennem biskoppen som et resultat af den forbindelse, der blev etableret mellem hans og hans mesters intuition.



*Tom Degenaars
Biskop for Danmark 1984 – 1997*

Nyt fra liberal katolsk kirke i Danmark

Af Kenneth Christensen

Fra generalforsamlingen

Referatet fra generalforsamlingen i april kan ses på kirkens hjemmeside. Det blev bl.a. besluttet at nedsætte et udvalg til at gennemgå vedtægterne, der viste sig at indeholde flere alvorlige mangler.

Nye medlemmer

Siden sidst har vi ved dåbens sakramente kunnet byde følgende mennesker velkommen i liberal katolsk kirkes fællesskab:

Ronnie Ehmke; døbt påskelørdag 3. april i Helligåndskirken i Brønshøj af Kenneth Christensen.

Bispestaven

Af Geoffery Hodson (1886-1983)



Spiralen som symbol er blevet brugt af folk i hele den historiske periode, formodentlig henvisende til princippet om cykler og de opstigende spiraler, som er manifesteret eller efterfulgt af emanationen, involutionen og evolutionen i de på hinanden følgende universer og alt, som de indeholder. Ligesom i de særlige lysestager og i de såkaldte strålekors, er der også indsat særligt udvalgte juveler i biskoppens stav. Disse menes at henvise til de guddommelige kræfter, deres tilstedeværelse i menneskets åndelige selv og den menneskelige naturs kvaliteter. De er velsignet på en særlig måde, således at de kan forøge styrken af bispestaven som et fysisk fokus og en kanal for de åndelige kræfter, som er styret af englenes og ærkeenglenes ordeer. Biskoppernes stave er derfor et center for åndeliggørende kræfter.

I de der som disse kan, har det vist sig, først læres og siden bevares i sindet som tilegnet viden. Meditation over de indre formål med kon-

sekrerede symboler og deres tilknyttede juveler, kan bibringe præsten en oplysning, som overbeviser ham om den absolutte realitet bag ceremonierne og symbolerne, når de bruges regelmæssigt og uselvsk i den højeste guddoms og menneskehedens tjeneste. De som igennem meditation er blevet således oplyst – om end kun delvis i første omgang – kan opleve en form for ekstrasensorisk perception, hvilket gør dem i stand til at se konsekrede genstande og symboler indhyllede, glødende og med en udstråling, sædvanligvis af usynligt lys, sommetider i flere toner. De kræfter, som flyder igennem de engle, der er tilknyttet hver og en af dem, vil også blive, ikke blot mentalt reflekteret, men intuitivt og endog set – om det så blot er i korte glimt – af begejstring og oplysning.

Det vil måske være nyttigt på dette sted at indskyde, at alle korstegn, som gøres oven på et fysisk legeme, det være sig et spædbarn, et barn eller en voksen sammen med olie, som er blevet særligt velsignet, kan forårsage en åbning af en sådan indre synsevne og dens overfysiske



synsorgan. Jeg vil på ingen måde tilskynde til en jagt efter psykisk udvikling og clairvoyante syner, som skulle de være nødvendige evner for en ideel præst – snarere tværtimod. Imidlertid vil den hengivne somme tider få den slags visioner og erkendelser, som forfatteren henviser til, og disse kan forstærke følelsen af den fuldkomne virkelighed, som ligger bag ceremoniernes åndelige og fysiske kræfter og formål. Dette kan på sin side bidrage til den effektivitet, hvormed en ceremonialist udfører sine funktioner.

Når menneskesindet oplyses, med deraf følgende forståelse af hvorfor og med dyb indsigt i formålet med, at de gamle mysterier og deres moderne valide repræsentanter blev skabt – nemlig som ydre og synlige tegn og kanaler for indre

åndelig nåde – vil effektiviteten hos de deltagere, som gør tjeneste i disse mysterier, naturligt blive forstærket.

Regelmæssig daglig meditation over det guddommelige og renselse af krop, hjerte og sind, og især at frigøre disse for ondskab eller selviskhed under enhver form, er den sikreste måde at udvikle det indre intuitive syn og den ubetingede indsigt, hvorfra kundskab om de underliggende principper, love og processer i naturen kommer.

Med disse tanker og forslag vil forfatteren afslutte sin præsentation af en gruppe ideer, som for ham synes at være centrale for opnåelsen af de højeste idealer for præsteskabets søde men tunge byrde.

Oversat af Kenneth Christensen



*Kai Jørgensen
Biskop for Danmark 1997 – 2007*

Danmark får en ny biskop

Af Simone Andersen



Ikke siden 1982 er der blevet konsekreret en biskop i Danmark. Dengang blev Tom Degenars konsekreret som biskop for Danmark, Norge og Island. Efter at vi i en del år ikke har haft egen biskop, men benyttet os af den svenske biskop, når der skulle forrettes konfirmation og ordinationer, får vi nu igen en dansk biskop.

Bispesynoden udpegede sidste sommer **Uffe Børjesen** til at blive konsekreret som ny biskop for Danmark, og kun Danmark.

**Konsekrationen finder sted
lørdag d. 24/7 kl.11
i Unitarernes kirke,
Dag Hammarskjölds Allé 30
i København.**

**Søndag d. 25/7 kl. 11
holder Uffe sin første messe
som biskop, Prima missa,
ligeledes i Unitarernes kirke
i København.**

Dette er en stor lettelse for regionatet og er en historisk begivenhed der har europæisk bevågenhed: Der vil være deltagelse fra store dele af Europa, og jeg vil kraftigt opfordre alle, der har mulighed herfor til,

at være med til at festligholde denne enestående begivenhed!!!



Det er en begivenhed, der indebærer en del ekstra omkostninger for regionatet. Selv om konsekrationen finder sted i København, er det en begivenhed, der kommer hele landet til gode. Alle landets menigheder og centre får glæde af, at vi får en biskop. Jeg vil derfor igen, igen opfordre til at hele landet i fællesskab afholder udgifterne til denne begivenhed, så Helligåndskirken ikke står alene med denne udgift, og opfordre til national indsamling til dette formål.

**Alle gaver/bidrag er
fradragsberettigede
i henhold til ligningslovens
§ 8A, og kan indsættes på
konto 8411 412666**



Unitarernes Hus

Biskop Otto Vikings oprindelige kirke i København. Hjemsted for liberal katolsk kirke 1997-2005.

Dannede ramme for Danmarks første kvindelige præsteordination i 2006

Nyheder og program

august – november

Helligåndskirken, København

Tjenesteliste

Brønshøj Kirkevej 4B, 2700 Brønshøj

Lørd. d. 7. august, kl. 19.00

Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 8. august, kl. 11.00

Sangmesse, 10. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: hengivenhed



Maurice Warnon og Ian Hooker har begge været biskop ex officio for Danmark

Lørd. d. 21. august, kl. 19.00

Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse

Sønd. d. 22. august, kl. 11.00

Sangmesse, søndag i festugen for Marias fødsel. Farve: hvid.

Lørd. d. 4. september, kl. 19.00

Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 5. september, kl. 11.00

Sangmesse, 14. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: hjertets fornyelse.

Lørd. d. 18. september, kl. 19.00

Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse.

Sønd. d. 19. september, kl. 11.00

Sangmesse, 16. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: retfærdighed

Lørd. d. 2. oktober, kl. 19.00

Helbredelsestjeneste og sakramental velsignelse

Sønd. d. 3. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, Sankt Michael og alle
engle. Farve: hvid.

Lørd. d. 16. oktober, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.

Sønd. d. 17. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, 20. søndag efter Trinita-
tis. Farve: grøn. Motto: sindsro.

Lørd. d. 30. oktober, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse.

Sønd. d. 31. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, 22. Søndag efter Trinita-
tis. Farve: grøn. Motto: retledt virke.

Lørd. d. 13. november, kl. 19.00
Helbredelsestjeneste og sakramental
velsignelse

Sønd. d. 14. november, kl. 11.00
Sangmesse, 24. søndag efter Trinita-
tis. Farve: grøn. Motto: sindets åben-
hed.

**Maria Magdalene kirkecenter
Nordsjælland**

Tjenesteliste

*v/ Birgit Adelsteen Ljungdahl, Han-
sensvej 10, 1.tv., 3400 Hillerød*

Sønd. d. 1. august, kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste
og prim med kommunion, 9. søndag
efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto:
tillid.

Sønd. d. 29. august, kl. 11.00
Sangmesse, 13. søndag efter Trini-
tatis. Farve: grøn. Motto: gode ger-
ninger.

Sønd. d. 26. september, kl. 11.00
Vor Frue tjeneste, Rafaelstjeneste og
prim med kommunion, 17. søndag
efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto:
åndelig udvikling.

Sønd. d. 24. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, Sankt Rafael. Farve:
hvid.



Biskop Evert Sundien, Sverige



*Biskop Sten-Bertil Jakobson,
Sverige*

Sankt Knuds kirkecenter Storstrøm

*v/ Uffe Børjesen, Knudsskovvej
73 B, 4760 Vordingborg*

*Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 2446 0874.*



Biskop Aumo Artemaa, Finland

Sankt Mikael kirkecenter, Fyn

*v/ Natascha Høyer, Walkendorffsvej
88, 5700 Svendborg*

*Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 6325 5015*



*Biskop Louis van Hoogenhuyze,
Holland*

Sankt Rafael kirkecenter Midtjylland

*v/ Heinrich Nielsen, Roevej 6, 8643
Ans By*

*Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 8684 1848*



Biskop Peter Baaij, Holland

Sankt Gabriels Kirke, Århus

Tjenesteliste

*Lysets Hus, Posthussmøgen 11C,
8000 Århus C*

Sønd. d. 12. september, kl. 11.00

Messe og helbredelsestjeneste, Søndag i festugen for Marias fødsel. Farve: hvid.

Sønd. d. 10. oktober, kl. 11.00

Messe og helbredelsestjeneste, 19. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: takt og tolerance.

Sønd. d. 14. november, kl. 11.00

Messe og helbredelsestjeneste, 24. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: sindets åbenhed

Vor Frue & alle engle kirkecenter Støvring

*v/ Asbjørn From Jørgensen, Vestre
Allé 6, 9530 Støvring,*

*Ring venligst for nærmere oplysning
om tjenester på 9837 3401*



*Biskop James I. Wedgwood,
kirkefader*

Sankt Maria Kirken, Aalborg

Nyt fra Maria Kirken

Et esoterisk kristent erkendelses- forløb

Et esoterisk kristent studie- og meditationsforløb er en gruppeaktivitet som nu påbegyndes i Maria Kirken. Det er en korrigerende workshop, som har det formål, at gøre os mere hele og glade i Kristi tjeneste. Det inddrager teknikker, der har til formål, gennem den kristne erfaring og hengivenhed, at mødes med den ny tids bevidst skabende tænkning og handlen. Der tilstræbes at inddrage forskellige kreative aktiviteter, bevægelse og meditation.

Kontakt Karen Ibsen for nærmere information:

Tlf.nr.: 15 14 41 74

Mail.adr: livsflow@live.dk

Konfirmation og ordination

Som ny biskop vil Uffe besøge Maria Kirken i efteråret. Det er vi glade for og vi vil derfor kunne arrangere både konfirmation og ordination.

Lørdag d. 9. oktober vil der være mulighed for at blive konfirmeret. Er du døbt i LKK og ønsker at blive konfirmeret, så meddel dette til ansvarshavende præst Jan Kvistborg.

Tjenesteliste

*Nørresundby gl. byrådssal, 2.sal,
indgang ved posthuset, Torvet 5,
9400 Nørresundby*

Lørdag d. 9. oktober, kl. 14.00
Konfirmation.

Søndag d. 10. oktober, kl. 11.00
Sangmesse, 19. søndag efter Trinitatis. Farve: grøn. Motto: takt og tolerance..



*Biskop CW Leadbeater,
kirkefader*

Hvad er Liberal Katolsk Kirke?

- En kirke for det åndeligt søgende menneske.
- En kirke med en dyb og ubetinget respekt for det enkelte menneskes tros- og tankefrihed samt religiøse tilhørsforhold.
- En kirke der anerkender alle religioner som ligeværdige og udgået fra det samme guddommelige ophav.
- En kirke der forbinder religion og åndsvidenskab.

Liberal katolsk kirke er et selvstændigt og uafhængigt kristent trossamfund grundlagt i 1916 af biskopperne og teosofferne J.I. Wedgwood og C.W. Leadbeater.

Liberal katolsk kirkes tradition omfatter læren om involution og evolution, karma og reinkarnation, samt læren om verdens indre styre: mesterhierarkiet.

Liberal katolsk kirkes vielseskraft er givet af Kristus selv og videreført fra biskop til biskop som den apostoliske succession. Denne har liberal katolsk kirke i fuld gyldig form fået overført via den gammelkatoleske kirke i Holland-England.

Liberal katolsk kirke er en fri universel kirke, der ser det som sin hovedopgave:

- at videreføre Kristi kærlighedsarbejde for menneskehedens udvikling.
- at være en sakramental kirke, der formidler den åndelige kraft, som transformeres gennem kirkens ceremonier og syv sakramenter. Disse er en uvurderlig hjælp til selvhjælp og åndelige udvikling.
- at delagtiggøre mennesker i den ubegrænsede, tidløse og guddommelige visdom, Teosofia.

Liberal katolsk kirke arbejder med ceremoniernes indre væsen og åndelige funktion gennem et bevidst samarbejde med englehierarkiet. Denne viden hviler på åndsvidenskabelig forskning og på resultaterne fra clairvoyante undersøgelser. Disse har afsløret kristuskrafternes måde at arbejde på og har givet en dyb indsigt i ceremoniernes skabende kraft samt deres mystik og magi.

Liberal katolsk kirke underviser i det aktivt motiverede Guds-tjenestearbejde. Kirken tilbyder derigennem, via den ældgamle, katolske ceremonielle arbejdsform, et forum for at arbejde med hvid magi indenfor den kristne kirkes ramme.

Liberal katolsk kirke er en gnostisk kirke, befriet fra klassiske dogmer som Guds frygt og syndighed. Den erkender, at ethvert menneske er en Kristus i svøb. Det er kirkens opgave at understøtte selvudviklingen af denne iboende kristusbevidsthed langs vejen til åndelig vækst, indtil den fuldt ud manifesteres i den enkelte, og menneskets enhed med det Guddommelige ophav opnås.

Liberal katolsk kirke påpeger, at Guds moderskab og Guds faderskab er ligeværdige poler i skabelsens mysterium.

Denne balance opleves blandt andet ved, at mænd og kvinder i liberal katolsk kirke kan ordineres til præster og konsekres til biskopper på lige fod.

Alle medarbejdere i kirken arbejder gratis, og kirkens økonomi opretholdes udelukkende gennem frivillige bidrag, donationer og foreningskontingenter.